

DE HEMEL BREEKT DOOR

Orden van dienst bij de Adventsvespers



19.30 uur – Grote Kerk – Rijnsburg

Woensdag 6 december

Voorganger: Ds. Arnold Vroomans
Organist: Dhr. Gert van Ooijen

Woensdag 13 december

Voorganger: Dhr. Arie Ravensbergen
Organist: Dhr. Ronald van Delft

Woensdag 20 december

Voorganger: ds. Pieter van der Ende
Organist: Dhr. Frank Borsboom

Het zijn de donkere dagen voor Kerst. In letterlijke zin zijn de dagen maar kort en vaak guur. Maar ook gevoelsmatig leven we in een donkere tijd. Om ons heen lijken onrecht en geweld hand over hand toe te nemen. In zulke tijden kunnen we verlangen naar licht, gerechtigheid en vrede.

Ten diepste is dat een verlangen naar de hemel zelf. Een verlangen naar Gods heerschappij die in onze wereld voet aan de grond krijgt, zodat zijn wil hier op aarde evenzeer wordt gedaan als in de hemel.

In Christus wordt dat verlangen vervuld. Het begon al tweeduizend jaar geleden, met die wonderlijke gebeurtenis die we ook dit jaar weer met Kerst gaan gedenken en vieren: God zelf die in de persoon van Jezus naar deze wereld kwam. Hij was het over wie de profeten al eeuwen van tevoren hadden gesproken: degene in wiens woorden en daden, sterven en opstaan Gods licht, gerechtigheid en vrede zichtbaar werden. En we weten, er komt een moment dat Hij weer terug zal komen. Dan zal Hij voorgoed de hemel op aarde vestigen. Met die hoop in ons hart vieren we Advent. We leven toe naar Jezus' komst én zijn wederkomst.

Daarbij willen we niet voorbijgaan aan de realiteit van het donker, onrecht en geweld. Sterker, misschien moeten we zelfs erkennen dat wij daar soms zelf ook aan bijdragen. Advent is ook een tijd om dat eerlijk onder ogen te komen en tegenover God te belijden. Maar als we dat doen, dan mogen we er zeker van zijn dat dankzij Jezus ook de hemel in ons hart doorbreekt. Dat zijn licht daar de schaduwen verdrijft, dat God ons zijn gerechtigheid toerekent en dat we in vrede met Hem zullen leven.

Kortom, reden genoeg om verwachtingsvol uit te zien naar de komst van Christus. We wensen elkaar dan ook een gezegende Adventstijd toe.

WOENSDAG 6 DECEMBER

Inleidend orgelspel

Aansteken van de kaars en openingsvers

V: God, breng een keer in ons lot
en bevrijd ons,

A: **laat toch uw aangezicht
over ons lichten.**

Psalmgebed: Psalm 27

Zingen: vers 1

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Lezen: vers 4-6

⁴Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

⁵Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.

⁶Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,

Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

Zingen: vers 4

4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: 'Zoek mijn aangezicht.'
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

Lezen: vers 9-12

⁹verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.

¹⁰Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

¹¹Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,

¹²lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.

Zingen: vers 7

7. als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Lezing: Jesaja 60 vers 1-3

¹Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

²Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.

³Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

Zingen: Gezang 125 : 3

3. O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Lezing: Johannes 8 vers 12-19

¹²Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

¹³De farizeeën wierpen tegen: 'Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over uzelf.' ¹⁴Maar Jezus ging verder: 'Ook al getuig Ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik naartoe ga. ¹⁵U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over niemand. ¹⁶En wanneer Ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de Vader, die Mij gezonden heeft. ¹⁷In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. ¹⁸Wel, Ik getuig over mijzelf, en de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.' ¹⁹Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' 'U kent noch Mij, noch mijn Vader,' antwoordde Jezus. 'Als u Mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.'

Moment van stilte en inkeer

Zingen: Gezang 122 vers 1, 3 en 4

1. Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.
3. Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgedaan
en hemelwaarts opgestaan.
4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Gebeden

Zingen: Gezang 387 : 1, 2, 4 en 7

1. O Heer mijn God, ook deze nacht
zij lof en eer U toegebracht
omdat Gij dag en duister scheidt
en ons het licht gegeven hebt.
2. Om Christus' wil doe mij niet aan
het kwaad dat ik U heb gedaan,
veeleer vergeef mij, Heer, en geef
dat ik voortaan in vrede leef.
4. Is deze arbeidsdag voorbij,
dat mij de slaap een balsem zij.
Dan zal ik zijn in 't nieuwe licht
als een die graag zijn dienst verricht.
7. Looft God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan zijn dag behoedt

en onze ogen opendoet!

Zegenbede

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de ontwikkelingsorganisatie 'Hungry for Life', waar ons gemeentelid Ruben Verheij werkzaam is.

Wilt u de liturgie alstublieft laten liggen voor de volgende vespers?

WOENSDAG 13 DECEMBER

Inleidend orgelspel

Aansteken van de kaars en openingsvers

V: Heer, hoor mijn gebed,

A: luister naar mijn smeken om ontferming;

V: en antwoord mij in uw trouw,

A: omwille van uw gerechtigheid.

Psalmgebed: Psalm 96

Zingen: vers 1 en 2

1. Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.
2. God gaat de goden ver te boven,
die ijdele waan die heidnen loven.
Hij heeft de hemelen gesticht,
van luister is zijn aanschijn licht.
Zijn kracht vervult de heilige hoven.

Lezen: vers 7-13^A

⁷Erken de HEER, stammen en volken,

erken de HEER, zijn majesteit en macht,

⁸erken de HEER, de majesteit van zijn naam,

draag geschenken zijn voorhoven binnen.

⁹Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,

huiver, heel de aarde, wanneer Hij verschijnt.

¹⁰Zeg aan de volken: 'De HEER is koning.

Vast staat de wereld, zij wankelt niet.

Hij oordeelt de volken naar recht en wet.'

¹¹Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,

de zee bruisen, met alles wat daar leeft.

¹²Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,

laten alle bomen jubelen

¹³voor de HEER, want Hij is in aantocht

Zingen: vers 7

7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Lezing: Jesaja 42 vers 1-4

¹Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde,
Ik heb hem met mijn geest vervuld.

Hij zal alle volken het recht doen kennen.

²Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;

³het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.

⁴Hij zal niet uitdoven en niet breken
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Zingen: Gezang 125 : 5

5. O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Lezing: Matteüs 25 vers 31-46

³¹Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. ³²Dan zullen

alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; ³³de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. ³⁴Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. ³⁵Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, ³⁶Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe." ³⁷Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? ³⁸Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? ³⁹Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?" ⁴⁰En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan." ⁴¹Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: "Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. ⁴²Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij niet te drinken. ⁴³Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet." ⁴⁴Dan zullen ook zij antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor U gezorgd?" ⁴⁵En Hij zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor Mij niet gedaan." ⁴⁶Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.'

Moment van stilte en inkeer

Zingen: Gezang 66 vers 1, 3, 4 en 5

3. Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,

maar van zijn gunst doet roemen.

3. Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

4. Des Heren kracht is groot;
zijn arm verstrooit, verstoet
die hoog zijn in hun ogen.
Hun tronen zijn niet meer,
maar gunstrijk wil de Heer
eenvoudigen verhogen.

5. De Heer vervult met goed
uit 's hemels overvloed
der hongerigen monden.
Hij ziet geen rijken aan,
maar heeft met al hun waan
hen ledig weggezonden.

Gebeden

Zingen: Gezang 281 : 1, 3 en 4

1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4. Laat loven al wat adem heeft

de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Zegenbede

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de ontwikkelingsorganisatie 'Hungry for Life', waar ons gemeentelid Ruben Verheij werkzaam is.

Wilt u de liturgie alstublieft laten liggen voor de volgende vesper?

WOENSDAG 20 DECEMBER

Inleidend orgelspel

Aansteken van de kaars en openingsvers

V: Alleen bij God is stilte voor mijn ziel,

A: **mijn redding komt van Hem.**

Psalmgebed: Psalm 85

Zingen: vers 1

1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

Lezen: vers 6–9

⁶Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren,
verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

⁷Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in U verheugen.

⁸Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.

⁹Ik wil horen wat God ons zegt.

De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

Zingen: vers 3 en 4

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,

het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Heere die ons zegent met zijn goed.

4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Lezing: Jesaja 9 vers 5-6

⁵Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
⁶Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Zingen: Gezang 125 : 4

4. kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Lezing: Lucas 1 vers 68-79

⁶⁸Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost.
⁶⁹Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,

⁷⁰zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:

⁷¹bevrijding uit de hand van onze vijanden,

uit de greep van allen die ons haten.

⁷²Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders

en herinnert Hij zich zijn heilig verbond:

⁷³de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader,

⁷⁴dat wij, bevrijd van onze vijanden

en vrij van angst, Hem dienen zouden,

⁷⁵oprecht en toegewijd, ons leven lang.

⁷⁶En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken,

⁷⁷en om zijn volk bekend te maken met hun redding

door de vergeving van hun zonden.

⁷⁸Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God

zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen

⁷⁹en schijnen over allen die in duisternis verkeren,

in de schaduw van de dood,

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

Moment van stilte en inkeer

Zingen: Gezang 280 : 1, 2 en 3

1. Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug'len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2. Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,

klied het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eind'lijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Gebeden

Zingen: Gezang 124 : 1, 2, 3, 4 en 5

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegenbede

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de ontwikkelingsorganisatie 'Hungry for Life', waar ons gemeentelid Ruben Verheij werkzaam is.

U mag de liturgie mee naar huis nemen. We wensen u een gezegende Kerst!