

## Preeksamenvatting Filippenzen 2 vers 1-11

13 nov 22, 17.00 uur

ds Harald Overeem



### I. De kracht van samen

De kracht van samen zijn – voor de kerk van Christus is dat altijd al belangrijk geweest. Paulus heeft het dan over *eensgezind* zijn. Is dat een zichtbaar kenmerk van onze kerk?

### II. Eensgezind – wat bedoelt Paulus daar mee?

Het is een spannend woord, omdat we aanvoelen dat met de eensgezindheid in de gemeente heel veel staat óf valt. Een gemeente kan bestaan uit eilandjes. Maar eensgezindheid kan ook de motor van de gemeente zijn. Paulus geeft een paar kenmerken (zie vers 2-3) wanneer hij over eensgezindheid spreekt én hij verwijst naar Christus Jezus (zie vers 5-11).

**i. Eén in liefde.** Letterlijk staat er dat we dezelfde liefde hebben: de gelovigen hebben Gods liefde in Christus ontvangen. Eensgezindheid begint dus niet met een kwaliteit van ons – kijk ons eens, wij hebben zoveel liefde voor elkaar en iedereen! Het begint met een deken van liefde die Christus over ons legt. Het is een eigenschap van Hem die Hij ons toebedeelt. Omdat die liefde ons leven is binnengekomen, gaan we elkaar en anderen ook liefhebben.

**ii. Eén in streven.** Eensgezind wil ook zeggen dat we als gelovigen één van ziel zijn, dezelfde passie hebben, een gezamenlijk verlangen delen en dus hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat wil zeggen, een hart voor Jezus hebben, een hart voor de kerk hebben en elkaar, een hart voor jongeren hebben, een hart voor ouderen hebben, een hart voor de wereld hebben. Eensgezind wil dan zeggen dat het binnen de gemeente niet alle kanten op schiet, maar dat er van binnenuit een focus is op het Evangelie en dus op elkaar.

**iii. Nederig met elkaar omgaan.** In vers 5 staat nederigheid tegenover geldingsdrang en eigenwaan. Dat roept een sfeer van competitie op en dat gaat altijd ten koste van anderen. Nederigheid is een bevrijding van rivaliteit, van de drang om jezelf aan anderen af te meten. Een nederig mens is niet iemand die minder van zichzelf denkt; het is iemand die minder *aan* zichzelf denkt. En dus *meer* aan anderen. Dat wil dus ook helemaal niet zeggen dat een nederig mens over zich heen laat lopen. Een nederig mens heeft niet een cursus voor deurmat gevolgd. Hij is wat bevrijd van zichzelf, waardoor er ruimte is gekomen voor anderen.

### III. Eensgezind = de gezindheid van Jezus hebben

Vers 5 is het scharnier tussen het leven van de gemeente en het leven van Christus. Hij is niet alleen het vóórbeeld voor de gemeente. Paulus schrijft in vers 5 dat de basishouding van Jezus, zijn mindset, ook in ons leven werkzaam kan zijn. Dát maakt ons als gemeente eensgezind: dat het leven van Jezus in zijn lijden en sterven óns leven is geworden.

### Om over na te denken, door te praten

- Loop de drie genoemde kenmerken van eensgezindheid eens langs. Waar kom je dezen wel / niet tegen in de gemeente?
- Wat raakt je in de beschrijving van Jezus in de verzen 6-11 het meest?
- ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’ (vers 5). Maak van vers 5 voor de komende tijd een dagelijks gebed, voor jezelf en voor de gemeente.