

De beste wensen zult u al veelvuldig hebben gekregen en daar sluiten wij als diakenen ons natuurlijk bij aan: wij wensen iedereen een zegenrijk 2020 en het vermogen om van al die zegeningen te genieten.

Wat mag u allemaal verwachten in deze nieuwsbrief?

- Een bedankbrief uit de Oekraïne, bedankjes vanuit de gevangenen,
- Uitleg over het Heilig Avondmaal aan huis,
- Wat de 54 medewerkers van het felicitatieteam allemaal doen,
- Ervaringen van een bezoekerster,
- Commissie hulpaanvragen,
- Aanpassingen website v.w.b. de Diaconie.
- Nieuwe projecten waar we voor gaan dit jaar.

Bedankbrieven.

Na de feestdagen komen er van alle kanten bedankbrieven binnen van de mensen of instellingen die we in stilte allemaal mochten helpen. Van sommigen willen wij u toch wat vertellen omdat ze op de een of andere manier bijzonder zijn, zoals de bedankbrief vanuit de Oekraïne.

Het is een brief van een medewerker van het Inspiration Centre in Shepetivka. Deze man werkt in een opvang voor Romakinderen die anders op straat zouden rondhangen, die nu worden opgevangen met verhalen vanuit de Bijbel en waar van alles voor georganiseerd wordt. Het is twee jaar geleden dat ik, Harry Didden, zelf daar ben geweest en daar heb ervaren hoe de kinderen vol enthousiasme aan het zingen waren over de Here Jezus. Ik zat op een schoolbankje te kijken naar hoe alles er toeling en een kleine jongen tussen mijn knieën kwam staan en op mijn schoot wilde zitten. Hij begon spontaan allerlei verhalen tegen mij te vertellen, die ik niet begrijpen kon, maar ik ervaarde het wel als een verhaal over hoe hij het in het centrum vond. Hij glunderde van oor tot oor. Zou hij anders misschien met verkeerde vrienden in aanraking zijn gekomen? Ik hoop van nooit.

Soms vraag je jezelf wel eens af of alle hulp wel goed terecht komt. In deze situatie bleek dat zeker verantwoord te zijn geweest. Want waaruit bestond onze steun? In de tijd voor de fusie werd de Hervormde Diaconie gevraagd om een deel van het salaris te betalen van een medewerker uit het centrum, zodat hij voor een aantal jaren zich daarover geen zorgen hoefde te maken. Hij zette zich in om het centrum op poten te krijgen, want subsidie vanuit de overheid is daar niet zo vanzelfsprekend als in ons land. De drie jaar die we via Stichting Oekroe deze man hebben ondersteund zijn nu voorbij en hij stuurde de brief met een aantal foto's die hieronder staan afgebeeld.

Het centrum is nog steeds aan het uitbreiden en ook via St. Werkgroep De Ruyter is er regelmatig contact over wat ze nodig hebben en of wij daar dan kunnen brengen. Dit zijn wat je kunt noemen lange termijn investeringen die schatten in de hemel geven.

Hieronder staat zijn brief in het Engels, waarin meer specifieke gegevens zijn te lezen dan ik in de samenvatting heb gezet.

De bedankbrieven zijn aan de gemeente gericht, omdat alle gemeenteleden het financieel mogelijk maakten om die hulp te geven, dank u wel!!!

Dear our brothers and sisters in Jesus Christ, Receive Calvary greetings! Another year has come to a close, and as I embark on a new year, I wanted to take this opportunity to let you know how much I appreciate your faithful giving the ministry of the Inspiration Centre in Ukraine by supporting me monthly! Thanks to your support I could be fully dedicated in the mission work. I have much joy to visit orphans in the orphanages, to teach them Bible stories and

good Christian songs. Their favorite song is Jesus Is My Best Friend. We go to the orphanage once a week and kids always ask to sing that song. It makes me so happy! God has also given me such a burden for Roma people in our town and in Western part of Ukraine. We reach Roma communities by working with kids and parents. I feel myself like in heaven when I see how people come to God in repentance, they accept Him as their personal Savior and their life is totally changing. I enjoy preaching the Gospel, answering their questions, visiting their homes and singing Roma Christian songs! I won't be able to love those people who aren't loved by others, unless your church would not support me financially. It is gifts like yours that continue to enable me to function as a healthy and vibrant ministry. I desire to continue to reach out into Roma community and orphans with love and concern, but most importantly the Gospel of Jesus Christ! I greatly appreciate your prayers for my everyday life on that mission field. I feel honored to be an instrument in God's hands and build His Kingdom together with you!

With sincere thanks, Oleg Stanislavov



Naast deze speciale brief waren er ook weer de bedankkaarten en –mails vanuit de verschillende penitentiaire inrichtingen waar op zaterdag 7 december ruim 2700 fruitbakjes werden bezorgd en verdeeld. Elk jaar wordt er benadrukt hoe bijzonder iedereen het vindt, dat onbekenden aan hen denken tijdens de feestdagen waarin het opgesloten zitten extra gevoeld wordt. Een groot aantal mensen was bij Fa. de Mooij op de Rijnsburgerweg aanwezig om de fruitbakjes klaar te maken en ook langs deze weg willen wij hen nog een keer extra bedanken.

Heilig Avondmaal aan huis

Hoe gaat dit in zijn werk? Op 8 maart 2020 is er weer het Heilig Avondmaal in alle diensten in alle kerken, maar niet iedereen is lichamelijk in staat om deze diensten bij te wonen om welke reden dan ook. Daaruit is het Heilig Avondmaal aan huis ontstaan, zodat ieder gemeentelid het tijdens de dienst thuis alsnog kan meevieren. Dit kan dus in principe elke dienst zijn waar u zich in thuis voelt om het Heilig Avondmaal te vieren.

U geeft daarvoor uw naam en adres door aan uw wijkscirba die de rest verzorgt. Hij/zij vraagt een ambtsdrager om met de gebruikelijke liedboeken en een koffertje met (glutenvrij) brood en wijn of druivensap bij het gemeentelid langs te gaan en met hen de hele dienst mee te vieren. Zo hopen wij dat u zich toch verbonden voelt met de gemeente tijdens deze viering.

Felicitatieteam (Voorheen Contactcommissie)

Binnen onze gemeente zijn er ongeveer 700 ouderen van 75 jaar of ouder. Daarvoor is het felicitatieteam actief om de jarigen rond hun verjaardag tijdens een bezoekje en met een klein presentje hen te feliciteren. Het team bestaat uit 53 medewerkers die de bezoekjes doen. De één bezoekt er een paar en anderen enkele tientallen. Zij nemen dan een koffieboeketje mee of een Hoftuinbon.

Het gaat niet zozeer om het presentje, maar meer om de contacten en het elkaar leren kennen. Hier een voorbeeld van een reactie van een bezoeker: 'Het afgelopen jaar zou ik 22 mensen een bezoekje mogen brengen, helaas vin-

den sommige het niet nodig, en zeggen dan: er zijn genoeg andere oudere, eenzame mensen die het harder nodig hebben. Of jullie hebben het al zo druk.

Ik heb dit jaar 15 bezoeken gedaan, erg leuk allemaal.'

Soms gaat het ook mis en krijgen mensen geen bezoekje terwijl zij dat wel graag willen. De redenen daarvan zijn niet duidelijk, maar ik zou u willen vragen om uw vragen of opmerkingen via het kerkelijk bureau aan ons door te geven. Dan kunnen we alsnog uw verjaardag met u vieren.

Mocht u het leuk vinden om ook een aantal ouderen te bezoeken, dan kunt u dit doorgeven aan Harry Didden via de email: hajdidden@hotmail.com of even bellen 071 40 28 559/06 52 789 559.

Commissie hulpaanvragen.

De commissie bestaat uit vijf diakenen die beroepshalve veel ervaring hebben in het oplossen en/of begeleiden van mensen die in financiële nood verkeren. Als u om welke reden ook plotseling het water aan de lippen voelt staan, kunt u bij hen terecht voor directe hulp in een gepaste vorm. Soms is dat een wasmachine of een fiets voor de kinderen als zij gaan studeren in een andere plaats of we helpen u met financiële ondersteuning. Door geld te geven kan er wel wat lucht ontstaan om de maand uit te zingen. Maar alleen geld geven is vaak niet de beste oplossing en denken we met u mee hoe deze situatie in de toekomst kan worden voorkomen. Door gesprekken met mensen van Grip op de Knip zijn er al velen definitief uit de problemen gehaald.

- Waar moet u zijn om die hulp te vragen?

Het kan via de website waarover u straks uitgebreider kunt lezen, maar als u niet zo thuis bent op de computer kunt u altijd een briefje afgeven met naam en adres en telefoonnummer en een kleine omschrijving van uw vraag bij het kerkelijk bureau Smitsstraat 16a. Dan neemt een lid van de commissie contact met u op binnen een of twee dagen voor een afspraak. Daarna hopen we u zodanig te hebben geholpen dat u weer zelfstandig verder kunt. Als u vragen hebt kunt u die ook op dezelfde manier kenbaar maken. Wij zullen altijd reageren!

Aanpassingen website v.w.b. de Diaconie.

We zijn in overleg met de web redactie om de Diaconie makkelijker terug te laten vinden. Daarop komt dan een uitgebreid verslag wat de Diaconie allemaal doet, welke speciale doelen we dit jaar op de planning hebben staan en hoe we de gemeente daarbij gaan betrekken. Welke kwartaalbrieven er al zijn uitgegeven en andere actuele zaken. Zo gauw we daar meer over weten zullen we dit kenbaar maken.

Nieuwe projecten waar we voor gaan dit jaar.

Het afgelopen jaar heeft veel ellende laten zien aan oorlogen en natuurgeweld in de hele wereld en de huidige spanning in Irak/Iran maakt het in het Midden-Oosten er niet rustiger op. Via Kerk in Actie zullen er dan ook wel verschillende acties op touw worden gezet waaraan we mee zullen doen, maar ook op andere wijzen zullen we acties van anderen in ons dorp ondersteunen en u daarover informeren. Dit staat al in het collecterooster van dit kwartaal, maar rampen kunnen daar veranderingen in aanbrengen.

Op 2 februari gaan we collecteren voor de boeren in Oeganda,

op 16 februari voor meer stabiliteit in Kameroen,

op 23 februari voor hulp aan mensen zonder papieren,

op 1^{ste} en 2^{de} Paasdag voor kinderen in de knel in India.

Zo ziet u dat er de eerste vier maanden een aantal kwetsbare groepen in beeld zijn, waar we u te zijner tijd extra informatie over zullen geven via Contact en de afkondigingen. Als ik zo de lijst even doorkijk zie ik genoeg redenen om mijn zegeningen te tellen en ik hoop dat u dat ook doet.



