



Kerkdiensten

Woensdag 17 april 2019 – Stille en lezing lijdensevangelie		
Grote Kerk	19.30	

Donderdag 18 april 2019 – Witte Donderdag		
Immanuëlkerk	19.30	Ds. A. Meek
Viering Heilig Avondmaal		
Collecten: 1. Diaconie: Hoop voor Albanië		

Immanuëlkerk

Op Witte Donderdag is de viering van de gedachtenis van de inzet van het Heilig Avondmaal voordat de Heer werd overgeleverd. Zangkoor Tehillah zal ons zingen begeleiden. Samen met de gemeente zal het Tafelgebed 'Ubi Caritas et Amor' (daar waar vriendschap woont en liefde) gezongen worden.

Vrijdag 19 april 2019 – Goede Vrijdag		
Grote Kerk	9.30	Ds. A. Haasnoot
Viering Heilig Avondmaal		
Grote Kerk	19.30	Ds. P.J. van der Ende
Viering Heilig Avondmaal		
Immanuëlkerk	19.30	Ds. A. Meek
Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en toerusting. 3. Diaconie: Hoop voor Albanië		

Grote Kerk.

Vanmorgen is het thema 'Waarom het kruis?' In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Er is kindernevendienst

Met teksten, liederen en gebeden staan we vanavond stil bij de lijdensweg die de Here Jezus voor ons is gegaan. Daarbij vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal, 'zijn lichaam voor ons verbroken, zijn bloed voor ons vergoten'.

Immanuëlkerk

Een sobere en stille viering van Goede Vrijdag staat ons voor ogen. Het lijdensevangelie van Lucas wordt gelezen en dat wordt afgewisseld met psalmen, omdat Jezus' lijden de vervulling is van wat in de psalmen is verwoord. Stille valt over de wereld en het wordt donker rond het kruis.



Zaterdag 20 april 2019 – Stille Zaterdag		
Immanuëlkerk	22.00	Ds. A. Haasnoot

In het donker naar de kerk. Vanuit het duister naar het Licht. Op deze Stille Zaterdag mag je een paaswakenkaarsje ontsteken aan de nieuwe Paaskaars. Het Licht van Christus' opstanding verbreekt het duister van de dood. De aarde beweegt....

Zondag 21 april 2019 – Eerste Paasdag		
Grote Kerk	09.30	Ds. A. Haasnoot
Doopdienst		
Grote Kerk	17.00	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk	09.00	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk	10.30	Ds. P.J. van der Ende
Collecten: 1. KiA Zending: Versterk de kerk in Pakistan. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK		

Grote Kerk

Inde Paasmorgendienst zijn er bijzondere instrumenten aanwezig om de Paasliederen prachtig te ondersteunen. Dick Durieux is organist, Mark Prins en René de Mooij bespelen de cornetten (resp. Es en Bes) en Rob Aarssen zal begeleiden met Pauken en slagwerk. Zo zal het feestelijk klinken: 'Hij leeft, Hij is opgestaan!' Gedoopt worden: Noor Marilinn, dochter van Pieter en Nancy Vletter-van den Bosch, zusje van Daan. En Rosalie Alida Anna Boekee, dochter van Tonie en Thea Boekee-Ridders, zusje van Charlotte en Anne (in memoriam). We gaan heerlijk bezingen dat Hij werkelijk is opgestaan! Er is kindernevendienst.

Vanmiddag een gewone dienst, geen studiedienst. Het thema is: het Feest van de Eerstelingen. De Heer Jezus is als eersteling uit de doden opgestaan, precies op het joodse feest van de eerstelingen. Hoe wonderlijk en bijzonder. We zullen afwisselend zingen, lezen, bidden en overdenken.

Immanuëlkerk

Leef! We vieren vandaag de opstanding, de overwinning op de dood, de duisternis, het kwaad. Jezus leeft en wij met Hem. En wat is dan de uitwerking in ons dagelijks leven? We proeven van de vrijheid. Muzikale medewerking wordt verleend door Voice of Joy met een aantal liederen die verrassend op Pasen van toepassing blijken te zijn; Vincent van Delft bespeelt het orgel en Arnold van 't Veld en André Heemskerk spelen op kornet. Voor de dienst is er al muziek en zingen, dus wees er op tijd bij!

Zondag 21 april 2019 – Eerste Paasdag		
FloraHolland	10.00	André de Oude, Loosdrecht

Paasdienst Flora Holland. De boze machten in de wereld willen het altijd winnen. Geld, macht, status, eer, gelijk hebben. Deze machten gaan daarbij vaak over lijken. Zo ook bij Jezus. Maar wat hebben die machten raar op hun neus gekoken toen het Paasverhaal de ronde ging doen. Daar worden de boze machten nog steeds onrustig van. Dus: geen zand erover, klaar! Dood is niet altijd dood. En dat is soms erg ongemakkelijk. André de Oude, legerpredikant uit Loosdrecht, zal spreken over het thema: 'Zand erover, klaar?' Tim van der Meij & band zullen voor de muziek zorgen. Let op: voor de kleinsten is er geen crèche aanwezig. Iedereen is van harte uitgenodigd!



Maandag 22 april 2019 – Tweede Paasdag - Zangdienst		
Immanuëlkerk	9.30	Ds. A. Christ, Katwijk
Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.		

Woensdag 24 april 2019 - Avondgebed		
Grote Kerk	19.30	Ds. P.J. van der Ende
Collecte: 50% Kerk, 50% Diaconie		

Vrijdag 26 april 2019	Weeksluiting Vlietstede	
19.00 uur	Ds. E. Buitendijk	

Zondag 28 april 2019		
De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Ds. L. Hoftijzer, Rijswijk en Philip Smaling
Grote Kerk	09.30	Ds. C.W. Hoek, Bunschoten-Spakenburg
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. J.A. Berkheij, Woerden
Immanuëlkerk	09.00	Ds. A. Meek
Immanuëlkerk	10.30	Ds. A. Meek
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. H. Paas, Nijverdal en Peter Ravensbergen
Collecten: 1. Diaconie. 2. Boeketdiensten. 3. Taakgroep Jeugd en Jongeren.		

In de beide morgendiensten is er kindernevendienst.

De Voorhof

Grote Kerk

Studiedienst. In de serie over dubbelportretten: Samuel en Eli.

Immanuëlkerk

Na de vroege dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal, na de late dienst in de hal van de kerk

Om Pasen af te sluiten kiezen we in de morgendiensten voor het lezen van Johannes 20: 24-29. En de vraag daarbij is: wat doen we met zijn en onze wonden na Pasen? Zijn ze genezen of nog zo zichtbaar en tastbaar en voelbaar, als littekens, die nooit weggaan? Wat doet Pasen met onze wonden en die der wereld?

Woensdag 1 mei 2019 - Avondgebed		
Grote Kerk	19.30	
Collecte: 50% Kerk, 50% Diaconie		

Vrijdag 3 mei 2019	Weeksluiting Vlietstede	
19.00 uur	Dhr. K. Smits	

Zondag 5 mei 2019 - Bevrijdingsdag		
De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Prop. W. Nijse, Amsterdam en Jacoline van der Vijver
Grote Kerk	09.30	Ds. A. Meek M.m.v. Laudamus
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel
Immanuëlkerk	09.00	Ds. J. Tiggelman
Immanuëlkerk	10.30	Ds. J. Tiggelman
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. A. Meek en Chris van Tol
Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Missionair werk en Kerkgroei.		

Na de ochtendiensten in De Voorhof en Grote Kerk is er koffiedrinken in de Voorhof.

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

De Voorhof

Grote Kerk

Voor aanvang van de morgendienst zingen we met elkaar: Liedboek Gezang 231: Wij knielen voor Uw zetel neer. Witte Bundel 143: U zij de glorie.

Het kerkkoor Laudamus zal de dienst met koorzang begeleiden. Er zal geen bevestiging of afscheid van ambtsdragers, zoals eerder gepland, plaatsvinden.

Vanmiddag: Dubbelportretten: David en Saul.

Immanuëlkerk

Vanmiddag is er KidsMission.

Woensdag 8 mei 2019 - Avondgebed		
Grote Kerk	19.30	
Collecte: 50% Kerk, 50% Diaconie		

Vrijdag 10 mei 2019 19.00 uur	Weeksluiting Vlietstede Ds. A. Meek
--	--

Zondag 12 mei 2019		
De Voorhof Doopdienst	09.30	Ds. A. Meek
Grote Kerk	09.30	Ds. P.J. van der Ende
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. A. Meek
Immanuëlkerk	09.00	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk	10.30	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. P.J. van der Ende
Collecten: 1. KiA: Noodhulp Syrie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Afdrachten landelijke kerk.		

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

Immanuëlkerk

Na de vroege dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal, na de late dienst in de hal van de kerk

Woensdag 15 mei 2019 - Avondgebed		
Grote Kerk	19.30	
Collecte: 50% Kerk, 50% Diaconie		

Vrijdag 17 mei 2019 19.00 uur	Weeksluiting Vlietstede Pastor R. de Graaf-de Boer
--	---

Berichten Algemeen

Kerkelijk bureau, Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg. 071-2035013, kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden: Maandag van 09.30-11.30 uur;

Woensdag van 09.30-11.30 uur en 19.30-20.30 uur.

Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn op 14 april gegaan naar: dhr. M.W. van der Heul, Petr. van Saxenstraat 51; mevr. J. van Vliet-Ravensbergen, Duinroos 16; mevr. J. van Klaveren-Batenburg, Oegstgeesterweg 209; mevr. M. Knetsch-Imthorn, Merschpad 20; mevr. H. de Winter-van Duijn, P. P. Rubenstraat 30.

Verhuisd. mw. J. Botermans-Binnekade, Paedsenakker 7 naar Abdijlaan 25, EA.

Gelegenheid tot dopen. 12 mei: ds. A. Meek, de Voorhof; 16 juni ds. A. Meek, de Voorhof. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Oppasdienst Immanuëlkerk. **21 april, 9.00 uur:** Hanneke Vink en Fietje van der Meij-Zandbergen. **10.30 uur:** Ria Kraaienoord, Arine van der Meij en Ditta van der Meij. **28 april, 9.00 uur:** Liesbeth van Egmond, Marjan Star-van Egmond en Rianne Ouwerkerk. **10.30 uur:** Eleanor Walters en Arina van

der Gugten. **5 mei, 9.00 uur:** Heidi Schreve, Joan de Mooij en Mandy Heemskerk. **10.30 uur:** Angela Roijers en Marijke Roijers.

Gezocht: nieuwe leden taakgroep Vorming & Toerusting.

De taakgroep V&T houdt zich bezig met het reilen en zeilen van diverse commissies en werkgroepen waaronder de huiscatechese, toerusting van ambtsdragers, gemeentegroepgroepen, alphacursussen, (pre)marriage course en geloofsopvoeding. Als taakgroep zijn we de schakel tussen deze geleidingen en de Kleine Kerkenraad. Ook voeren we kleine projecten uit. Bijvoorbeeld het 50 dagen project (tussen Pasen en Pinksteren), maar ook het (beter) verbinden van activiteiten, waardoor geloofsgroei langs groeipaden en leerlijnen mogelijk wordt. Vind je het leuk om met dergelijke activiteiten bezig te zijn? Wij zijn op zoek naar leden die onze taakgroep komen versterken. Wil je reageren en/of meer informatie, neem dan contact op met Gerjanne Vianen, gjvianen@planet.nl of ds. Pieter van der Ende, ds.vanderende@pknrijnsburg.nl. Wij zien naar je uit!

Project Taakgroep Jeugd en Jongeren. Elk jaar wordt er door de jeugd van de gemeente gespaard voor een project. Dit seizoen wordt gespaard voor Stichting Labourward en eerdere jaren voor Pan de Vida, het Huisgezin en Vluchtelingenkampen. Deze projecten worden aangedragen door gemeentelieden en daarom willen we u in de gelegenheid stellen om een project aan te dragen waarvoor de jeugd volgend jaar kan sparen. U kunt een project aandragen door middel van het aanvraag formulier wat te downloaden is op de website of door een email te sturen naar pgrjeugdengongeren@pknrijnsburg.nl. Helpt u mee?

Berichten uit de wijken

Wijk Westerhaghe & De Hoek

Predikant vacant. Tijdelijk crisispastoraat Mevr. Marianne Pompert, tel.: 06-28149719, pompertmarianne@gmail.com
Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815, elderingg@gmail.com.

Huwelijksjubilea en verjaardag. Op zaterdag 27 april hopen dhr. D. van der Steen en mevr. R.E. van der Steen-Zonnenberg, Westerpark 18 DK, te vieren dat ze 55 jaar zijn getrouwd. Bijzonder om zo lang samen te kunnen zijn. Voor dhr. H. van der Plas en mevr. J.A. van der Plas-de Koning, Kamille 32 WV, is het donderdag 2 mei een heugelijke dag, dan is het 40 jaar geleden dat zij in het huwelijksbootje stapten. Hartelijke felicitaties voor beide echtparen en nog vele goede jaren met elkaar toegewenst. Op zaterdag 11 mei hoopt dhr. A. Wolthaus, De Waal 24 TJ, zijn 82^e verjaardag te vieren. Een gezegend nieuw levensjaar en een fijne verjaardag gewenst!

Meeleven. Zr. Addy Heemskerk-Ruedisueli, Waterkers 27 DN, is een paar dagen thuis geweest, maar helaas moest ze afgelopen weekend opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden. Er zijn complicaties en Addy heeft erg veel pijn. Nu vinden diverse onderzoeken plaats om te ontdekken wat er precies aan de hand is. Zij ligt weer in het Alrijne Ziekenhuis, afd. B3, kr. 68. Wilt u weer met haar en haar man Piet meeleven en voor hen bidden dat er spoedig verlichting van de pijn en zicht op de situatie komt. Ds. Arenda Haasnoot.

Wij leven mee met: mw. Betty de Mooij-Lindhout, Westerpark 128 DM. Na een intensief overleg met de artsen van het LUMC is zij afgelopen maandag begonnen met de eerste chemokuur. Dit was een dag opname en de komende drie weken zal zij verder thuis de medicatie moeten nemen. Gelukkig kan Aad steeds met haar meegaan en bijstaan, omdat hij van zijn werkgever volledige medewerking krijgt. Marianne Pompert.

Wijk Centrum & Oost

Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; Twitter: arendahaasnoot.
Scriba: Marian van Klaveren, tel. 06-27895766,
marian@karelvanklaveren.nl

Jarigen. Er zijn weer heel wat jarigen te melden voor de komende tijd. Op dinsdag 23 april hoopt br. W van Delft, Moleneind 1 HA, de mooie leeftijd van 82 jaar te bereiken. Op Koningsdag, zaterdag 27 april, hoopt br. H.L van der Laan, Lavendelhof 3, 2343 CW Oegstgeest, de prachtige leeftijd van 87 jaar te behalen. Op maandag 29 april hoopt br. G de Mooij, Moleneind 2 HA, de mooie leeftijd van 82 jaar te behalen. Op donderdag 2 mei hoopt br. A.J van der Meij, Vinkenweg 18 NS, de prachtige leeftijd van 85 jaar te bereiken. Op vrijdag 3 mei hoopt zr. A.M. de Koning-de Mooij, Abdijlaan 5 EA, eveneens de prachtige leeftijd van 85 jaar te behalen. Ook br. W.G van Loef, A. v. Eycklaan 9, 2342 NH Oegstgeest, hoopt op vrijdag 10 mei dezelfde prachtige leeftijd van 85 jaar te bereiken. Op zaterdag 11 mei hoopt zr H.C. van Egmond-van Egmond, Rijnsburgerweg 86 AG, de hoge leeftijd van 90 jaar te behalen. Wij feliciteren hen allen van harte en bidden hen Gods onmisbare zegen over hun gezondheid en leven toe!

Jubileum. Op Koningsdag, zaterdag 27 april, hopen Eric en Marianne van Keeken-van den Akker, G. Rietveldlaan 12, 2343 MC Oegstgeest, hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. Op maandag 29 april hopen br. W.W. de Mooij en zr. L. de Mooij-van der Meij, Oegstgeesterweg 210 BD, hun 40-jarig huwelijksjubileum te beleven. Op dinsdag 7 mei hopen br. M.W. de Vries en zr. E.J. de Vries-Kort, Vliet ZZ 70 GH, hun 25-jarig huwelijksjubileum te behalen. Wij feliciteren deze echt)paren van harte en bidden hen nog een lang huwelijk in alle gezondheid toe!

Gebed en meeleven. Br. Sjaak Dissevelt, Meijerspad 10, 2343 DX Oegstgeest, zal vlak na de Pasen geopereerd worden. Hij krijgt een nieuwe heup. Als het goed gaat zal deze operatie heel wat pijn wegnemen. Laten we voor hem bidden dat alles voorspoedig verloopt en hij snel weer op krachten komt. Sterkte ook voor zijn vrouw, onze kosteres Ank, die hem altijd trouw terzijde staat. Zr. Tineke den Haan-Schoneveld, Van der Koddestraat 10 JC, draagt moedig de zware situatie waar ze doorheen moet gaan, terwijl ze verblijft in de hospice in Vlietstede. Gelukkig is zij omringd door haar man, kinderen, kleinkinderen en haar naaste familieleden, die zielsveel van haar houden. Laten voor haar blijven bidden en meeleven. Met br. Rein Strijker, gaat het nog niet zo goed. Ook hij ligt in de hospice in Vlietstede. Hij hoopt en ziet ernaar uit toch wat op te knappen en sterker te worden onder de goede verzorging in Vlietstede. Laten we hopen en bidden dat het zo mag gaan. Br. Piet Verheij Vliet ZZ 11 GH, is gelukkig toch weer thuis. Hij moest helaas wel aan zijn schouder geopereerd worden onder algehele narcose. De volgende dag mocht hij echter al naar huis. Oost, west, thuis best uiteraard. Met een bed in de huiskamer hoopt hij spoe-

dig op te knappen en letterlijk weer op de been te komen. Zr. Diny Kralt-Wagter, blijft last houden van terugkerende ontstekingen. Ze heeft weer wat extra weken gekregen in zorghotel Parledam, Pr. Hendrikkade 155, 2225 JT, Katwijk a/Zee. Laten we hopen en bidden dat het binnenkort steeds meer de goede kant opgaat, zodat ze weer kan terugkeren in haar geliefde huis waar ze zo graag is. Br. Theo Zandbergen, Kanaalpad Z.O. 1 MP, heeft niet zulke goede berichten gekregen. Ook moet hij over enkele weken weer een onderzoek ondergaan. Veel sterkte en Gods kracht gebeden voor hem en zijn vrouw.

Van 29 april tot 3 mei zijn de kinderen vrij. In die dagen hoop ik even wat gas terug te nemen. We blijven gewoon thuis. Hopelijk zal het een rustige weekje zijn voor u en ons allen. En anders zal Hij wel wegen vinden waarlangs onze voeten kunnen gaan, om te spreken met de mooie woorden uit Gezang 427: 1. Deze woorden wil ik toewensen aan alle zieken en eenieder die Zijn hulp en nabijheid zo hard nodig heeft. 'Ja, beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem die, 't al regeert.' Een gezegende Paasweek, een mooi Koningsweekend en een goed begin van de meimaand toegewenst! Bemoedigende groet, ds. Arenda Haasnoot en uiteraard ook namens mijn man, ds. Jeroen Tiggelman, en de kinderen.

Wijk Frederiksoord & De Bloem

Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, ds.meek@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,
gerardnoort@solcon.nl

Medeleven. Met dhr. Leen Ravensbergen, Schaapherdershoek 1 AC, is weer een gesprek mogelijk. In het LUMC, afd. mediumcare is hij aan de beterende hand, hoewel hij nog een hele weg te gaan heeft. Het praten kost hem nog veel moeite met al die hinderende apparaten, maar het is al heel vreugdevol, dat contact mogelijk is. Er is nog veel zorg nodig, maar er ook goede hoop nu, dat het langzaam beter zal gaan. En bidden kunnen we altijd, ook zonder gesprek. mw. Hanny Schoneveld-van Druten, De Molenkamp 15 ZK, heeft door haar medicatie last gekregen van haar huid, waarvoor zij nu zalf krijgt. En ook haar kaak is nog niet in orde. Nieuwe bestralingen zijn nodig. Toch hoopt zij enkele dagen weg te kunnen voor ontspanning en rust. Dhr. Van Zandwijk, Rustenborgh, Apollolaan 384 kr. 209, 2341 AV Oegstgeest, heeft een achterkleinkind gekregen. Hij heeft het al in zijn armen mogen sluiten. Hoe oud je ook bent, zo'n klein baby'tje is altijd een ontroering. Verder is hij nog zeer betrokken bij onze gemeente en de samenleving en formuleert nog steeds heel helder. Wat dat betreft lijkt de leeftijd van 101 jaar hem niet te deren. Het blijft een voorrecht zo iemand in ons midden te mogen vergezellen.

Jarigen. Graag willen we met hun verjaardag de volgende gemeenteleden gelukwensen. Zr. Jeanne van Duijn-van der Meij, Javastraat 7, 2341 XK Oegstgeest, wordt op 1 mei 81 jaar. Ze is nog altijd actief in ons wijkteam als pastoraal bezoeker van ouderen. Dat houdt haar jong, zoals blijkt voor wie haar ontmoet. Op 3 mei wordt zr. Gerdien Olivier-van Delft, St. Barbara's Tuin 17 ZV, 80 jaar en dus hier voor het eerst genoemd. Eveneens 80 jaar wordt dhr. Dick Knetsch, Pr. Bernhardlaan 1 VJ, maar dan op zondag 5 mei, een prachtige dag om jarig te zijn, dunkt me. Moge God het nieuwe levensjaar zegenen en begeleiden in liefde, ook al is er gemis en rouw. Met vriendelijke groeten, ds. Albert Meek.

Wijk Oude Hart Noord

Ds. P.J. van der Ende, tel (071)5328161,

ds.vanderende@pknrijnsburg.nl

Scriba: M. Ravensbergen-Mooten, tel. (071)4024911,

m.ravensbergen@gmail.com

Meeleven. Eline Hogewoning, Evertsenstraat 31 RA, de oudste dochter van John en Mieneke Hogewoning, is geopereerd aan beide ogen. Aanvankelijk zou slechts 1 oog geopereerd, maar beide ogen zijn onder handen genomen. Hoewel de operatie gelukkig onder gehele narcose kon plaatsvinden is het haar toch erg tegengevallen. Ze heeft veel pijn gehad en haar ogen waren erg opgezwollen. Zo is het heel moeizaam om weer te kunnen kijken. We wensen haar in ieder geval heel veel sterkte en bidden om Gods zegen over haar. Zr. Lenny van Egmond-den Haan, hoopt nog even te blijven in Zorghotel Revitel. Zij ligt echter niet op kr. 825, maar op kr. 822, Bargelaan 198, 2333 CW Leiden. Langzamerhand gaat ze vooruit. Graag ook uw meeleven en gebed voor haar. Ds. Arenda Haasnoot.

Jarig. We feliciteren zr. G. Snel-Faber, Boterbloem 34 WN, die op 25 april haar 81e verjaardag hoopt te vieren; het is haar eerste verjaardag na het overlijden van haar man en dat drukt wel een stempel. We bidden haar met haar gezin Gods kracht toe. Op 26 april hoopt zr. H. Ravensbergen-van Delft, Evertsenstraat 16 RB, ook haar 81e verjaardag te vieren, en hetzelfde geldt voor zr. L. Oudshoorn-van der Plas, Boterbloem 1 WL, maar dan op 4 mei. En ten slotte hoopt zr. J. van Delft-Zwitser, Burg. Hermansstraat 29 KR, op 6 mei haar 84e verjaardag te vieren. Allen gefeliciteerd en Gods zegen gewenst, juist ook als zo'n feestelijke dag schaduwen kent van verdriet en gemis.

Jubileum Br. E. Eekma en zr. D. Eekma-van der Gaag, Akkerwinde 31 WD, mogen 5 mei gedenken dat ze 55 jaar geleden elkaar het ja-woord hebben gegeven; op 7 mei gedenken br. G. Passchier en zr. R.C. Passchier-Kleine, Tulpenstraat 60 GX, dat zij 50 jaar geleden met elkaar in 't huwelijksbootje stapten. Beide echtparen van harte gefeliciteerd in dankbaarheid voor alle zegeningen die jullie van God hebben mogen ontvangen. 'Hoog als de hemel is de liefde, en wijd als vruchtbaar land. Diep als de bodem van de zee en sterk als winden die stormen. Een gloed die het leven doorstraalt, een kracht die de tijden verslaat. Gave van God, vrucht van Zijn liefde.'

Wel en wee Twee weken geleden moest ik melden dat bij br. Nico Schoneveld, P. v. Saxenstraat 7 LR, slokdarmkanker was geconstateerd. Inmiddels is tot aller opluchting gebleken dat er geen uitzaaiingen zijn geconstateerd en dat met de behandelingen aan herstel mag worden gedacht. In de komende tijd zal hij de nodige bestralingen moeten ondergaan en een aantal chemokuren krijgen, na verloop van tijd zal er dan nog een operatie volgen waarbij de slokdarm wordt weggehaald en de maag wordt opgerekt. Met hem en Ans danken en bidden we voor dit bericht en het verdere verloop van de behandelingen. Br. Gé van de Water, Kanaalstraat 72 KD, moet op 1 mei een dotteroperatie ondergaan. Doordat hij pijn op de borst kreeg werd via huisarts en specialist ontdekt dat er meer aan de hand was; dat gaf de nodige onzekerheid, maar nu is duidelijk dat dotteren noodzakelijk is. We bidden met hem en zijn gezin dat de operatie mag slagen en dat daarna het herstel mag intreden. 'God is een toevlucht te allen tijde, die ons uit nacht en dood bevrijdde. Al zou de aarde ondergaan, wij zien het zonder vrezten aan' (Psalm 46 berijmd).

Dat was het voor deze keer. Zelf mag ik een poosje vakantie nemen, vanaf Pasen; ik hoop na 5 mei weer paraat te zijn. Mocht er tussentijd behoefte zijn aan een predikant, dan kunt u dit navragen bij de scriba van de wijk, Mariska Ravensbergen, of bij het kerkelijk bureau. Hartelijke groet en graag tot ziens, hoe en waar dan ook! Ds. Pieter van der Ende.

Wijk Kleipetten

Wvd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838,

gerbenbremmer@outlook.com

Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054,

scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Verjaardagen. Mevr. M. Klok-Schaart, Joh. Vermeersingel 16 BT, hoopt op zaterdag 20 april de leeftijd van 84 jaar te bereiken en mevr. G.J. van den Eijkel-Strijk, Monetstraat 14 MB, hoopt op dinsdag 23 april haar 80^e verjaardag te vieren. Wij feliciteren beide jarigen hierbij van harte en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Jubileum. Op zaterdag 13 maart mochten dhr. C.A. van der Vijver en mevr. C.W. van der Vijver-van der Gugten, Vreedenburgstraat 10 ET, vieren dat zij 30 jaar getrouwd waren. Wij willen hen alsnog van harte feliciteren met deze bijzondere dag en nog vele jaren toewensen in Zijn onmisbare nabijheid. Op zaterdag 27 april hopen dhr. W. Leeuwenburg en mw. J. Leeuwenburg-de Mooij, Sandtlaan 1 CA, hun 35-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in gezondheid en onder de zegen van God toegewenst.

Als u de ander niet vergeeft, zal God u ook niet vergeven. Op Goede Vrijdag staan we vooral stil bij hetgeen Jezus heeft gedaan voor ons. Jezus lijdensweg begon al toen Hij de hemel achter Zich liet en gelijk werd aan de mensen. Hij werd een baby die afhankelijk was van de zorg van Jozef en Maria. Een onschuldige baby die overgeleverd is aan mensen. Toch is Jezus 30 jaar later nog net zo onschuldig als toen Hij baby was. Ook als Hij aan een kruis geslagen wordt. Toch kan Hij door Zijn onschuld, onze schuld op Zich nemen. Daar ontvangt Hij de straf, die wij hoorden te krijgen. Aan het kruis neemt Jezus alles, wat tussen God en ons instaat, van ons over. Hierdoor kunnen wij weer komen in Gods nabijheid. Dat God ons heeft vergeven vieren we elke keer weer tijdens het avondmaal. Wat een blijde boodschap is dit toch! Toch wil ik hierbij benadrukken dat Jezus ons o.a. in het Onze Vader leert, dat wij de andere moeten vergeven zoals God ons heeft vergeven. In Mattheus 6: 14 en 15 benadrukt Jezus dat als u de ander niet vergeeft, God ook u niet zal vergeven. Laten we deze week daarom God danken voor wat Hij voor ons gedaan heeft, en hierbij nadenken of we de mensen in onze omgeving mogen vergeven. Dit is uiteindelijk ook beter voor uzelf. Dat we ook die zonde(n) van de ander naar ons toe, bij het kruis brengen. Dat we die boosheid van ons, over die dingen die ons zijn aangedaan door anderen, aan God geven. Dat we vervolgens zien dat ook daarvoor Jezus heeft moeten lijden en de straf heeft gedragen en door God is verlaten. Niet alleen voor uw zonden, maar ook die van uw naasten. Ook al heeft die het zelfs niet verdiend. Juist in het vergeven van de ander, wordt het wonder van Gods vergeving nog groter. Iedereen heeft uiteindelijk vergeving nodig.

Musje. Elk huis heeft zijn kruis. Heeft elk huis ook het geopende graf en de opgestane Heer? Gerben Bremmer.

Ouderenpastor

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, tel. (071)7113234;
trdegraaf@hotmail.com

Jarigen. 23 april is een feestelijke dag voor mevr. J. van Delft-Kromhout, Waterkers 20 DN, zij hoopt dan 89 jaar te worden en voor dhr. G. van Duijn, Tulpenstraat 56a GX, want hij hoopt dan 82 jaar te worden. Op 26 april hoopt mevr. W.M. de Mooij-Heemskerk, Tulpenstraat 60a GX, haar 88^{ste} verjaardag te vieren. Tegelijk met onze koning, op 27 april, hoopt dhr. F. Saton, Anjelierenstraat 16 GT, te verjaren en hoopt dan 87 jaar te worden. Een dag later, op 28 april, is het de beurt aan dhr. J.G. Paauw, Gr. Florislaan 108 EG, hij hoopt dan 84 jaar te worden. 30 april hoopt mevr. I.N. van Egmond-Heemskerk, Sandtlaan 46 CD, haar 83^{ste} verjaardag te vieren. 81 jaar hoopt te worden mevr. L. van Delft-Noort, Tulpenstraat 62 GX, op 4 mei. 5 mei hoopt dhr. P. Glasbergen, Tulpenstraat 22 GW, zijn 87^{ste} verjaardag te vieren. En tot slot hoopt dhr. P. van Klaveren, Anemonenstraat 21 KH, 90 jaar te worden op 9 mei. Wij wensen deze broeders en zusters een feestelijke dag toe en veel zegen voor het nieuwe levensjaar. Met het oog op Pasen mogen we ons opnieuw verbazen over wat God ons heeft gegeven in Zijn Zoon: 'O volk dat God liefheeft, verheug u, wees blij! Want deze, Zijn Zoon, Die gestorven was, leeft! Hij is het, Die aan verdwaalden als gij, in 't huis van de Vader een ereplaats geeft. Het kinderlijk erfdeel, dat gij hebt verspeeld, Hij won het terug met Zijn lijden en dood; de breuk met uw Vader heeft Jezus geheeld, God wacht in Zijn huis u met wijn en met brood. Hij geeft u dit feest om gelukkig te zijn: Gods oudste zoon bracht u: Zijn jongste zoon, weer. Hij nodigt u uit tot zijn Hemels festijn waar ieder belijden zal: Jezus is Heer!' (Uit: 'Pasen' van Nel Benschop).

Huwelijksjubileum. Op 4 mei is het 60 jaar geleden dat Gerit en Annie van Duijn-Ouwehand, Tulpenstraat 56a GX, in het huwelijk zijn getreden. Een bijzondere zegen dat de Here hen al deze jaren voor elkaar gespaard heeft en zij nu dit diamanten jubileum mogen vieren. Reden tot grote dankbaarheid en het samen vieren van deze mijlpaal. Mogen zij met Jeremia zeggen: 'Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!' (Klaagliederen 3: 22-23)

Medeleven en gebed. Mevr. M.L. van den Oever-van den Haak is opgenomen in het ziekenhuis met een bacteriële infectie in haar bloedbaan. Ze ligt nu aan een infuus met antibiotica in de hoop dat die de infectie kan bestrijden. De toestand is niet direct levensbedreigend, maar wel ernstig. We wensen haar en haar familie sterkte toe. Mevr. J. Barnard-Lopik volgt nog steeds revalidatie en heeft nu een longontsteking opgelopen. Ze heeft het al een tijd heel moeilijk en vindt het moeilijk om moed te houden. Nu wordt het helemaal zwaar voor haar en haar man. Wij wensen hen allen heel veel sterkte toe. Mag couplet 1 van Gezang 392 deze beide families tot troost zijn: 'Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij. Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.'

Vakantie. In de week van 29 april tot en met 5 mei heb ik een week vakantie. Mochten er dringende zaken zijn die niet kunnen wachten tot na deze week, dan kunt u contact opnemen met de wijkscriba of het kerkelijk bureau. Pastor Rixt de Graaf.

Ouderenpastor

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904,
pastorsmits@gmail.com.

Verjaardagen. Mevr. C. van Belen-Guijt, Oude Vlietweg 50/k306 DS hoopt 19 april 87 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik wens u een gezegend levensjaar toe. Mevr. G.J. Jungerius-Bouwman, Abdijlaan 11 EA, is ook op 19 april jarig. Zij hoopt 86 jaar te worden. Ik hoop dat God u een gezegend jaar zal schenken.

Overleden. Zondag 14 april is, op de leeftijd van 81 jaar, dhr. Hendrik Adrianus (Henk) Heemskerk overleden en verbleef in het hospice van Vlietstede. Er is gelegenheid tot condoleeren op woensdag 17 april in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer van 19.00 tot 20.00 uur. De uitvaartdienst wordt donderdag 18 april om 13.30 uur in de Immanuelkerk gehouden. In de morgendiensten van volgende week zal hij worden herdacht. De laatste weken heeft Henk het zwaar gehad. Hij genoot nog zo van het leven. Hij vond het moeilijk om afscheid te nemen van zijn vrouw en zijn gezin. In de gesprekken die we mochten hebben, sprak hij vol vertrouwen over het uitzicht dat hij had op de vrede van Christus. In dat vertrouwen is hij ook heengegaan. Wij wensen mevrouw Heemskerk, het gezin van zijn zoon en iedereen die om hem heen stonden Gods troost en zegen toe. Met hartelijke groet, Kees Smits, ouderenpastor.

Activiteiten

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 6. Van 30 mei t/m 8 juni is er elke avondgebed van 19.00-19.45 uur. 10 dagen voor Pinksteren samen bidden zoals ook de discipelen toen samen in gebed waren, zoals Jezus hen gevraagd heeft. In Johannes 17 bidt Jezus tot Zijn Vader ook voor ons, nu: Ik vraag U, Vader, dat zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt. Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. De Geest van Jezus in ons maakt ons één en brengt Zijn woorden in onze harten. Zullen we in die gezindheid samen blijven bidden voor elkaar als gemeente, land en wereld.

Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, Burg. Meijboomstraat 2. Donderdag 18 en 25 april is er WEL bidstond. Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, maandag 29 april en donderdag 2 mei is er GEEN bidstond. Hopelijk kunt u en jij komen op de beschikbare dagen. Noteer goed de juiste data, want 's ochtends vroeg wil je toch graag een geopende deur. Vanaf maandag 6 mei en donderdag 9 mei gaan alle bidstonden weer gewoon door. Wees welkom. Ds. Arenda Haasnoot.

Gebedspastoraat. De komende tijd is er wat onregelmatig gelegenheid voor gebedspastoraat. 19 april is vanwege de Goede Vrijdagdienst om 9.30 uur in de Grote Kerk vervallen. 26 april is er wel gelegenheid voor gesprek & gebed. 3 mei is er vanwege de meivakantie geen gebedspastoraat. Op 26 april is er dus gelegenheid rond 9.30, 10.30 en van 11.30-12.15 uur, Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte ds. Haasnoot). Binnenkort hopen we het team uit te breiden. Dan zijn er meer mogelijkheden dat mensen die geschoold zijn in het gebedspastoraat bij u langs te laten komen. Uiteraard desgewenst. Informatie en opgave: 06-30777022.

Bijbelstudie Gebed. Maandelijkse Bijbelstudie over gebed op donderdag 4 april. We kijken naar de diepere lagen in de geboortegeschiedenis van de profeet Samuel. Wat gebed zoal kan aanraken. Weet u welkom in De Voorhof van 19.45-21.30 uur, zaal 7. U bent welkom ook als u voorgaande avonden niet hebt bijgewoond. Info ds. Haasnoot 06-30777022 of gebedrijnsburg@gmail.com.

Zanguurtje. Dinsdag 7 mei is er weer een zanguurtje. Verzoeknummers kunt u aanvragen bij Rixt de Graaf. Vanaf 9:30 uur staat de koffie klaar en van 10–11 uur zingen we samen prachtige Paasliederen om te vieren dat onze Heer waarlijk is opgestaan.

Creacub. In de maand mei komt de Creacub weer twee keer samen op 14 en 28 mei. Van harte welkom!

Groentje van de Commissie Duurzaam. in deze dagen vieren we de verlossing die Christus ons heeft gebracht. In Hem zijn we een nieuwe schepping - herschapen - gebracht tot het doel dat God met ons heeft. Eén aspect daarvan is dat wij namens Hem mogen heersen over de schepping. Moge de aarde ervan opleven dat wij christenen zijn!

Oranjeconcert. Op 27 april om 19.30 uur wordt, zoals ieder jaar, het Oranjeconcert georganiseerd door Oranje Vereniging Rijnsburg. Dit jaar zal organist Gerben Glasbergen, in samenwerking met mannenzanggroep Jeruël, een mooi programma neerzetten waarbij veel samenzang op het programma zal staan. Mannenzanggroep Jeruël, zal enkele liederen voor u zingen. De avond zal plaatsvinden in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aan de Katwijkerweg. De kerk is open vanaf 18.45 uur. De entree van deze avond is gratis. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na de samenzangavond is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Nationale dodenherdenking. Op zaterdag 4 mei begint de herdenking met een stille tocht die start om 19.40 uur vanuit de Voorhof. De Stille Tocht voert naar het Burg. Koomansplein, daar zal na de twee minuten stilte, de kranslegging plaatsvinden. Ook een afvaardiging van de Rijnsburgse Kerken zal namens hen deelnemen aan de kranslegging. Aansluitend zal in de Grote Kerk een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. De overdenking door mevr. Ellen van der Laan. Zij is de dochter van dokter Van der Laan, die in de Tweede Wereldoorlog zeer actief was in het Rijnsburgse verzet. Ds. Den Butter zal deze bijeenkomst besluiten met gebed. Medewerking wordt verleend door de Flora Brass onder leiding van Joop van Dijk en organist Dick Durieux. Ook zullen leerlingen van de Wegwijzer, de Schakel en de Oranje Nassauschool actief aan deze bijeenkomst deelnemen.



Kopij. De volgende Contact, nr. 15 is weer voor EEN WEEK. De kopij moet uiterlijk maandag 6 mei, 18.00 uur zijn aangeleverd!