



Kerkdiensten

Zondag 7 april 2019 - 5 ^e zondag 40 dagentijd		
De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Ds. A. Haasnoot en Joska van Zuijlen
Grote Kerk	09.30	Ds. G. van de Pol, Malawi
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. A. Meek
Immanuëlkerk	09.00	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk	10.30	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk Jeugdboekdienst	17.00	Mw. D. van Someren, Hillegom
Collecten: 1. 40 dagentijdecollecte: Open Theologisch Seminarie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.		

Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk.

De Voorhof

Thema: Een kruis dragen. Simon van Cyrene moet het kruis van de Heer dragen. Draag jij een kruis? Draag je het kruis van iemand anders? Is er iemand die jouw kruis (mee)draagt? Muziek door het combo. Vergeet niet uw kruis mee te nemen.

Grote Kerk

Voor aanvang van de morgendienst zingen we: Witte Bundel 108: Heer, God, u loven wij, en Witte Bundel 80: Ik zie een poort wijd open staan. Thema Studiedienst: 'De heerlijkheid des Heren'.

In de studiedienst zal het op verzoek gaan over het begrip 'heerlijkheid', dat veel in de bijbel voorkomt. Wat wordt daarmee bedoeld en waarom komt het zo vaak voor? We zullen de term in de grondtalen van het Hebreeuws en Grieks belichten en ontdekken hoe belangrijk dit begrip heerlijkheid is en wie het mag dragen. We lezen uit de Schriften over de heerlijkheid van God en zingen liederen over die heerlijkheid. Zo eren wij God deze middag.

Immanuëlkerk

Aansluitend bij het project van de kindernevendienst lezen we over Simon van Cyrene, die het kruis voor Jezus moest dragen (Lucas 23: 26-32). Hij had geen keus maar werd tot dit kruis dragen gedwongen. Het volgen van Jezus wordt door de Heer zelf ook 'kruisdragen' genoemd. Dát is een keus die ons wordt voorgehouden. Kunnen we, willen we anders?

Woensdag 10 april 2019 - Vesper		
Grote Kerk	19.30	Ds. P.J. van der Ende
Collecten: 1. 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten.		

Vrijdag 12 april 2019 19.00 uur		Weeksluiting Vlietstede
		Ds. P.J. van der Ende

Zondag 14 april 2019 - 6 ^e zondag 40 dagentijd - Palmzondag		
De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Ds. P.J. van der Ende en Ineke Siezenga
Grote Kerk	09.30	Ds. A. Meek
Grote Kerk Zingend gelovendienst	17.00	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk	09.00	Ds. W. Koerselman, Woerden
Immanuëlkerk	10.30	Ds. W. Koerselman, Woerden
Immanuëlkerk Boekdienst	17.00	Ds. A. Haasnoot en Rianne Breedijk
Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Nog niet bekend		

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

Immanuëlkerk

Na de vroege dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal, na de late dienst in de hal van de kerk.

Vanmiddag is er ook Kids Mission.

Woensdag 17 april 2019 – Stille en lezing lijdensevangelie		
Grote Kerk	19.30	

Donderdag 18 april 2019 – Witte Donderdag		
Immanuëlkerk Viering Heilig Avondmaal	19.30	Ds. A. Meek
Collecten: 1. Diaconie: Hoop voor Albanië		

Vrijdag 19 april 2019 19.00 uur		Weeksluiting Vlietstede
		Ds. I. de Graaf, Rijnsburg Avondmaal

Vrijdag 19 april 2019 – Goede Vrijdag		
Grote Kerk Viering Heilig Avondmaal	9.30	Ds. A. Haasnoot
Grote Kerk Viering Heilig Avondmaal	19.30	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk	19.30	Ds. A. Meek
Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Vorming en toerusting. 3. Hoop voor Albanië		
Grote Kerk. Er is kindernevendienst in de ochtend.		

Zaterdag 20 april 2019 – Stille Zaterdag		
Immanuëlkerk	22.00	Ds. A. Haasnoot

Zondag 21 april 2019 – Eerste Paasdag		
Grote Kerk	09.30	Ds. A. Haasnoot
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk	09.00	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk	10.30	Ds. P.J. van der Ende
Collecten: 1. KiA Zending: Versterk de kerk in Pakistan. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. IWAK		

Zondag 21 april 2019 – Eerste Paasdag		
FloraHolland	10.00	André de Oude, Loosdrecht

Paasdienst Flora Holland. De boze machten in de wereld willen het altijd winnen. Geld, macht, status, eer, gelijk hebben. Deze machten gaan daarbij vaak over lijken. Zo ook bij Jezus. Maar wat hebben die machten raar op hun neus gekeken toen het Paasverhaal de ronde ging doen. Daar worden de boze machten nog steeds onrustig van. Dus: geen zand erover, klaar! Dood is niet altijd dood. En dat is soms erg ongemakkelijk. André de Oude, legerpredikant uit Loosdrecht, zal spreken over het thema: 'Zand erover, klaar?' Tim van der Meij & band zullen voor de muziek zorgen. Let op: voor de kleinsten is er geen crèche aanwezig. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Maandag 22 april 2019 – Tweede Paasdag - Zangdienst		
Immanuëlkerk	9.30	Ds. A. Christ, Katwijk
Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.		

Berichten Algemeen

Kerkelijk bureau, Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg. 071-2035013, kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden: Maandag van 09.30-11.30 uur;
Woensdag van 09.30-11.30 uur en 19.30-20.30 uur.

Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn op 31 maart gegaan naar: mev. J. Schaart-van Muijen, Boslaan 43; mev. J. Lindhout-Korbee, Tulpenstraat 64A; mev. M. den Haan-Schoneveld, Van der Kodestraat 10; mev. G. Ravensbergen-Boesaard, Esdoornlaan 57; mev. E.M. de Kreek-van Rhijn, Monetstraat 19.

Gelegenheid tot dopen. 21 april: ds. Haasnoot, Grote Kerk; 12 mei: ds. A. Meek, De Voorhof. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Oppasdienst Immanuëlkerk. 7 april, 9.00 uur: Silvia Postma, Michael Postma, Tara van Nieuwkoop en Eva van Nieuwkoop. **10.30 uur:** Renate Mens, Martine van Dijk en Meike van Delft.

Luidklokken Immanuelkerk. Wellicht is het u opgevallen dat er van de Immanuëlkerk maar één klok luidt voorafgaand aan de kerkdiensten. De klepels van beide klokken worden binnenkort vervangen. De verwachting is dat over 2 tot 3 weken de klepels vervangen worden en beide klokken u weer zullen 'welkom-luiden' tijdens uw gang naar de kerk. Met vriendelijke groeten, Richard Verheij, Koster/beheerder Immanuëlkerk en Het Centrum.

Collecten. 3 mrt: Diaconie €1266,20; Beheer en onderhoud gebouwen €1215,57; World Servants €1423. 10 mrt: 40 dagencollecte KiA (voorjaarszending) Cuba €1513,80; Taakgroep Erediensten €1217,32; HA-collecte: St. Werkgroep De Ruyter €2509,62. 13 mrt. Diaconie €1087,85; Taakgroep Pastoraat €575,40; Gereformeerde Zendings Bond €606,45. 17 mrt: 40 dagencollecte KiA Binnenlands Diaconaat Verlaat de gevangenis €1467,58; Beheer en onderhoud gebouwen €1322,55; Taakgroep Vorming en Toerusting €1068,56. 24 mrt: 40 dagencollecte KiA Kinderen in de knel: Stop kinderarbeid India €1891,69; Taakgroep Erediensten €1323,67; Afdrachten landelijke kerk €1151,76; Luieractie Kosovo €978,50.

Giften. 3 mrt: via dhr. G. Hogewoning voor Kerk €50; 6 mrt: via mev. S. Paauw en mev. M. Vletter voor Kerk €10; 19 mrt: via pastor R. de Graaf voor Kerk €20; 17 mrt: via collecte voor Diaconie €105; Taakgroep Pastoraat €50; Gereformeerde Zendingsbond €50; 21 mrt: via mev. B. Zuyderduyn €20 voor Kerk en €20 voor Diaconie.

Verhuisd fam. H.A. van Iterson-Ravensbergen, Vinkenweg 43 naar Spinozalaan 2N SR.

Zending. Op zondag 14 april a.s. liggen in de kerken de jaarlijkse brieven voor uw bijdrage aan de Zendingscommissie klaar. We hopen op uw medewerking voor het bezorgen hiervan. De medewerkers van het kerkelijk bureau.

Uit de Kerkenraad

Deze week weinig nieuws uit de kerkenraad want we hebben pas op 25 april weer een vergadering van de Kleine kerkenraad. Wel zullen komende zondag de (korte) verslagen van de Gemeentevergadering en de Grote kerkenraad van november in de kerken te vinden zijn. Helaas is het me nog niet gelukt om het korte verslag van de Kleine kerkenraad van 21 maart te vervaardigen, dus dat moet nog een weekje later. Wel zal er een stukje in deze Contact staan met betrekking tot de nieuwbouw van de kapel bij Overduin. Zoals bekend heeft de Kleine kerkenraad ingestemd met een gift van onze kerk hiervoor (via het College van Kerkrentmeesters), maar er is uiteraard ook de mogelijkheid voor individuele gemeenteleden om hieraan bij te dragen. Bram Breebaart, scriba.

Samen schouders er onder. In deze periode wordt in wijkraden en taakgroepen gesproken over eigen ervaringen, drijfveren, inspiratie en teleurstellingen in het (vrijwillige) werk in onze gemeente. Uit de wijkraad Oude Hart Noord kwam een eerste verslag. Dit bevatte opmerkingen, die het waard zijn om gedeeld te worden. Een kort verslag. Werken in de gemeente betekent iets doen voor God en Zijn gemeente, bezig zijn in Zijn Koninkrijk. Te getuigen van je geloof. Dat inspireert. Het is niet iets, waar je zomaar nee tegen zegt. Het draagt bij aan een persoonlijk verlangen en de wens om het evangelie te willen delen. Is er dan een reden om nee te zeggen? De kerk en pastoraat zijn belangrijk. Het is mooi te getuigen, gesprekken te voeren. En dat met een prettige groep mensen in de wijkraad. Er zijn gesprekken met gemeenteleden, waarin je echt contact kunt hebben en een boodschap kwijt kunt. Dat geeft een positief gevoel. Maar het zijn ook de mindere kanten. Teleurstellend zijn vooral

ervaringen met lauwheid. Zo is er soms geringe respons in de wijk op het aanbieden van bezoeken. En er is de teleurstelling over de kerksluitingen. Het is ook lastig om zonder een maatje te lopen. Ervaringen kunnen zo niet direct worden gedeeld en lastige gesprekken moet je alleen doen. Voorafgaand aan het oppakken van een taak is een meer realistische voorstelling nodig van tijd, die de taak kost. Ook moet het duidelijker zijn wat er van je wordt verwacht. Op een goede manier afscheid nemen is belangrijk. Het hoeft echt niet zo uitgebreid, een kaars kan al een mooi teken van waardering zijn! Met deze punten kunnen we aan de slag. En zo kunnen we nog beter samen de schouders onder onze gemeente zetten. Dick van der Vijver, beleidsouderling@pknrijnsburg.nl.

Berichten uit de wijken

Wijk Westerhaghe & De Hoek

Predikant vacant. Tijdelijk crisispastoraat Mevr. Marianne Pompert, tel.: 06-28149719, pompertmarianne@gmail.com
Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815, elderingg@gmail.com.
Geen bericht ontvangen.

Wijk Centrum & Oost

Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;
ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; Twitter: [arendahaasnoot](https://twitter.com/arendahaasnoot).
Scriba: Marian van Klaveren, tel. 06-27895766,
marian@karelvanklaveren.nl

Gebed en meeleven. Zr. Tineke den Haan-Schoneveld, Van der Koddestraat 10 JC, heeft een mooie kamer in de hospice van Vlietstede. Langzaam maar gestaag gaat zij achteruit. Het valt niet mee om te beseffen dat het aardse afscheid nadert. Moge zij kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst ontvangen van God de Vader die Zich over haar wil ontfermen. Zo ook voor haar man, kinderen, kleinkinderen, familie en allen die haar omringen. Br. Piet Verheij Vliet ZZ 11 GH, is inmiddels geopereerd. Het is een lange operatie geworden. De artsen zijn vakkundig bezig geweest een bloedvat in zijn been te vervangen. Zijn been is nu weer warm, dat zegt uiteraard genoeg. Verder is er een botje uit zijn teen gehaald, maar zoals ik begrijp is de rest van de teen gespaard gebleven. Verder heeft hij wel veel pijn. Op moment van schrijven moet ik hem nog bezoeken in het ziekenhuis, maar bij deze alvast de eerste berichten. Hij moet deze week nog platliggen. Hij ligt in het LUMC, afdeling J9Q, kamer 416. Br. Theo Zandbergen, Kanaalpad Z.O. 1 MP, heeft de uitslagen van de onderzoeken binnen, maar de artsen hebben weinig kunnen vinden. Zijn bloed is niet goed. Ook heeft hij last van cysten in zijn buik, die de pijn veroorzaken. Tot nu toe zijn er geen vervolgbehandelingen. Wel moet hij regelmatig naar het ziekenhuis terug. We bidden hem en zijn vrouw daartoe alle kracht en sterkte toe. Zr. Addy Heemskerk-Ruedisueli, Waterkers 27 DN, is inmiddels geopereerd in het Alrijne, b3, kr., 66 route 350. Het gaat redelijk met haar. Ze heeft wel een hoge dosering pijnbestrijding. Het zal nog een lange weg worden. Gods kracht en moed gebieden. Afgelopen week ben ik weer bij zr. Henny den Haan-Ravensbergen, Oude Vlietweg 66 (Vlietstede) geweest. Onlangs mocht zij mee op vakantie naar Nieuw-Hydepark (het Rooseveltthuis). Zij keek er erg naar uit, maar zag er ook tegenop. Het was namelijk de eerste keer na het wegvallen van haar geliefde man Kees inmiddels al bijna een

jaar geleden. Gelukkig heeft zij een goede week gehad en is zij uitstekend verzorgd. Laten wij haar niet vergeten in ons meeleven en gebeden. Bemoedigende groet, ds. Arenda Haasnoot en uiteraard ook namens mijn man, ds. Jeroen Tiggelman, en de kinderen.

Wijk Frederiksoord & De Bloem

Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, ds.meek@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,
gerardnoort@solcon.nl

Medeleven. Sam de Best, J. Frisoplantsoen 7 VS, is geopereerd aan zijn hand. Maar de pijn is sterk en hij ziet af van een operatie aan de andere hand. Het viel hem heel erg tegen. Nu hopen we, dat hij met extra fysiotherapie van zijn klachten af komt. Hanny Schoneveld, De Molenkamp 15 ZK, heeft nog steeds, ondanks de behandelingen, last van haar linker kaak. Binnenkort wordt besloten of en hoe met de behandeling wordt doorgedaan. Hanny is nog steeds ernstig ziek en dat willen we nog wel eens vergeten, als we haar zien en spreken. Ze is vol vertrouwen, ook hier weer over. We nemen dat ook graag over en zo vergeten we wel eens, dat alles gezien moet worden tegen de achtergrond van een moeilijke ziekte. Ons gebed is bij haar en haar man Jan en hun gezin.

Jarige. Op zaterdag 6 april mag zr. Knetsch-Imthorn, Merschpad 20 AB, vieren, dat ze 81 jaar is geworden. De jaren van ziekte van haar man en zijn heengaan vallen haar zwaar. We bidden in haar leven om licht van God en dat dat licht haar mag verlichten en oprichten. We feliciteren haar met het nieuwe levensjaar, dat haar gegeven wordt.

Huwelijksjubilea. Echtpaar Van den Eijkel-Schoneveld, Oranjelaan 80 ZG, mag op zondag 7 april vieren, dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Eveneens op de Oranjelaan, maar nu nr. 143 DH, viert het echtpaar Kromhout-Kralt, dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Beide echtparen wensen wij veel gelukkige jaren nog samen toe, wonend in Gods zegen, die aan het begin van hun huwelijk stond met zijn zegen. Moge hun leven tot zegen voor velen strekken, delend en helend. Met vriendelijke groeten, ds. Albert Meek.

Wijk Oude Hart Noord

Ds. P.J. van der Ende, tel (071)5328161,
ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: M. Ravensbergen-Mooten, tel. (071)4024911,
m.ravensbergen@gmail.com

Jarig. Op 12 april hoopt br. P. Verbeek, Evertsenstraat 7 RA, zijn 83e verjaardag te vieren. We feliciteren hem en de zijnen en wensen hem een gezegend nieuw levensjaar. 'U HEER, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande.' (Psalm 3: 4).

Meeleven. Zr. Ada Ravensbergen-van Egmond, Burg. Meijboomstraat 9 LA, krijgt deze week een nieuwe heup - heuprevisie blijkt dat te heten. We bidden dat de operatie goed geslaagd is en het herstel voorspoedig mag verlopen. Br. Nico Schoneveld, P. v. Saxonstraat 7 LR, had al geruime tijd wat maag- en buikklachten. Na diverse onderzoeken kreeg hij een slecht bericht te horen, er is namelijk slokdarmkanker geconstateerd. Scans moeten nog uitwijzen of er ook sprake is van uitzaaiing of niet, afhankelijk daarvan wordt bepaald welke behandeling hij moet ondergaan. Een spannende tijd derhalve, waarin je onverwacht met de kwetsbaarheid van het leven wordt geconfronteerd. Hij en Ans weten zich ge-

dragen door de Allerhoogste en leggen hun zorgen in de handen van de eeuwige Vader. Zr. Coby Kranendonk-Sinte-Maartensdijk, Dubbele Buurt 30 GL, heeft nog maar net haar bestralingskuur afgerond, en kreeg vervolgens te horen dat het plekje op haar long kwaadaardig is, en dat er bovendien ook op haar andere long een plekje is geconstateerd. In plaats van opgelucht ademen zijn er nieuwe zorgen en komt er een nieuw proces van onderzoek en zullen er nieuwe behandelingen nodig zijn. Coby en Wout zijn zich van de trouw van de Here God bewust, laten we ook hen opdragen aan de troon van de Genadige. 1 Petrus 1: 4-6 zegt: "Er wacht u, die door Gods kracht beschermd wordt omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren." Die zekerheid, en die vreugde bidden we allen toe die te maken hebben met zorgen over hun gezondheid, of die zich door verlies eenzaam voelen, of die zich zorgen maken over hun dierbaren of over de wereld. Ga met God, en Hij zal met je zijn! Dat was het voor deze keer, een hartelijke groet en graag tot ziens, in de pastorie, in de kerk, thuis of onderweg! Ds. Pieter van der Ende.

Wijk Kleipetten

Wvd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838,
gerbenbremmer@outlook.com

Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054,
scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Jubileum. Op zaterdag 6 april hopen dhr. J. van Delft en mevr. A.N. van Delft-Ros, Rembrandtsingel 13 BK, hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor de toekomst.

Op de schouders van. Afgelopen week was ik o.a. op bezoek bij een oudere vrouw uit onze gemeente. Terwijl ze al op hoge leeftijd is, is ze nog zeer actief in het huishouden en de tuin. Verder bezoekt ze nog graag de kerkdiensten, als haar gezondheid dat toestaat. Zo zegt ze: 'Het is beter een dag in Gods huis, dan duizend daarbuiten.' Bijzonder hoe ze mag getuigen van God in haar leven. Een leven waarin ze de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt en bloembollen moest eten vanwege de honger. Dat oudere mensen getuigen van God in hun leven, bemoedigt mij altijd weer. Dat zij door alles heen het geloof niet los hebben gelaten. Dat doet mij denken aan het lied 'Houd vol' van Kees Kraayenoord: 'En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan'. We hebben Psalm 91 gelezen waarin God Zijn bescherming belooft.

Musje. Belijdenis doen= belijden is doen. In Hem verbonden, Gerben Bremmer.

Ouderenpastor

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com

Jarigen. Op 9 april hoopt mevr. W.A. van Vliet-van der Tang, Oude Vlietweg 82 DS, haar 91^{ste} verjaardag te vieren. Op 11 april hoopt mevr. G. van Oosten-de Koning, Burg. Hermansstraat 5a KP, haar 84^{ste} verjaardag te vieren en een dag later hoopt ook 84 jaar te worden mevr. E.C. van Egmond-van Starckenburg, Tulpenstraat 54a GX. Wij willen deze zusters

van harte feliciteren met hun verjaardag en hen een goed en gezegend nieuw levensjaar toewensen. Mag het volgende gedicht hen het komende levensjaar bepalen bij de liefde van de Here God: 'Hoor je wel de vogels buiten, jubelend hun hoogste lied, heerlijk vrij en onbekommerd, zorgen kennen zij toch niet. Mocht ik zo vertrouwend leven, zonder steeds te zorgen gaan, soms kan ik intens verlangen om mijn vleugels uit te slaan. Alle zorgen achterlaten, opwaarts wieden naar omhoog, naar die onbekende verten dicht tot aan de hemelboog. Wil ik echt een vogel wezen zonder zorgen en verdriet? Nee, want als ik geen verdriet had kende ik ook Gods liefde niet.' (Uit: 'Onbezorgd als de vogels' van M. Koffeman-Zijl.)

Medeleven en gebed. Ook hier vermeld ik mevr. Van Egmond-van Starckenburg die na een periode van revalidatie thuisgekomen is uit Mariënhaven. Helaas is ze afgelopen vrijdag weer gevallen en heeft haar arm gebroken. We bidden voor haar en wensen haar veel sterkte met deze teleurstelling.

Stagiaire. Vanaf 1 april zal er een stagiaire met mij meelopen. Zij heet Maaïke Glasbergen, is moeder van drie kinderen en zit in het derde jaar van haar opleiding aan het Evangelisch College. Het pastoraat heeft haar hart en daar wil ze graag veel in leren. Dat betekent dat als ik u bel voor het maken van een afspraak voor een bezoekje, ik u ook zal vragen of u er bezwaar tegen hebt dat zij met mij mee komt. Het is niet verplicht, u mag het vrijmoedig aangeven als u dat liever niet hebt, maar ik hoop dat u haar de gelegenheid wilt geven om mee te kijken en ervaring op te doen. Natuurlijk zal dat wat er ter sprake komt tijdens een bezoek vertrouwelijk zijn en zij heeft geheimhouding beloofd. Pastor Rixt de Graaf.

Ouderenpastor

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904,
pastorsmits@gmail.com.

Verjaardagen. Mevr. J. van Soest-Zwaan, Oranjelaan 21 DE, hoopt 3 april 82 jaar te worden. Mevr. M.J. van Iterson-Paap, Gr. Florislaan 132 EG, viert bij gezondheid 4 april haar 81e verjaardag. Wij wensen U beiden een gezegend levensjaar toe.

Meeleven. Dhr. Heemskerk, Waterkers 36 DN, verblijft in het Hospice in Vlietstede. Hij is dankbaar voor de vele bezoeken uit de gemeente. Hij merkt wel dat de aanloop hem soms erg vermoeit. Bij de bezoeken getuigt hij van de hoop op Christus van waaruit hij leeft. Wij wensen onze broeder, samen met zijn vrouw en familie een verzekerde toekomst in Christus. Mevr. H.J. Schoneveld-Bisschop, Abdijlaan 41 EB, is verhuisd naar De Wilbert. Wij wensen haar en haar man Gods zegen en sterkte toe in deze nieuwe situatie. Niet langer samen kunnen wonen en leven is een zware last voor hen allebei.

Overleden. In de nacht van maandag op dinsdag is mevr. T. Noort, Smidstraat 47 overleden. Zij verbleef in het Alrijne. Maandag had ik haar nog bezocht; zij mocht weten in Christus geborgen te zijn. Haar neef ds. T. Noort zal de begrafenis leiden. Met hartelijke groet, Kees Smits, ouderenpastor.

Activiteiten

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 6. Gebed dat onder ons het woord van God tot zijn volle recht komt. Gebed dat de harten vol stromen van de liefde

van de Heer Jezus. Het geheimenis van God leren kennen: Christus in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Bijzonder om samen telkens voor de troon van genade te mogen komen. Dringende uitnodiging om te komen en mee te bidden, ook al vooruitdenkend aan de 10 dagen van gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren, 30 mei t/m 8 juni. Heeft alles te maken met de genoemde gebeden en het werk van de Heilige Geest. Voor wie het na wil lezen, de gebeden zijn genomen uit Colossenzen 1: 25 t/m 2: 3.

Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, Burg. Meijboomstraat 2. Op 4, 8 en 11 april: Gebed is de motor van de kerk en tot vertroosting van de zieken. Gebed hoort bij de kerk. Wees welkom. Ds. Arenda Haasnoot.

Gebedspastoraat. De eerstvolgende data waarop ruimte is voor gebed en gesprek: 12 en 26 april Op 19 april is er geen mogelijkheid tot gebed vanwege de Goede Vrijdagdienst met Heilig Avondmaal om 10.00 uur in de Grote Kerk. De bovenstaande data zijn beschikbaar rond 9.30, 10.30 en van 11.30-12.15 uur Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte ds. Haasnoot). Een moment van verademing en rust en bovenal een moment om de last van het leven te delen. Of desgewenst op een ander tijdstip of andere locatie. Informatie en opgave: 06-30777022.

Bijbelstudie Gebed. Maandelijks Bijbelstudie over gebed op donderdag 4 april. We kijken naar de diepere lagen in de geboortegeschiedenis van de profeet Samuel. Wat gebed zoal kan aanraken. Weet u welkom in De Voorhof van 19.45-21.30 uur, zaal 7. U bent welkom ook als u voorgaande avonden niet hebt bijgewoond. Info ds. Haasnoot 06-30777022 of gebedrijnsburg@gmail.com.

Schrijfavond. Vrijdag 5 april wordt van 19.00-20.00 uur aan de leestafel van De Burgt weer een schrijfavond gehouden van Amnesty International. Er kunnen brieven naar autoriteiten worden verstuurd waarin gevraagd wordt om op te treden tegen actuele mensenrechtenschendingen. Deze maand gaan de brieven naar India, Equatoriaal Guinee en Iran. De Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk. Organisaties die kritiek uitten op de regering, waaronder Amnesty, zijn aan banden gelegd. Medewerkers werden lastiggevallen en geïntimideerd. Verder werd de bankrekening van Amnesty geblokkeerd. De politie heeft in Equatoriaal-Guinea jongerenactivist Joaquín Elo Ayeto op 25 februari zonder duidelijke reden gearresteerd. Tijdens zijn verblijf op het politiebureau werd hij gemarteld. Amnesty maakt zich ernstige zorgen over zijn gezondheid en veiligheid. Zijn advocaat en familie mogen hem niet bezoeken. Een groep natuurbeschermers in Iran krijgt mogelijk de doodstraf. Ze worden ervan beschuldigd dat ze hun werk als dekmantel gebruikten om militaire inlichtingen te verzamelen. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor milieuproblemen en onderzochten ze bedreigde diersoorten. Ze zouden zijn gemarteld om bekentenissen af te leggen. Aan de meeste acties kan ook eenvoudig via internet (www.Amnesty.nl) worden deelgenomen. Veel mensen in Rijnsburg maken het zich gemakkelijk door een schrijfabonnement af te sluiten. De brieven met enveloppen en postzegels worden dan 5 keer per jaar thuisbezorgd tegen vergoeding van de kosten. Opgeven voor een schrijfabonnement kan via email: elderingg@gmail.com.

Zendingsmiddag. U komt toch ook, zaterdag 6 april van 14.30-18.30 uur in De Voorhof. Gert en Rieneke van de Pol zijn vanuit Malawi aanwezig en er zal met Astrid en Johan in Colombia worden geskypet. Zondagochtend zal ds. Van de Pol voorgaan in de Grote kerk. Namens het Thuisfrontcomité, Cees de Mooij, 06 515 00 842.

Vrouwengespreksgroep Tryphena. Maandag 8 april komen wij weer bij elkaar om 14.30 uur in De Voorhof. Onze laatste middag van dit seizoen. Wij vieren het Paasfeest en lezen met elkaar uit Het Blad nr. 4/2016-2017: Tot het Licht Ontwaakt. Leidy heeft de leiding en zal ook de middag met ons afsluiten.

Creacub. In de maand april komt de gezellige creatieve club ook weer twee keer bij elkaar in de bovenzaal van De Voorhof, op 9 en 23 april.

Genieten van genoeg. Op dinsdag 9 april organiseert de Commissie Duurzaam een avond over een duurzame leefstijl. Op deze avond zal Martine Vonk als spreker te gast zijn. Martine Vonk is een expert in duurzaam leven en schreef het boekje "Genieten van genoeg". Ook deed zij onderzoek naar christelijke gemeenschappen en duurzaamheid. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Het genieten van genoeg zal ook worden gelinkt aan de vastentijd. Met elkaar zullen we nadenken over hoe je kunt kiezen voor een duurzame levensstijl en hoe je deze kunt volhouden en verder uitbouwen. De avond is dan ook zowel bestemd voor mensen die nog willen starten op het gebied van duurzaamheid als voor mensen die hier al mee bezig zijn. We hopen op deze avond van elkaar te kunnen leren. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de bovenzaal van de Immanuelkerk. De avond begint om 20.00 uur. Voor verdere informatie kun je contact opnemen via duurzaamrijnsburg@gmail.com. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, willen we je vragen je via dit mailadres aan te melden. Namens de Commissie Duurzaam, Saskia Westra, 06-36261417.

Wachten op de Heilige Geest Dat is het thema van een Vijftigdagenproject dat plaatsvindt tussen Pasen en Pinksteren. Het project is bedoeld als een impuls om persoonlijk en in het gezin dagelijks de Bijbel te lezen en te bidden. Dit gebeurt aan de hand van een scheurkalender, die dagelijks materiaal aanreikt voor ouderen en kinderen. Daarin komen vragen aan de orde als 'Waarom kwam de Heilige Geest met Pinksteren, wat zijn de gaven van de Geest, hoe kan je vrucht dragen, wat is leven door de Heilige Geest?' Vorig jaar hebben we dit voor het eerst voorgesteld, het was toen vrij kort dag waardoor het niet breed opgezet kon worden. Dit jaar doen we er graag weer aan mee (met hetzelfde materiaal als vorig jaar). Er zal ook aandacht aan gegeven worden in kerkdiensten en gespreksavonden, om er gemeente-breed mee bezig te zijn. Een scheurkalender kost €4,50 en is te bestellen via intekelijsten die in de kerken zullen liggen en via het kerkelijk bureau. Graag uiterlijk 17 april, anders is de kalender pas na Pasen beschikbaar. Taakgroep Vorming en Toerusting

Groentje van de commissie Duurzaam: Op allerlei manieren is besparen mogelijk: zowel financieel als voor het milieu. Voor kleding bijvoorbeeld: als je kiest voor tijdloze basiskleding, als het even kan van biokatoen of bamboe, kun je er veel op variëren. Er komen ook steeds meer tweedehands-winkels waar nog prima kledingstukken worden verkocht.

Een nieuwe kapel voor Overduin. In het Katwijkse verpleeghuis Topaz Overduin wonen mensen met de ziekte van Huntington, dementie, Korsakov en chronische psychiatrische problematiek. Het gebouw stamt uit 1966. Na ruim 50 jaar is met name het woongedeelte voor bewoners met de ziekte van Huntington dringend aan een verbouwing toe. Topaz gaat voor deze doelgroep een nieuwe, moderne woonvoorziening bouwen op het terrein van Overduin. Maar ook het centrale hart met algemene voorzieningen als restaurant, activiteitenruimtes en het behandelcentrum voor alle bewoners en bezoekers van Overduin wordt vernieuwd. Deze verbouwing start waarschijnlijk in 2020.

Sloop huidige kapel. Door de slechte bouwkundige staat van de huidige kapel, heeft Topaz besloten de oude kapel te slopen en als onderdeel van de nieuwbouw een nieuwe kapel te bouwen. De kapel wordt op een gezichtsbepalende plek gepositioneerd om zodanig ook de herkenbaarheid en bereikbaarheid te vergroten. De kapel is een belangrijk onderdeel van Overduin. Elke zondagmiddag is er een kerkdienst onder ambtelijke verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk van Katwijk aan Zee. Ds. G.N. Binnendijk is als geestelijk verzorger verbonden aan Overduin en gaat in deze diensten voor, afgewisseld door gastvoorgangers. Naast de wekelijkse kerkdienst wordt de kapel ook gebruikt voor:

- maandagochtendzang en korenzang op maandagavond
- bijbeluurtje op de woensdagmiddag
- zangmiddagen op de dinsdag en vrijdag
- maandelijks eucharistievieringen op dinsdagochtend
- praise-avonden
- uitvaartdiensten en herdenkingsbijeenkomsten
- open podiumavonden en andere muzikale optredens
- bijzondere diensten voor medewerkers en vrijwilligers
- stiltecentrum en speelruimte (orgel en piano)

Met al deze kerkdiensten en andere activiteiten vervult Overduin een grote behoefte van de bewoners en hun familie. Ruim 100 kerkvrijwilligers en ambtsdragers zorgen voor de ondersteuning van bovenstaande activiteiten.

Financiering nieuwe kapel. Een nieuwe kapel met kerkelijke uitstraling en voldoende omvang wordt niet vergoed uit het zorgbudget van de overheid. Topaz onderkent het belang van een kapel en heeft daarvoor een substantieel bedrag weten vrij te maken. Dat bedrag is echter ontoereikend voor de beoogde volwaardige kapel. Voor de financiering van de nieuwe kapel worden daarom fondsen geworven bij kerken en verschillende acties georganiseerd. In totaal hopen we een bedrag van 150.000 euro bij elkaar te brengen.

Dankzegging en gebed. Rieneke & Gert van de Pol; Website: www.care4malawi.org; E-mail: rg@care4malawi.nl. Wilt u met ons mee bidden en danken? Wellicht helpen onderstaande punten u dan om de dankzegging en het gebed concreet te maken... Eindelijk dringen ook in Nederland de berichten door over het noodweer, de overstromingen en de orkaan Idai in Zuidelijk Afrika. We merken het aan bezorgde reacties die we binnen krijgen. Dank voor het meeleven! Het

noorden van Malawi – waar wij wonen – is echter niet door rampen getroffen. Integendeel: iedereen is blij met de regens die tot nu toe gevallen zijn. Dat belooft een overvloedige oogst. Tegelijk leven we mee met de mensen in het zuiden van het land (zo'n 500 km hier vandaan) die wel door noodweer, een orkaan en overstromingen getroffen zijn. Daar zijn tientallen doden gevallen, duizenden zijn dakloos, oogsten zijn verloren gegaan. In Mozambique en Zimbabwe is de situatie nog ernstiger: zowel het aantal dodelijke slachtoffers als het aantal daklozen is daar nóg groter, en voor de schade aan de oogsten geldt hetzelfde. De GZB werkt samen met partners in het zuiden van Malawi om noodhulp te bieden. Zie www.kerkenhelpenkerken.nl. Van harte aanbevolen. Bidt voor allen die getroffen zijn, voor allen die betrokken zijn bij de hulpverlening. In het ziekenhuis van Ekwendeni kon kortgeleden de nieuwe ruimte voor de palliatieve zorg in gebruik genomen worden. Wat zijn we daar blij mee. Het is gek, maar alleen al het feit dat we daar een ruimte wachtkamer hebben is een zegen. We merken dat het mensen stimuleert om met elkaar in gesprek te zijn. Geweldig dat dit mogelijk was, mede dankzij de jongerengroep uit Hattem die vorig jaar in het kader van het Experience programma van de GZB bij ons was. Het geld dat zij inzamelden kreeg een mooie bestemming. We kunnen er ook extra dingen mee doen, die prima bij onze drive en bij het GZB-beleid passen: ervoor zorgen dat de ruimte ook rolstoeltoegankelijk is. Voor ons reden te meer om ook onze God te danken. Hij werkt immers door mensen heen!

Oranjeconcert. Op 27 april om 19.30 uur wordt, zoals ieder jaar, het Oranjeconcert georganiseerd door Oranje Vereniging Rijnsburg. Dit jaar zal organist Gerben Glasbergen, in samenwerking met mannenzanggroep Jeruël, een mooi programma neerzetten waarbij veel samenzang op het programma zal staan. Mannenzanggroep Jeruël, zal enkele liederen voor u zingen. De avond zal plaatsvinden in de Gereformeerde Kerk (vrijg.) aan de Katwijkerweg. De kerk is open vanaf 18.45 uur. De entree van deze avond is gratis. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Na de samenzangavond is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Nationale dodenherdenking. Op zaterdag 4 mei begint de herdenking met een stille tocht die start om 19.40 uur vanuit de Voorhof. De Stille Tocht voert naar het Burg. Koomansplein, daar zal na de twee minuten stilte, de kranslegging plaatsvinden. Ook een afvaardiging van de Rijnsburgse Kerken zal namens hen deelnemen aan de kranslegging. Aansluitend zal in de Grote Kerk een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. De overdenking door mevr. Ellen van der Laan. Zij is de dochter van dokter Van der Laan, die in de Tweede Wereldoorlog zeer actief was in het Rijnsburgse verzet. Ds. Den Butter zal deze bijeenkomst besluiten met gebed. Medewerking wordt verleend door de Flora Brass onder leiding van Joop van Dijk en organist Dick Durieux. Ook zullen leerlingen van de Wegwijzer, de Schakel en de Oranje Nassauschool actief aan deze bijeenkomst deelnemen.

Kopij. De kopij voor Contact moet wekelijks op maandag om uiterlijk **18.00 uur** zijn aangeleverd!