



## Kerkdiensten

### Zondag 31 maart 2019 - 4<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Prop. W.A. van den Born, Leiden en Dick van Dijk
Grote Kerk Openbare belijdenis	09.30	Ds. A. Meek
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. J. Scheele Goedhart, Amsterdam
Immanuëlkerk	09.00	Ds. J. Staat, Andijk
Immanuëlkerk	10.30	Ds. J. Staat, Andijk
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. J. Koster, Nieuw-Vennep en Rosita Varkevisser

Collecten: 1. Diaconie. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Taakroep Communicatie.

## Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

### Grote Kerk

In de morgendienst zullen gemeenteleden belijdenis doen van hun geloof. Het zijn Madelon Heemskerk, Tamara van der Meij, Nicolette Kaparounakis, Kely Paap, Jeanette Klees, Diane van Duijn, Sharon Noort, Lianne Kromhout, Cees Kralt, Lindelotte Kool en Evelien van Starckenburg. Bij deze groep hoorden ook Dirk en Jeanine Krijgsman. Zij deden eerder belijdenis bij de doop van hun kindje Jack. Dat kwam, omdat Dirk soms lange tijd offshore afwezig is en 31 maart was zo'n tijd. Hiernaast waren er ook enkelen, die met hun belijdenis wachten totdat de gemeente een besluit heeft genomen over de doop door onderdompeling. We zien uit naar deze belijdenisdienst samen met de families. Marc van Starckenburg, man van Evelien, zal met anderen naast de organist enkele liederen begeleiden. De lezing en verkondiging is uit Lucas 9: 18–27. Er is kindernevendienst.

In de studiedienst het thema: 'De kleine profeten': Habakuk 3.

### Immanuëlkerk

Na de vroege dienst is er koffiedrinken in de bovenzaal, na de late dienst in de hal van de kerk.

Vanmiddag willen we met elkaar stilstaan bij de 40 dagentijd, ofwel de lijdenstijd van Jezus. Wat kunnen wij daarvan leren vandaag de dag? Verder is er een Afrikaans tintje verwerkt in deze boeketdienst. De muziek staat onder leiding van Paul van Hoek. Voor de kleinsten is er crèche. Hopelijk tot zondag!

### Woensdag 3 april 2019 - Vesper

Grote Kerk	19.30	Ds. A. Meek
------------	-------	-------------

Collecten: 1. 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten.

### Vrijdag 5 april 2019 19.00 uur

Weeksluiting Vlietstede Ds. I. de Graaf

### Zondag 7 april 2019 - 5<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Ds. A. Haasnoot en Joska van Zuijlen
Grote Kerk	09.30	Ds. G. van der Pol, Malawi
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. A. Meek
Immanuëlkerk	09.00	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk Doopdienst	10.30	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk Jeugdboeketdienst	17.00	Mw. D. van Someren, Hillegom

Collecten: 1. 40 dagencollecte: Open Theologisch Seminarie. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Ouderenpastoraat.

## Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk.

Na afloop van de morgendiensten is er koffiedrinken in De Voorhof.

### Grote Kerk

Voor aanvang van de morgendienst zingen we: Witte Bundel 108: Heer, God, u loven wij, en Witte Bundel 80: Ik zie een poort wijd open staan. Thema Studiedienst: 'De heerlijkheid des Heren'.

<b>Woensdag 10 april 2019 - Vesper</b>		
<b>Grote Kerk</b>	<b>19.30</b>	<b>Ds. A. Haasnoot</b>
Collecten: 1. 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten.		

<b>Vrijdag 12 april 2019 19.00 uur</b>	<b>Weeksluiting Vlietstede Ds. P.J. van der Ende</b>
--	--

## Berichten Algemeen

**Kerkelijk bureau**, Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg. 071-2035013, kb@pknrijnsburg.nl

**Openingstijden:** Maandag van 09.30-11.30 uur; Woensdag van 09.30-11.30 uur en 19.30-20.30 uur.

**Bloemengroet.** De bloemengroeten vanuit de kerk zijn op 24 maart gegaan naar: dhr. H. Wolthaus, Pr. Bernhardlaan 3; mevr. A. Wolthaus, Monetstraat 4; mevr. T.A.D. Elderhorst-van Egmond, Dahliastraat 11; mevr. D. de Mooij Siegenlaan 67; mevr. B. Kralt-Wagter, Oegstgeesterweg 197.

**Gelegenheid tot dopen.** 7 april: ds. P.J. van der Ende, Immanuëlkerk; 21 april: ds. Haasnoot, Grote Kerk; 12 mei: ds. A. Meek, De Voorhof. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

**Oppasdienst Immanuëlkerk. 31 maart, 9.00 uur:** Cora Ravensbergen en Rianne Zandbergen. **10.30 uur:** Marijke Roijers en Paulien Noort.

## Uit de Kerkenraad

Donderdag 21 maart heeft de Kleine kerkenraad weer vergaderd. Er is over zeer uiteenlopende onderwerpen gesproken en het (korte) verslag hiervan zal, naar verwachting, volgende week of de week erop in de kerken liggen en via de website worden gedeeld. Komende zondag zullen de verslagen van de gemeentemiddag over doop en doopvormen van 12 maart en van de op 14 maart gehouden gemeenteeavond worden verspreid via de kerken en (mogelijk al wat eerder) via de website. Voor een impressie van de middag over doopvormen zie elders in Contact. Bij de gemeenteeavond op 14 maart kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: voorstellen nieuwe ouderenpastor Kees Smits, stand van zaken Maranathakerk, hoe te komen tot een plan voor de verbouwing van de Immanuëlkerk, Vrijwilligersbeleid en de stand van zaken en het verdere traject met betrekking tot Doop en Doopvormen. Voor een volledig verslag van deze avond verwijs ik u graag naar de website en de exemplaren in de kerken. Bram Breebaart, scriba.

**Impressie Gemeentemiddag over doopvormen.** Op dinsdagmiddag 12 maart is een gemeentemiddag gehouden. Het ging om de vraag of we als gemeente aan doop door onderdompeling ruimte willen geven voor niet-gedoopte leden, die belijdenis willen afleggen. Het gaat niet om opnieuw dopen en ook niet over de kinderdoop.

**Een goed gesprek.** In de discussie binnen onze gemeente willen we een goed gesprek over deze vraag. Ds. Meek legt uit: een gesprek is geslaagd wanneer we een ander echt ontmoeten, de woorden van een ander toelaten en niet wanneer we onze stellingen betrekken om er niet meer van af te wijken. Kunnen wij ruimte geven, waarbij we niet de pijn beleven, maar wel de vreugde? De liefde kan ons daarin één maken.

**De vraag.** Niet-gedoopte belijdeniscatechisanten vragen soms om bij hun belijdenis door onderdompeling gedoopt te mogen worden. Wat doe je dan? Vasthouden aan doop door besprenkeling of ook andere vormen toelaten? Wat zijn de Bijbelse gronden en waarom is daar ooit van afgeweken? Het is niet meer zo vanzelfsprekend, dat ouders hun kinderen meteen laten dopen. Sommigen willen, dat hun kind daarvoor zelf een bewuste keus maakt. Het fysiek ervaren van je doop, kan en mag dat? Wat is hierin traditie en wat is Bijbels? Er zijn geen gemakkelijke antwoorden.

**Betekenis.** Ds. Meek geeft uitleg over de betekenis van de doop: God die "Ja" zegt tegen de mens met behulp van water, dat enerzijds een teken van leven is en anderzijds een teken van ondergang. Water is bedreigend. In de doop ga je het door het water, alsof je sterft, maar God tilt je op naar het leven, naar het licht.

**Groepsdiscussie.** In groepjes is gediscussieerd. Hieruit komen de volgende opmerkingen naar voren:

- Vanuit de Bijbel is niets tegen doop door onderdompeling;
- Dit onderwerp is wel erg snel na de fusie aan de orde;
- Beide manieren van dopen moeten mogelijk zijn;
- Doop door onderdompeling moeten we nu niet doen;
- We moeten dankbaar zijn, dat jongeren de keuze voor God maken en het door onderdompeling willen beleven;
- Een keuze voor onderdompeling moet weloverwogen worden gemaakt, plaats en wijze van onderdompelen zijn hierin belangrijk;
- Zijn mensen door de doop door onderdompeling niet meer geneigd zijn om hun kinderen niet meteen te laten dopen?

**Vervolg.** Momenteel zijn we als gemeente bezig met de uitwisseling van gedachten. Er is geen einddatum, we willen heel zorgvuldig zijn. Er is nu een aantal avonden geweest en de kerkenraad beraadt zich over verdere stappen. Een voorstel, dat daaruit volgt wordt weer aan de gemeente voorgelegd, waarna de kerkenraad uiteindelijk zal besluiten. Bram Breebaart, scriba.

## Berichten uit de wijken

---

### Wijk Westerhaghe & De Hoek

*Predikant vacant. Tijdelijk crisispastoraat* Mevr. Marianne Pompert, tel.: 06-28149719, pompertmarianne@gmail.com

Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815, elderingg@gmail.com.

**Geboren.** 'Teder, lief en nog zo klein, een stil moment om God dankbaar te zijn', staat boven het geboortekaartje van Hugo Anne-Berthus Nicolaas Dee. Hugo werd geboren op vrijdag 15 maart en is de zoon van Joost en Martine Dee en het broertje van Elise. De familie woont De Waal 19 TJ. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe leven.

**Jarig.** Zaterdag 6 april hoopt mevr. J. Schaart-van Muijen, Boslaan 43 TT, haar 83<sup>e</sup> verjaardag te vieren. Hartelijk gefeliciteerd met het bereiken van deze mooie leeftijd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst! Gert Eldering.

**Meeleven.** We leven mee met dhr. Wim de Mooij, De Poel 90 TK. Na een periode van onzekerheid, is er een ernstige vorm van lymfeklierkanker vastgesteld. Bij het verschijnen van dit nummer van Contact is hij hopelijk uit het LUMC weer naar huis teruggekeerd. Afgelopen vrijdag werd hij opgenomen om te starten met een zeer intensief behandeltraject. Wanneer alles volgens de planning zal verlopen, kan hij de overige behandelingen thuis ondergaan. Ook denken we aan mevr. Addy Heemskerk-Ruedisueli, Waterkers 27 DN. Zij zal maandag 1 april een rugoperatie ondergaan in het Alrijne Leiderdorp. Daarna zal er nog een lange revalidatie volgen. Wij bidden om Gods zegende nabijheid voor Wim de Mooij, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, voor Addy Heemskerk en voor alle mensen die lijden aan een ernstige ziekte en hier niet bij naam worden genoemd. Marianne Pompert.

### Wijk Centrum & Oost

---

Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022; ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; Twitter: arendahaasnoot.

Scriba: Marian van Klaveren, tel. 06-27895766, marian@karelvanklaveren.nl

**Verjaardagen.** Zr. J. Van Klaveren-Batenburg, Oegstgeesterweg 209 AT, hoopt zaterdag 6 april de mooie leeftijd van 82 jaar te behalen. Van harte gefeliciteerd! Bovendien Gods heilrijke zegen over haar gezondheid en leven toegewenst.

**Jubilea.** Br. B. Kuijt en zr. N.A. Kuijt-den Heijer, Bankijkerweg 5/B MH, hopen op vrijdag 5 april hun 40-jarig huwelijksjubileum te behalen. Wij feliciteren hen van harte en bidden Gods onmisbare zegen over hun beider leven en gezondheid toe!

**Gebed en meeleven.** Zr. Janny van Klaveren-Batenburg, Oegstgeesterweg 209 AT, hoopt binnenkort jarig te zijn, maar ze heeft deze week ook een nieuwe heup gekregen. De operatie is gelukkig voorspoedig verlopen. Nu zal ze moeten herstellen van de operatie en met de nieuwe heup in beweging komen. Laten we hopen en bidden dat de pijn achter de rug is en ze voorspoedig zal opknappen. Zr. Tineke den Haan-Schoneveld, Van der Koddestraat 10 JC, ligt niet meer in het ziekenhuis. Er is een plaatsje voor haar gevonden in de Hospice te Vlietstede. Zij zal helaas niet meer naar huis kunnen, maar krijgt op deze plaats wel alle rust en verzorging die nodig is in deze laatste fase van haar leven. Voor haar man, kinderen, kleinkinderen en allen die haar omringen is het ook erg moeilijk. Laten we bidden dat zij zelf Gods troost en nabijheid ervaart en allen rondom haar door Hem gesterkt mogen zijn. Br. Piet Verheij Vliet ZZ 11 GH, zal deze week geopereerd worden. De artsen gaan aan de slag met zijn beenaderen en ook met zijn voet. Ze willen de doorbloeding verbeteren. Het is nog niet duidelijk wat ze met zijn voet en teen zullen doen. Tijdens de operatie zal alles pas duidelijk worden. Laten we hopen en bidden dat zoveel mogelijk gespaard zal blijven en Piet goed door de operatie heen zal komen. Zr. Marjan van Kwaak-Heemskerk, Vinkenweg 35 NR, heeft de afgelopen tijd een zware tijd gehad. Door een longontsteking is haar situatie verslechterd, hoewel het nu weer wat beter gaat. Laten we hopen en bidden dat ze hier goed bovenop komt. Gods kracht, sterkte en bemoediging gebeden voor haar, haar man Jan, gezin, familie en allen die rondom haar staan en haar met alle zorg omringen. Br. Theo Zandbergen, Kanaalpad Z.O. 1 MP, heeft een zware week te gaan. Hij moet helaas diverse onderzoeken ondergaan. Bovendien heeft hij veel pijn. Laten wij hem en zijn vrouw meenemen in onze gebeden opdat Gods nabijheid hen steunt en kracht geeft. Aankomend weekend hoop ik mijn verjaardag te vieren. Het is ook de reden dat ik aanstaande zondag een vrije zondag heb, hoewel ik ondertussen wel weer elders een preekbeurt heb aangenomen. Ik hoop voor te gaan in de Sijpekerk in Nieuw-Loosdrecht. Het is een prachtig, pittoresk kerkje, waar ik ieder jaar een keertje kom en ook daar de boodschap van Gods Woord mag brengen. Een voorrecht om te brengen, maar ook om te ontvangen. Zo bid ik u allen komend weekend gezegende diensten toe, opdat Gods Woord uw harten zal verwarmen en voeden. Ook veel zegen voor de belijdeniscatechisanten. Bemoedigende groet, ds. Arenda Haasnoot en uiteraard ook namens mijn man, ds. Jeroen Tiggelman, en de kinderen.

### Wijk Frederiksoord & De Bloem

---

Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, ds.meek@pknrijnsburg.nl

Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451, gerardnoort@solcon.nl

**Medeleven.** Leen Ravensbergen, Schaapherdershoek 1 AC, ligt nog steeds om de afdeling IC van het LUMC. Soms zijn er dagen van hoop en dan weer dagen van teleurstelling. De dokters weten niet hoe alle bacteriën te bestrijden. Soms komt de koorts weer op en soms is het rustig, slaat hij zijn ogen op en wil hij spreken. Door alle apparatuur gaat dat niet. Het blijven gespannen en bange dagen, die, zo bidden we, een goede keer zullen nemen. Zijn vrouw Dickie onderging op vrijdag 22 maart een hartkatheterisatie. Na een paar keer uitstel besloot zij dit nu toch te laten doorgaan. Ook haar gezondheid staat dus onder druk. Dan mochten we van Ali Vonk, Seringenplantsoen 6 ZA, vernemen, dat er een tumor was gevonden op haar bijnier. Nader onderzoek wees nu uit, dat het een goedaardige tumor is en dat de opluchting groot is. De structuur van het gezwel wordt nauwkeurig gevolgd, want die kan blijkbaar veranderen.

**Jarige.** Op donderdag 28 maart viert mevr. Ravenbergen-Boesaard, Esdoornlaan 57 XV, haar 87e verjaardag. We willen haar van harte met deze hoge leeftijd feliciteren en haar nog vele jaren in voortgezette goede gezondheid, liefde en geluk toewensen. Moge God haar zegenen in wie ze nog mag zijn voor anderen.

**Persoonlijk 1.** Afgelopen week, woensdag 20 maart, werden wij verblijd door de geboorte van een derde kleinkind, een derde meisje. Nu hebben alle drie onze kinderen een meisje als oudste. De naam van dit nieuwe leven is Maxime Maria en ze is de dochter van mijn zoon Sebastian en zijn vrouw Michelle. We hebben inmiddels al heel wat ritjes naar Amsterdam achter de rug, want wat wil je zo'n baby graag zien. Het is een groot voorrecht, dit te mogen ontvangen, zo ervaren wij. Een leven lang mogen ook wij dit kind begeleiden als opa en oma. Wat een geluk.

**Persoonlijk 2.** Graag wijs ik u op de belijdenisdienst van a.s. zondag in de Grote Kerk. Het was een vreugde deze groep te mogen bijstaan in de vorming van hun geloof en in alle gesprekken en doorkijkjes in hun leven. Ik hoop deze vreugde met u te mogen delen. Met hartelijke groet, ds. Albert Meek.

## Wijk Oude Hart Noord

---

Ds. P.J. van der Ende, tel (071)5328161, ds.vanderende@pknrijnsburg.nl

Scriba: M. Ravensbergen-Mooten, tel. (071)4024911, m.ravensbergen@gmail.com

**Jarig** Br. M.H. van Delft, Narcissenstraat 5 KM, hoopt 1 april de leeftijd van 82 jaar te bereiken. 'Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op Hem, mijn volk, ten alle tijde, open voor Hem uw hart, God is onze schuilplaats' (Psalm 62).

**Uit de gemeente** Van Jacqueline Verheij kregen we het volgende bericht: **Dank u wel!!** Het gaat gelukkig weer beter met mij. Binnenkort krijg ik mijn speciale schoenen, ik ben alweer een keer naar de catechisatie geweest en ik ben ook weer voorzichtig begonnen met 1 dag per week te werken bij de Mare Groep. En ik hoef voorlopig ook niet opnieuw te worden geopereerd en daar ben ik heel erg blij mee. Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor al uw belangstelling en meelevens gedurende de afgelopen vijf maanden. Vooral voor al uw kaarten. Het waren er zoveel, dat ik er mijn mooie kamer in De Smitshof bijna mee kon behangen. Met een hartelijke groet, Jacqueline Verheij, Evertsenstraat 132 RD, kr. 002.

**Afspraken maken** Ik schreef er vorige week al een berichtje over. Nog even kort in de herhaling: voor het maken van een bezoeksafspraken heeft u kans dat u benaderd wordt door zr. Corry de Jong-van Egmond, Evertsenstraat 5, 071 8896236. Zij zal dan voor mij een afspraak met u maken. Andersom kunt u ook zelf contact opnemen om een afspraak te maken; dat mag rechtstreeks met mij of ook via Corry. Dat was het voor deze keer, een hartelijke groet aan u allen en graag tot ziens, in de pastorie, thuis, in de kerk of onderweg! Ds. Pieter van der Ende.

## Wijk Kleipetten

---

Wnd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838, gerbenbremmer@outlook.com

Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054, scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

**De oogst is groot!** In de wijk Kleipetten wonen 1292 mensen die ingeschreven staan bij de Protestantse Gemeente Rijnsburg. Hier van zijn 365 jongeren in de leeftijd van 0 t/m 21. Waar de wil er bij ouderlingen en pastoraalwerkers wel is, is het onmogelijk om met de bestaande wijkraad al deze mensen te bezoeken. Wel is elk bezoek dat afgelegd wordt waardevol, waarin gemeenteleden elkaar ontmoeten en elkaar spreken over het (geloofs)leven. Zo hebben Jaap-Jan en Wilma Zandbergen en Jan Heemskerk zich jarenlang als ouderling ingezet in onze gemeente en de laatste tijd in de Kleipettenwijk. Wij zullen zondag 5 mei echter afscheid van hen nemen als ouderling in een afscheidsdienst. Wij zijn hen heel erg dankbaar voor het mooie werk wat zij gedaan hebben. Zij hebben dit werk met veel plezier gedaan. Juist waar zij voor andere tot zegen waren, hebben zij zelf ook de zegen van God ervaren. Dit kan ook niet anders, omdat God de belofte heeft gegeven: Wie geeft, die ontvangt! We bidden en danken God dat zij de komende tijd nog mogen genieten van hun werk als ouderling op weg naar hun afscheid. Hiernaast willen we ook het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft: 'Bidt voor meer arbeiders, want de oogst is groot.' Ik hoop dat we dit gebed net zo vaak bidden als het Onze Vader. Lijkt u/jij het mooi om in de Kleipettenwijk tot zegen te zijn in de taak van (jeugd)ouderling? Laat het ons weten.

**Besteed je tijd 'nuttig'.** Het gebeurt wel eens dat ik gemeenteleden ontmoet die klagen over onze gemeente. Deze klachten kunnen zowel terecht als onterecht zijn. Ik ben niet negatief over klagen. In de Bijbel is immers een Bijbelboek gewijd aan het klagen. Alleen wordt dit klagen vooral gericht naar God in plaats van alleen naar de medemens. Hierbij moet ik denken aan een gebeurtenis uit mijn eigen leven. Ik was op 20-jarige leeftijd actief in het jeugdwerk en had jongerenavonden opgezet waar verschillende sprekers over allerlei onderwerpen kwamen spreken. Op een bepaald moment leek alles in de soep te lopen door een besluit van de kerkenraad. Waar ik het niet met de kerkenraad eens was, begon ik in mijn omgeving te klagen over 'die kerkenraad'. Ik vergeet echter nooit meer het moment dat ik weer aan het klagen was een gedachte kreeg, waarvan ik nu zeg dat het de Heilige Geest was. De gedachte was: 'De tijd die je nu stopt in het klagen over de kerkenraad naar andere mensen, kun je beter gebruiken om te bidden voor de kerkenraad, dat helpt beter.' Deze gedachte sloeg in als een bom. Vraag je af voordat je over de kerk klaagt naar andere mensen: 'Heb ik er al voor gebeden?'

**Musje.** Wij zijn niet het zout der aarde als we op elke slak zout leggen. In Hem verbonden, Gerben Bremmer.

## Ouderenpastor

---

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com

**Jarigen.** Op 30 maart zijn er twee jarigen in de wijk. Op die dag hoopt mevr. A. Jungerius-van den Oever, Evertsenstraat 2 RB, de bijzondere leeftijd van 80 jaar te bereiken. En mevr. G.T. de Mooij-Arink, Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest, hoopt dan 89 jaar te worden. 2 april hoopt mevr. P.C. van Klaveren-van Egmond, Anemonenstraat 21 KH, de bijzondere leeftijd van 90 jaar te bereiken. Wij wensen deze drie zusters vanuit de gemeente een hele fijne verjaardag toe en veel zegen voor het komende levensjaar. Mogen de woorden van het volgende gedicht hen en ons allen aanmoedigen om samen te gaan op Gods weg dit komende levensjaar: 'Laten we samen verdergaan, ons willig laten leiden en in het goede dat God geeft ons elke dag verblijden. Laten we

samen dankbaar zijn voor ied're nieuwe morgen, doordrongen van de zekerheid: God zal vandaag weer zorgen.' (Uit: 'Verdergaan' van Frits Deubel).

**Overlijden.** Op 23 maart is na een periode van afnemende gezondheid door zijn hemelse Vader thuis geroepen Jacob Gijsbert (Jaap) Star in de leeftijd van 88 jaar. Hij was de weduwnaar van Geertje Star-Paauw en woonde Monetstraat. Bij velen bekend als organist, onder andere van het Kerkkoor. Op de kaart staat de tekst uit Spreuken 30: 5 'Alle woord Gods is gelouterd: zij die bij Hem schuilen is Hij ten schild.' En 'verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de liefde die hij ons heeft gegeven, laten wij weten dat is overleden onze zorgzame vader en trotse opa'. Er is gelegenheid de familie te condoleren op donderdag 28 maart van 19-20 uur in de aula van De Laatste Eer. Vrijdag 29 maart zal om 14 uur de dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de Grote Kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Sandtlaan.

**Creaclub.** In de maand april komt de gezellige creatieve club ook weer twee keer bij elkaar in de bovenzaal van de Voorhof. Op 9 en op 23 april.

## Ouderenpastor

---

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904, [pastorsmits@gmail.com](mailto:pastorsmits@gmail.com).

**Meeleven.** Dhr. Heemskerk, Waterkers 36 DN, verblijft in het Hospice in Vlietstede. Ogenschijnlijk gaat het nog heel goed. Toch merkt dhr. Heemskerk dat het moeilijker wordt. Laten we aan hem denken in onze gebeden. Mevr. T. Noort, was opgenomen in het Alrijne Leiderdorp. Ik heb haar enige malen bezocht. Mevr. Noort verblijft inmiddels in het ARU, Houtlaan 55, 2334 CK Leiden, kr. 55. Zij wacht daar op een plaats in een van de zorgcentra.

**Persoonlijk woord.** Met dankbaarheid denk ik terug aan zondag, toen ik aan de gemeente verbonden werd. Heel hartelijk dank voor de vele goede wensen. Ik dank ds. Van der Ende voor de fijne wijze, waarop hij de dienst leidde. Met hartelijke groet, Kees Smits, ouderenpastor.

## Activiteiten

---

**Bidden in De Voorhof.** Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 6. Als onze Heer het nodig had alleen te zijn in gebed, uren dagen en nachten, in alles was Hij afhankelijk van gemeenschap met zijn Vader. Hebben wij dat ook nodig? Als gelovige legt Hij dat verlangen in ons hart Hem te zoeken Zijn woord te lezen en gebed. In de psalmen staat: ze schouwen naar Hem en stralen van vreugde. Hij is het antwoord op al onze vragen, gebeden. Laten we meer samen komen om te bidden. Doen we dat niet dan missen we alles om samen een veelkleurige gemeente te zijn!

**Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, Burg. Meijboomstraat 2.** We zijn er op 28 maart, 1 en 4 april. De dagen gaan weer lengen. Aankomend weekend wordt de klok weer verzet. De lente is duidelijk aan het doorbreken. Hoe mooi is de vroege morgen. Hoe mooi is het om tijdens de ochtendgloren God te danken voor de nieuwe dag en gezamenlijk onze gebeden tot Hem te doen opstijgen. Wees welkom. Ds. Arenda Haasnoot.

**Gebedspastoraat.** De eerstvolgende data waarop ruimte is voor gebed en gesprek: 5, 12 en 19 april, rond 9.30, 10.30 en van 11.30-12.15 uur, Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte ds. Haasnoot). Een moment van verademing en rust en bovenal een moment om de last van het leven te delen. Of desgewenst op een ander tijdstip of andere locatie. Informatie en opgave: 06-30777022

**Bijbelstudie Gebed.** Maandelijks Bijbelstudie over gebed op donderdag 4 april. We kijken naar de diepere lagen in de geboortegeschiedenis van de profeet Samuel. Wat gebed zoal kan aanraken. Weet u welkom in De Voorhof van 19.45-21.30 uur, zaal 7. U bent welkom ook als u voorgaande avonden niet hebt bijgewoond. Info ds. Haasnoot 06-30777022 of [gebedrijnsburg@gmail.com](mailto:gebedrijnsburg@gmail.com).

**Creaclub.** In de maand april komt de gezellige creatieve club ook weer twee keer bij elkaar in de bovenzaal van De Voorhof, op 9 en 23 april.

**Genieten van genoeg.** Op dinsdag 9 april organiseert de Commissie Duurzaam een avond over een duurzame leefstijl. Op deze avond zal Martine Vonk als spreker te gast zijn. Martine Vonk is een expert in duurzaam leven en schreef het boekje "Genieten van genoeg". Ook deed zij onderzoek naar christelijke gemeenschappen en duurzaamheid. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Het genieten van genoeg zal ook worden gelinkt aan de vastentijd. Met elkaar zullen we nadenken over hoe je kunt kiezen voor een duurzame levensstijl en hoe je deze kunt volhouden en verder uitbouwen. De avond is dan ook zowel bestemd voor mensen die nog willen starten op het gebied van duurzaamheid als voor mensen die hier al mee bezig zijn. We hopen op deze avond van elkaar te kunnen leren. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de bovenzaal van de Immanuelkerk. De avond begint om 20.00 uur. Voor verdere informatie kun je contact opnemen via [duurzaamrijnsburg@gmail.com](mailto:duurzaamrijnsburg@gmail.com). Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, willen we je vragen je via dit mailadres aan te melden. Namens de Commissie Duurzaam, Saskia Westra, 06-36261417.

**Wachten op de Heilige Geest** Dat is het thema van een Vijftigdagenproject dat plaatsvindt tussen Pasen en Pinksteren. Het project is bedoeld als een impuls om persoonlijk en in het gezin dagelijks de Bijbel te lezen en te bidden. Dit gebeurt aan de hand van een scheurkalender, die dagelijks materiaal aanreikt voor ouderen en kinderen. Daarin komen vragen aan de orde als 'Waarom kwam de Heilige Geest met Pinksteren, wat zijn de gaven van de Geest, hoe kan je vrucht dragen, wat is leven door de Heilige Geest?'

Vorig jaar hebben we dit voor het eerst voorgesteld, het was toen vrij kort dag waardoor het niet breed opgezet kon worden. Dit jaar doen we er graag weer aan mee (met hetzelfde materiaal als vorig jaar). Er zal ook aandacht aan gegeven worden in kerkdiensten en gespreksavonden, om er gemeente-breed mee bezig te zijn. Een scheurkalender kost €4,50 en is te bestellen via intekelijsten die in de kerken zullen liggen en via het kerkelijk bureau. Graag uiterlijk 17 april, anders is de kalender pas na Pasen beschikbaar. Taakgroep Vorming en Toerusting

**Groentje** van de commissie Duurzaam: De smartphone lijkt niet meer weg te denken uit de samenleving. Helaas blijkt de productie vaak een aanslag op het milieu en worden materialen onder slechte arbeidsomstandigheden uit mijnen gehaald. (Slecht betaalde) kinderarbeid is daarbij niet ongewoon. Eén telefoon maakt serieus werk van een betere productielijn - de Fair Phone, andere telefoons blijven hierop achter. Goed om over na te denken en wat onderzoek te doen als je denkt dat je een nieuwe telefoon moet.

**Kopij.** De kopij voor Contact moet wekelijks op maandag om uiterlijk **18.00 uur** zijn aangeleverd!