



Kerkdiensten

Zondag 17 maart 2019 - 2 ^e zondag 40 dagentijd		
De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Ds. P.J. van der Ende en Joska van Zuijlen en FXL
Grote Kerk	09.30	Ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk a/d Rijn
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk	08.45	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk Kinderdienst	10.30	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. A. Haasnoot en Peter Ravensbergen
Collecten: 1. 40 dagencollecte KiA Binnenlands Diaconaat Verlaat de gevangenis. 2. Beheer en onderhoud gebou- wen. 3. Taakgroep Vorming en Toerusting.		

De Voorhof

Er is kindernevendienst.

Grote kerk

Vanmiddag: De kleine profeten: Habakuk 1.

Immanuëlkerk

In de eerste dienst zal zr. Marjan van Klaveren-Ravensbergen, Trappenberglaan 51, bevestigd worden tot ouderling-scriba van Wijk Centrum-Oost. We zijn erg dankbaar dat zij beschikbaar is en zien uit naar een vruchtbare en vreugdevolle samenwerking.

De tweede dienst is kinderdienst 'Kijken met andere ogen' met kinderkoor 'Friends'. We kijken naar een spannende gebeurtenis. Kijk je mee? Kids, ouders, grootouders en wie dan ook zin heeft om te komen. Welkom!

Boeketdienst: Vanmiddag het thema: 'Beleef je doop!' De doop als verbintenis. De muziek wordt verzorgd door Jasper van Delft & friends.

Woensdag 20 maart 2019 - Vesper		
Grote Kerk	19.30	Ds. A. Haasnoot
Collecten: 1. 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten.		

Vrijdag 22 maart 2019 19.00 uur	Weeksluiting Vlietstede Pastor R. de Graaf-de Boer
------------------------------------	---

Zondag 24 maart 2019-3 ^e zondag 40 dagentijd - Palmzondag		
De Voorhof Doopdienst	09.30	Ds. A. Haasnoot en André Siezenga
Grote Kerk	09.30	Ds. E.J. de Groot, Katwijk a/d Rijn
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. I. de Graaf Rijnsburg
Immanuëlkerk	09.00	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk	10.30	Ds. P.J. van der Ende
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. P.J. van der Ende en Chris van Tol
Collecten: 1. 40 dagencollecte KIA Kinderen in de knel: Stop kinderarbeid India. 2. Taakgroep Erediensten. 3. Afdrachten landelijke kerk.		

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

Grote Kerk

Studiedienst: De kleine profeten: Habakuk 2

Immanuëlkerk

Vanmiddag: 'Beleef je doop'. Muzikale medewerking Gospelkoor 'Living Words' uit Valkenburg.

Woensdag 27 maart 2019 - Vesper		
Grote Kerk	19.30	Ds. A. Haasnoot
Collecten: 1. 50% Diaconie, 50% Taakgroep Erediensten.		

Vrijdag 29 maart 2019 19.00 uur	Weeksluiting Vlietstede Dhr. K. Smits
------------------------------------	--

Berichten Algemeen

Kerkelijk bureau, Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg.

071-2035013, kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden: Maandag van 09.30-11.30 uur;

Woensdag van 09.30-11.30 uur en 19.30-20.30 uur.

Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn gegaan op 10 maart naar: mevr. J. van Delft, Spinozalaan 2E; mevr. W.M. Heemskerk-Hogewoning, Bloemenlust 2; dhr. A. Vijlbrief, J. Steenstraat 11; mevr. A. van Egmond-Jungerius, Noordeinde 36; mevr. E.E. van Delft-van Egmond, Apollolaan 214, Oegstgeest.

Gelegenheid tot dopen. 24 maart: ds. A. Haasnoot, De Voorhof; 7 april: ds. P.J. van der Ende, Immanuelkerk. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Oppasdienst Immanuëlkerk. 17 maart, 9.00 uur: Lisette Kabelaar, Petricia Rietbroek en Monique de Boer. **10.30 uur:** Elise Tiggelman en Hannah van der Valk.

Kerkbalans 2019. De tussenstand van de actie Kerkbalans 2019 op dit moment is: €650.000. In de begroting is rekening gehouden met: €750.000. Op dit moment een prachtige tussenstand, waarvoor we u van harte willen bedanken! Toezeggingen kunnen nog gedaan worden via kerkbalans.protestantsrijnsburg.nl of door gebruik te maken van de retourenvelop. Bij voorbaat hartelijk dank. Het College van Kerkrentmeesters.

Je denkt er niet altijd aan. De veelkleurigheid van onze gemeente weerspiegelt zich in de vorm waarin de kerkdiensten iedere zondag worden gehouden. Er zijn ochtenddiensten in de Immanuëlkerk en Grote Kerk, die het meest lijken op de diensten, zoals we die vanouds kennen. Maar 's ochtends wordt ook de ontmoetingsdienst gehouden in De Voorhof met een wat meer informeel karakter. Dat informele vinden we ook 's middags terug in de boeketdiensten in de Immanuëlkerk. Verder worden er 's middags in de Grote Kerk meestal studiediensten gehouden, maar soms ook zingend gelovendiensten of de meer ingetogen stillevendiensten. Om een dienst te volgen is het meest logische dat je de betreffende kerkdienst bezoekt, maar soms zijn er redenen waarom je dat niet kunt of wilt. Wie een tijdje geen kerkdiensten heeft bezocht of gewend is naar één soort dienst te gaan vindt de drempel naar een (andere) dienst misschien te hoog. Je vergeet het bijna, maar we hebben daarvoor een goede oplossing binnen onze gemeente, namelijk: kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl. Via internet is het mogelijk veel van de in onze gemeente gehouden diensten te volgen, ook achteraf. Wanneer je eens een andere dienst zou willen bezoeken is dat een goede manier om kennis te maken. Als het niet bevalt, kan je halverwege stoppen met kijken of luisteren en bevalt het wel: wat let je dan om de betreffende dienst eens samen met anderen 'live' mee te maken? Op dit moment is kerkdienstgemist.nl beschikbaar voor diensten uit de Grote Kerk en De Voorhof. Via Kerkomroep.nl zijn de diensten in de Immanuëlkerk te volgen. Voor wie aan huis gebonden is, is er kerkradio beschikbaar: internet is daarvoor niet nodig, wel een aansluiting op de Ziggo-

)kabel. Alle informatie is ook op de website van onze gemeente terug te vinden.

Berichten uit de wijken

Wijk Westerhaghe & De Hoek

Predikant vacant. Tijdelijk crisispastoraat

Mevr. Marianne Pompert, tel.: 06-28149719,

pompertmarianne@gmail.com

Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815,

elderingg@gmail.com.

Jarig. Op maandag 18 maart hoopt mevr. R.E. van der Steen-Zonnenberg, Westerpark 18 DK, een kroonjaar te bereiken. Ze wordt dan 80 jaar. Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst. Gert Eldering.

Meeleven. Bij mevr. Dita de Mooij, Siegenlaan 67, is in oktober 2016 de ziekte van Kahler geconstateerd. Na een zwaar traject van behandelingen was de ziekte onder controle. Een paar weken geleden werd Dita weer opgenomen na ernstige rugklachten en moeite met lopen. Er drukte weefsel tegen haar ruggenmerg, na een bestraling kon zij gelukkig weer zonder pijn opstaan en lopen, waardoor het nu weer redelijk goed met Dita. Zij en haar dierbaren zijn dankbaar en blij met alle steun, gebeden en meeleven van veel gemeenteleden. Marianne Pompert.

Wijk Centrum & Oost

Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;

ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; Twitter: arendahaasnoot.

Jarig. Op zondag 17 maart hoopt br. J.M van der Meij, Collegiantenstraat 24 HK, de mooie leeftijd van 80 jaar te bereiken. Zr. A. Aandewiel-Bruggraaf, Hofstraat 56 WX, hoopt op woensdag 20 maart de hoge leeftijd van 86 jaar te bereiken. Van harte gefeliciteerd! Bovendien Gods zegen over hun beider gezondheid en leven toegewenst.

Gebed en meeleven. Zr. Rie de Mooij, Moleneind 2 HA, gaat heel langzaam vooruit. Het zal nog een lange weg van herstel zijn waarbij geduld een belangrijk woord is. Graag uw gebed en meeleven dat ze moed en hoop houdt, ook als het wat langer mocht duren dan we zouden willen. Veel sterkte voor haar en haar man. Met zr. Diny Kralt-Wagter, Oegstgeesterweg 197 AT ging het vorige week weer wat minder goed. Uiteindelijk is besloten dat zij voor korte tijd naar de zorglocatie Parledam gaat, Pr. Hendrikkade 155, Katwijk aan zee. Daar hoopt zij tot herstel en rust te komen. Wij bidden haar veel sterkte en kracht toe. Zr. Tineke den Haan-Schoneveld, Van der Koddestraat 10 JC, moest afgelopen week met spoed opgenomen worden in het Alrijne Leiderdorp. Eerst mocht zij na een chemokuur terug naar Mariënhaven in Warmond om aan te sterken en te revalideren, maar dat is niet goed gegaan. Zij is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Door haar lage weerstand heeft zij de griep opgelopen en de gevolgen zijn ernstig. We weten niet of en hoe lang zij het zal halen om bij ons te blijven. Ze is erg zwak. Laten we voor haar, haar man en kinderen bidden dat zij troost en ontferming zullen krijgen. Br. Piet Verheij Vliet ZZ 11 GH, kreeg gelukkig iets betere berichten. De uitslagen van de scan zagen er goed uit. Toch blijven de zorgen rondom zijn voet aanwezig. Hij heeft nu, zoals hij het zelf zegt: 'een hard blok aan zijn been'. Hopelijk maar voor korte duur! Uw meeleven en gebed zal hem sterken. Zr. Joke van Amerom, Korte Vaart 3 GE, gaat langzaam vooruit. Zij ziet er goed uit, maar is nog vaak moe. Het herstel heeft tijd nodig,

hoewel de vooruitzichten positief zijn. Veel sterkte en kracht ook voor haar gebeden. Br. Nico van Egmond, Hofstraat 22 CS, is met spoed opgenomen in het Alrijne Leiderdorp. Tijdens een onderzoek heeft een arts een gat in zijn darmen veroorzaakt. Aangezien de artsen hem liever niet meer opereren moet hij nu door middel van een antibioticakuur herstellen. Laten we hopen en bidden dat deze behandeling baat zal hebben en dat zijn koorts spoedig zakt.

Met de komst van zr. Marjan van Klaveren als nieuwe wijkscrifa zijn we erg blij. Het zal enorm schelen dat deze plaats weer vervuld is. Op de laatste wijkraadsvergadering hebben we gesproken over de ambtsdragers die ons gaan verlaten aan het einde van dit seizoen. Naast de tekorten die er al zijn komen er weer vier lege plaatsen. Als wijkraad willen we echt een beroep doen op de verantwoordelijkheid van ons allemaal dat we samen kerk zijn. Een handjevol mensen kan niet voorzien in de behoeften van een hele grote wijk. We hopen en bidden dat meer mensen zich beschikbaar zullen stellen om de dienende taak van wijkouderling op zich te nemen. De vruchten van dit ambt zijn wellicht geen successen en opbrengsten naar menselijke maatstaven, maar brengen wel een eeuwig tegoed te weeg. Daar kunt u langer van genieten. Wij hopen en bidden dat voorzien zal worden in alle tekorten. Bemoedigende groet, ds. Arenda Haasnoot en uiteraard ook namens mijn man, ds. Jeroen Tiggelman, en de kinderen.

Wijk Frederiksoord & De Bloem

Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, ds.meek@pknrijnsburg.nl
Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451, gerardnoort@solcon.nl

Medeleven. Hanny Schoneveld-van Druuten, De Molenkamp 15 ZK, (zie het artikel over haar in LICHT) kreeg last van een verdoofd gevoel in haar linkerkaak (was eerder al het geval aan de rechterkant). Nu zijn de behandelingen toch weer gestart, omdat ook de tumormarkers omhooggingen. Ze dacht voor drie maanden even rust te hebben. Nu krijgt ze een hormooninjectie en capsules. Ze hoopt daardoor weer te verbeteren. Ze houdt goede moed en vertrouwen. Sam de Best, J. Friosplantsoen 7 VS, wordt op 25 maart geopereerd aan zijn ene hand en twee weken later aan de andere. Hij heeft aan beide veel pijn. De operatie moet de pijn verhelpen. Mirjam Heemskerk-Hogewoning, Bloemenlust 2 DD, heeft de herniaoperatie goed doorstaan. Ze is weer thuis en heeft goede hoop voorspoedig te herstellen, al zal dat even duren. Over dhr. Sapei, Molenkamp 4 ZK, meldde ik vorige keer, dat hij ernstig ziek is. Hoewel dat zo is (uitgezaaide leverkanker), voelt hij zich toch nog erg goed en niet ziek. Hij leeft a.h.w. alsof hij niet ziek is. Wonderlijk om te ervaren. Dhr. Van Egmond, Oranjelaan 8 ZG, moest nog een week langer revalideren. Hij komt pas deze week naar huis.

Jarig. Op maandag 18 maart wordt dhr. Henk Wolthaus, Pr. Bernhardlaan 3 VJ, 80 jaar. Ondanks zijn ziekte (Parkinson) gaat het redelijk goed met hem. Wij feliciteren hem van harte met zijn verjaardag en wensen hem een nieuw levensjaar in liefde en in Gods zegenrijke nabijheid toe, samen met zijn vrouw.

Persoonlijk. Deze week ben ik aanwezig in Nieuw Hydepark in Doorn. Daar vieren 12 gemeenteleden, samen met anderen en met veel vrijwilligers, een week vakantie. Zonder begeleiding zou dat niet meer kunnen, maar de kerken bieden dat hun aan (lees: de diaconie). Zo zijn zij in de gelegen-

heid wat te ontspannen en even vrij te zijn van veel dagelijkse beslommingen en zorgen. Ook predikanten worden gevraagd om overdenkingen en vieringen (o.a. met Avondmaal) te verzorgen. Daarom ben ik deze week afwezig in Rijnsburg, maar aanwezig in Doorn. Overigens ben ik daar via mijn vrouw wel bereikbaar, mocht dat nodig zijn. Met vriendelijk groet van hart tot hart, ds. Albert Meek.

Wijk Oude Hart Noord

Ds. P.J. van der Ende, tel (071)5328161, ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Scriba: M. Ravensbergen-Mooten, tel. (071)4024911, m.ravensbergen@gmail.com

Vakantieweek. Van zaterdag 9 t/m dinsdag 12 maart ben ik als pastor aanwezig op Nieuw Hydepark in Doorn. Een hartelijke groet aan u allen en graag tot ziens, in de pastorie, onderweg, thuis of in de kerk! Ds. Pieter van der Ende.

Wijk Kleipetten

Wvd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838, gerbenbremmer@outlook.com.
Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054, scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Medellín en de Klei. Als kerk in Rijnsburg kunnen we veel leren van het missionaire werk van de familie Klaasse in Colombia Medellín. Johan Klaasse vertelde mij hierover via een videogesprek. Om goed aansluiting te vinden met het evangelie, is het belangrijk om de taal, cultuur en de achtergrond van het gebied te kennen waar je missionair werk gaat doen. Zo vertelde Johan dat Colombia een geschiedenis kent wat vol is van geweld, drugs en veel andere problematiek. Verder heeft het land een katholieke achtergrond waardoor de meeste mensen tot de dag van vandaag zeggen te geloven in God. Jezus is bekend en staat op veel plekken afgebeeld als een super baby in de handen van Maria. Het valt Johan op dat veel mensen groot respect hebben voor hun moeder, wat misschien te verklaren is vanwege de Maria-verering. Verder is er ook een groot 'respect' voor God. Vanuit deze katholieke achtergrond hebben veel mensen uit Colombia dus een bepaald (eenzijdig) beeld van God. Echter blijkt in de praktijk dat het geloof makkelijk kan bestaan naast een levensstijl die niet bepaald 'christelijk' is. Dat blijkt al uit het drugsgebruik en het vele geweld. Maar zo zijn er ook veel alleenstaande vrouwen met kinderen. Dit omdat veel mannen geregeld buiten hun bestaande huwelijk 'pleziertjes' maken, zonder dat zij hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen. De sociale voorzieningen voor deze vrouwen, maar ook in het algemeen, zijn in Colombia veel slechter dan in Nederland. Er is een groot verschil tussen arm en rijk. Aan de hand van deze achtergrondkennis, kan de familie Klaasse beter aansluiting vinden met het evangelie en tot zegen zijn waar dat nodig is. Aansluiten bij wat goed is, maar zich verzetten tegen wat slecht is. Waar dit voor het missionaire werk in Medellín geldt, geldt dit ook voor het missionaire werk in de Kleipetten in Rijnsburg. Volgende week meer over de achtergrondkennis voor het missionaire werk in de Klei.

Dankbaarheid in ouderdom. In de afgelopen weken ben ik op bezoek geweest bij het echtpaar Van Vliet, Sluiterstraat.

In hun hoge ouderdom gaven zij vooral aan dat zij dankbaar waren voor alle zegeningen die zij ontvangen hebben in hun leven en dat zij nog dagelijks genieten van het leven met elkaar en de (klein)kinderen. Samen hebben we Psalm 23 gelezen, waar we ons gedragen mogen weten door de GOEDE Herder. Toch kom ik ook mensen tegen die het leven in ouderdom lastig vinden. Vooral als zij eenzaam zijn en afhankelijk worden van de zorg van anderen. Zo kunnen zij zelfs wel eens gedachten krijgen wat voor betekenis zij nog hebben in het leven in ouderdom. Deze mensen wil ik bemoedigen met een uitspraak van een alleenstaande vrouw die op hoge leeftijd nog een grote operatie ondernam. Ik vroeg haar waarom ze dat zo graag wilde. Ze zei: 'Dan kan ik blijven bidden!' Zij kende de kracht van het gebed. Laat haar tot voorbeeld zijn, want als kerk hebben we u en uw gebed hard nodig. U zal altijd een bouwsteen van de kerk van Jezus Christus blijven, ook in ouderdom.

Vakantie. Tot 21 maart ben ik niet bereikbaar omdat ik samen met mijn vrouw op vakantie ben. Wij hopen tijdens deze vakantie tot rust te komen. Voor vragen of doorverwijzingen kunt u altijd terecht bij Sandra Vletter, de wijkscrimba van de wijk Kleipetten.

Musje. Christelijke Godsdienst: het draait niet om onze dienst aan God, maar om God Zijn dienst aan ons. In Hem verbonden, Gerben Bremmer.

Ouderenpastor

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer,
tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com

Jarigen. Op 20 maart hoopt mevr. J. de Koning, Burg. Hermansstraat 11 KP, haar 87^{ste} verjaardag te vieren. Wij willen haar een goede verjaardag toewensen en veel zegen voor het nieuwe levensjaar. Dan mag ons hart dankbaar blijven juichen in Hem, zoals staat in het volgende gedicht: 'Zij zijn zoveel; ze zijn zo groot; ik kan het niet bevatten. De last die Gij mij oplegt, Heer, bestaat uit rijke schatten. Mijn ziel heeft rust in U alleen. Uw juk is mij ten zegen. Geleid door U, die voor mij stierf, ga 'k dankbaar op Gods wegen.' (Uit 'Mijn juk is zacht en mijn last is licht' van N.C. Otgaar.)

Medeleven en gebed. Dhr. C. Hogewoning, Oude Vlietweg 68 DS, ligt nog steeds in bed. Hij heeft betere en mindere dagen, maar is nog niet sterk genoeg om te revalideren. We wensen hem en zijn naaste familie veel sterkte. Pastor Rixt de Graaf.

Ouderenpastor

Kees Smits, tel.: (033)2460826, 06-10629904,
pastorsmits@gmail.com.

Jarigen. Dhr. T. den Besten, Oegstgeesterweg 90 BA, heeft op 9 maart zijn 83^e verjaardag mogen vieren. Ik wens u een gezegend levensjaar toe. Boven alles de nabijheid en de liefde van de Here God toegewenst. Mevr. P.G. Starkenburg-Noort, Smidstraat 63 EP, hoopt 15 maart de gezegende leeftijd van 91 jaar te bereiken. Een hele fijne verjaardag gewenst en een gezegend nieuw levensjaar

Meeleven. Dhr. Heemskerk, Waterkers 36 DN, verblijft in het Hospice in Vlietstede. Het is goed om weer in bekende omgeving te zijn. Van harte Gods nabijheid toegebeden in deze levensfase. Met hartelijke groet, Kees Smits, ouderenpastor.

Activiteiten

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 6. In een wereld met immense problemen en ook kerkelijk veel verdriet en verdeeldheid bidden we samen tot God: Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij tot U. Heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan bij U. Heer ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan. Vader in dit uur der waarheid keren wij ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. Vul ons met uw Heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer, dat wij uw naam verhogen Heer. Gebed voor de verkiezingen die komen, Heer Uw koninkrijk kome! En ook deze week weer de oproep voor ieder in de gemeente: kom en bidt mee!

Gebed op maandag- en donderdag 6.00-7.00 uur, Burg. Meijboomstraat 2. Op 14, 18 en 21 maart komen we weer bij elkaar om gezamenlijk te bidden. Het wordt steeds lichter dus hopelijk een extra stimulans om eens vroeg uit de veren te komen en ons te versterken in de gebeden. U mag gewoon binnenlopen (de bel doet het nl niet). Welkom!

Gebedspastoraat. De eerstvolgende data waarop ruimte is zijn: 22 en 29 maart, rond 9.30, 10.30 en van 11.30-12.15 uur, Burg. Meijboomstraat 2 (in de werkruimte ds. Haasnoot). Of desgewenst op een ander tijdstip of andere locatie. Informatie en opgave: 06-30777022

Bijbelstudie Gebed. Maandelijks Bijbelstudie over gebed op donderdag 4 april. We kijken naar de diepere lagen in de geboortegeschiedenis van de profeet Samuel. Wat gebed zoal kan aanraken. Weet u welkom in De Voorhof. Aanvang 19.45-21.30 uur, zaal 7. U bent welkom ook als u voorgaande avonden niet hebt bijgewoond. Info ds. Haasnoot 06-30777022 of gebedrijnsburg@gmail.com.

Philadelphia gezinsdienst. Zondag 17 maart om 15.00 uur wordt iedereen weer hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van een bijzondere gezinsdienst voor gehandicapten en belangstellenden in het Maranatha Centrum, Poolster 2, Katwijk. De spreker is ds. F. van den Bosch uit Katwijk. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie of frisdrank. Wij hopen u graag te begroeten.

Vrouwengespreksgroep Jong Present. Woensdag 20 maart komen wij om 20 uur bij elkaar in de Immanuelkerk. Clazien Ravensbergen en Nely den Haan verzorgen de avond.

Inloopochtend. Op donderdag 21 maart is er weer een inloopochtend in de voorzaal van De Voorhof. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen voor een kopje koffie, een praatje, een spelletje of het lezen van de Rijnsburger. Tussen half 10 en half 12 kunt u gezellig binnenlopen.

Reünie. Op vrijdag 22 maart zal er een reünie plaatsvinden van de CJV. Alle oud-leden en andere belangstellenden zijn daarbij van harte uitgenodigd. Wel vragen wij uw hulp: wilt u foto's, krantenknipsels of andere herinneringen mailen naar cjv@pknrijnsburg.nl of afleveren bij Lysia van Delft: Burg. Meijboomstraat 43?

Genieten van genoeg. Op dinsdag 9 april organiseert de Commissie Duurzaam een avond over een duurzame leefstijl. Op deze avond zal Martine Vonk als spreker te gast zijn. Martine Vonk is een expert in duurzaam leven en schreef het boekje 'Genieten van genoeg'. Ook deed zij onderzoek naar christelijke gemeenschappen en duurzaamheid. Ze woonde een tijdje bij de Amish en de Benedictijnen. Het genieten van genoeg zal ook worden gelinkt aan de vastentijd. Met elkaar zullen we nadenken over hoe je kunt kiezen voor een duurzame levensstijl en hoe je deze kunt volhouden en verder uitbouwen. De avond is dan ook zowel bestemd voor mensen die nog willen starten op het gebied van duurzaamheid als voor mensen die hier al mee bezig zijn. We hopen op deze avond van elkaar te kunnen leren. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de bovenzaal van de Immanuëlkerk. De avond begint om 20.00 uur. Voor verdere informatie kun je contact opnemen via duurzaamrijnsburg@gmail.com. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, willen we je vragen je via dit mailadres aan te melden. Namens de Commissie Duurzaam, Saskia Westra, 06-36261417.

Groentje van de commissie Duurzaam: Ben je een treinreiziger en vind je het lekker om dan een bakkie koffie/thee te doen? Koop een beker of neem een eigen beker mee: hiermee krijg je korting op je koffie en het scheelt weer afval!

Een vooraankondiging van de Commissie Duurzaam: Houd alvast de avond van 9 april vrij. Dan komt Martine Vonk naar Rijnsburg en met ons spreken naar aanleiding van haar boekje 'Genieten van genoeg!' Hoe je gelukkig(er) kan worden van genoeg en zelfs van minder. Later hierover meer.

Kopij. De kopij voor Contact moet wekelijks op maandag om uiterlijk **18.00 uur** zijn aangeleverd!