

**Van Classicale Vergadering naar Ringverband:
thema 'Veilige Kerk' centraal bij regionale ontmoeting op 20 maart**

Hoe zorg je er samen voor dat iedereen zich veilig kan voelen in onze kerkelijke gemeenschap? Dat er voor niemand een bedreigende situatie ontstaat? Om misverstanden te voorkomen: dit gaat niet over brandoefeningen en ontruimingsplannen. Maar het gaat over samen voor een veilige gemeente zorgen. Over het voorkomen en signaleren van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in onze kerk voor. We kennen de schokkende verhalen vanuit sportverenigingen en zorginstellingen. Maar ook vanuit de kerk. Hoe zorgen we samen voor een veilig klimaat in onze gemeente?

Over dit onderwerp willen we op woensdag 20 maart als gemeenten behorend tot de Ring Katwijk met elkaar in gesprek gaan. Deze eerste regionale ontmoetingsavond is voorbereid met Lenny van den Brink. Zij is specialist Veilige Kerk en coördinator van het landelijke SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk). Lenny zal de inleiding houden en ons vanuit haar deskundigheid voorlichten over preventie van, opvang na en adequaat optreden bij grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Uiteraard zal zij ons ook kunnen vertellen waarom het belangrijk is dat gemeenteleden en kerkenraden zich bewust bezig houden met deze problematiek.

In (wijk)gemeentes binnen onze Ring Katwijk wordt al ervaring opgedaan met het aanstellen van vertrouwenspersonen en het invoeren van gedragscodes. We moedigen u aan om vragen die in de praktijk van het gemeentewerk omtrent dit thema opgekomen zijn alvast aan ons door te geven zodat Lenny van den Brink hier specifiek op in kan gaan. Vanzelfsprekend is er op de avond zelf ook alle ruimte om uw vragen aan haar voor te leggen. Ook als u geen ervaring in uw gemeente rond dit thema hebt opgedaan bent u uiteraard van harte welkom voor een eerste verkenning van het thema. Zet zo mogelijk de bespreking van dit onderwerp op de agenda van uw jeugdwerkersoverleg of van de eerstvolgende kerkenraadsvergadering. En neem de opgekomen vragen mee. Het delen van onze ervaringen en vragen zal zeker vruchtbaar uitwerken voor onze gemeentes.

Weet u dus van harte uitgenodigd voor de Ringbijeenkomst van woensdagavond 20 maart, van 19.45 – 21.30 uur in de grote zaal van Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee (inloop vanaf 19.15 uur). Parkeren op het tegenover liggende kerkplein is gratis, parkeren op straat kost geld.....!

Nog even over de Ring Katwijk: sinds vorig jaar mei zijn de 74 'oude' classes van onze Protestantse Kerk samengevoegd tot 11 nieuwe classes. Samen met de 'oude' classes Alphen aan den Rijn, Den Haag 1 en 2, Gouda, Leiden en Zoetermeer behoren we nu tot de classis Zuid-Holland Noord. Onze oude classis Katwijk gaat verder als ringverband. De ring is vooral bedoeld om ontmoeting en samenwerking van verschillende gemeenten, die geografisch met elkaar zijn verbonden, te bevorderen.

Graag tot dan!

Namens de voorbereidingscommissie
(ds. Petra van den Burg, ds. Adriaan Pater, ds. Wim van der Schee, ds. Wim Zaagsma)

Dick Wijnands