



De feestdagen liggen alweer een maand achter ons en de jaarwisseling ook. Voor veel mensen een echte feesttijd, voor anderen een tijd van stilte en eenzaamheid. Het ene gezin kijkt uit naar een overvloedige gedekte tafel, een ander gezin is blij met een onverwacht kerstpakket dat via de Voedselbank wordt bezorgd. Ook in ons dorp zijn die uitersten aanwezig!

In deze nieuwsbrief enkele voorbeelden hoe de Diaconie door uw hulp en steun veel mooi werk kon doen, zoals:

- Bijdrage aan Stichting Labourward.
- 2700 fruitbakjes voor gevangenen kon maken en wegbrengen.
- Dagboekjes kon afgeven bij 800 ouderen in onze gemeente.
- Ophalen van levensmiddelen en geld voor de Voedselbank.
- Terugkijken op een leuk nieuw initiatief 'Kom eten bij ons'.

Stichting Labourward



De Katwijkse Heleen Hoek en 'onze' Rosita Varkevisser zijn in Ghana geweest om daar hun kennis en ervaring te delen met medewerkers op de afdeling verloskunde. Om hen te helpen te leren omgaan met materialen die zij vanuit Nederland hadden meegenomen. Op foto's van Rosita is te zien hoe het er voor hun komst uit zag. De hygiëne liet veel te wensen over en alle hulpmiddelen waren oud en versleten. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en uw financiële steun konden veel hulpmiddelen worden verscheept naar Ghana. Op de foto worden de laatste matrassen in de container geperst om alle ruimte maar zo goed mogelijk te gebruiken. Mooi om te zien hoe betrokken iedereen is geweest bij dit project.

Inpakken en afgeven van de fruitbakjes voor gevangenen

Op zaterdag 8 december jl. om zeven uur in de morgen waren veel mensen aan de koffie te vinden bij Fa. de Mooij aan de Rijnsburger-weg. Binnen twee uur hadden zij ruim 2700 fruitbakjes gevuld en voor transport klaar gemaakt. Ook kregen zij een kleine inkijk van een predikant die in een gevangenis werkte en hoe deze actie door de mensen daar wordt ervaren. Als Diaconie zijn wij blij met de locatie en medewerking van de Fa. de Mooij en de chauffeurs die alles hebben weggebracht. Ook hebben diakenen de fruitbakjes aan de gevangenen zelf gegeven, waarvan hieronder hun ervaring:

"Het is heel vreemd om te ervaren dat alle deuren achter je op slot worden gedaan, Je kunt geen kant op." Verder enkele opvallende reacties vanuit de gevangenis zelf:

- "Soms kom je mensen tegen, die je niet voorbijlopen. Ze herkennen meer van jou dan je lief is. Zij stralen zoeklicht van onschuldige troost door de kieren van gesloten deuren heen..."
- En: "Laat uw licht schijnen voor alle mensen. Als zij dan de goede dingen zien die jullie doen, zullen zij uw hemelse Vader eren."
- En: "Ik dank jullie zeer dat jullie aan ons denken. God bless You all."

Ook kregen wij verschillende bedankjes vanuit de inrichtingen, die wij u niet willen onthouden. - Van een vestigingsdirecteur: "Graag zou ik u heel graag willen bedanken dat u ook dit jaar weer aan alle gedetineerden een bakje met fruit heeft geschonken. Dit gebaar zo vlak voor Kerst wordt door iedereen zeer gewaardeerd. Het feit dat een aantal leden van uw gemeente de presentjes persoonlijk uitdeelden deed de gedetineerden extra goed. De aandacht maakte zichtbaar dat ze niet vergeten en afgeschreven worden als mens."

Dagboekjes

In de maand december zijn er door de diakenen ruim 800 dagboekjes bezorgd bij de ouderen in onze gemeente. Soms was het "dank je wel" en soms ook "kom je even binnen, ik ken u niet. Van wie bent u er een?" Zulke uitnodigingen duurden meestal langer dan een kopje koffie en het werden vaak openhartige gesprekken over de beperkingen bij het ouder worden, over het verlies van een partner of kind, de gevoelde eenzaamheid tijdens de feestdagen. Soms waren bewoners niet thuis als je aanbelde, dan wordt het boekje na enkele nieuwe pogingen in de brievenbus gedaan. Jammer dat er dan geen contact mogelijk was.

De Voedselbank

Op zondag 20 januari jl. was de jaarlijkse inzameling voor de Voedselbank en veel mensen liepen naar de kerken met een boodschappentas met levensmiddelen. Ook mooi om te zien! Voor anderen was dit te zwaar en gaven zij geld, zodat de vrijwilligers van de Voedselbank er zelf levensmiddelen voor kunnen kopen, zoals melk, kaas en vlees. Maandag werden met de bus van de Voedselbank alle 60 kratten met levensmiddelen bij de kerken opgehaald en op locatie gesorteerd. Daarnaast werd er ruim duizend euro aan giften afgedragen aan de Voedselbank. Iedereen blij. U ook?

Kerstdiner

Het zal je maar gebeuren. Word je zo maar uitgenodigd voor een diner op 1^e of 2^e kerstdag. Kom je aan tafel te zitten met twee of drie andere mensen die je normaal gesproken nooit zo zou ontmoeten. Na een rondje voorstellen is je kennissenkring gelijk weer wat groter geworden. Naar aanleiding van afkondigingen in de kerken waren er door gemeenteleden ruim zestig plekken beschikbaar om te komen eten. Echter er waren er tien die het aandurfd en om bij vreemden te gaan eten. En die mensen hebben een gezellige kerstdag gehad en zijn een mooie ervaring rijker. Dus de volgende keer (met Pasen misschien?) kunt u zich ook laten verwennen als u anders alleen die feestdagen thuis had moeten doorbrengen. Tegen die tijd hoort u er vast meer van.



Namens de Diaconie

Wilt u reageren?

hajdidden@hotmail.com

Telefoon: 071 4028559.