



Kerkdiensten

Zondag 27 januari 2019		
De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Ds. A. Haasnoot en Karine Kromhout
Grote Kerk	09.30	Ds. Z. de Graaf, Katwijk aan de Rijn
Grote Kerk Stillevenviering	17.00	Ds. A. Meek
Immanuëlkerk	09.00	Ds. D.J.J. Thijs, Den Haag
Immanuëlkerk	10.30	Ds. D.J.J. Thijs, Den Haag
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. A. Haasnoot en Peter Ravensbergen
Collecten: 1. Diaconie. 2. Zondagsschool. 3. Taakgroep Erediensten		

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

De Voorhof

Thema 'Gebed: geef nooit op'. Door teleurstelling of uitzichtloosheid kun je alle hoop opgeven dat het gebed iets doet. In deze dienst kijken we naar enkele voorbeelden in mensenlevens die ons tot steun of tot motivatie kunnen zijn. Bijvoorbeeld de schrijver van het lied: 'It is well with my soul' ('het is wel met mijn ziel'). Muziek: Combo

Grote Kerk

Stillevenviering. Ook in deze viering staan verstilling en overdenking weer centraal; via gebeden, bijbellezingen (o.a. Psalm 62) en liederen krijgt u gedurende momenten van stilte de gelegenheid één en ander te overwegen. Bij het zingen worden we weer bijgestaan door zanggroep Tehillah. Medewerking ook van leden van de voorbereidingsgroep. Er zal gelegenheid zijn uw gebeden vergezeld te laten gaan door het aansteken van een kaarsje. Er is slechts één collecte (voor de kerk) bij het uitgaan van de kerk.

Immanuelkerk

Na de ochtendiensten is er koffiedrinken in de hal. Boeketdienst: Sta je wel eens stil bij de schoonheid van de Schepping? Ben je dan ook zo verwonderd? En wat kunnen wij doen om dat werk van de Schepper te eren? Daar willen we met elkaar over nadenken en elkaar in sterken. Dat is hard nodig, want er is veel onheilstijding over klimaat en milieu. We denken na

over onze rol en wat de kerk aan duurzaamheid kan doen. En we gaan nog iets leuks doen om nieuw leven te ontdekken. Nog een tip: neem je mobiele telefoon mee want die hoeft je deze keer niet uit te zetten! Om 16.30 uur staat de koffie en thee klaar. Van harte welkom.

Vrijdag 1 februari 2019 19.00 uur	Weeksluiting Vlietstede Ds. P. Niemeijer
---	--

Zondag 3 februari 2019		
De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Ds. P.J. van der Ende en Joska van Zuijlen
Grote Kerk	09.30	Ds. A. Meek
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. P.A. Zaadstra, Kockengen
Immanuëlkerk	09.00	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk Doopdienst	10.30	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. A. Meek en Miquela van der Bent
Collecten: 1. Werelddiaconaat Watersnood Bengalen. 2. Beheer en onderhoud gebouwen. 3. Ouderenpastoraat.		

Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk.

Grote Kerk

Vanmiddag bestuderen we Openbaring 17.

Immanuëlkerk

Vanmiddag is het thema: 'Je hart: een levenshuis'
Muziek: De Bethel Band.

Vrijdag 8 februari 2019 19.00 uur	Weeksluiting Vlietstede Ds. I. de Graaf
---	---

Berichten Algemeen

Kerkelijk bureau, Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg.
071-2035013, kb@pknrijnsburg.nl

Openingstijden: Maandag van 09.30-11.30 uur;
Woensdag van 09.30-11.30 uur en 19.30-20.30 uur.

Actie Kerkbalans 2019. De enveloppen van de actie Kerkbalans zijn in de afgelopen week bezorgd.

U kunt uw toezegging op verschillende manieren kenbaar maken:

- Digitaal via <https://kerkbalans.protestantsrijnsburg.nl>

Dit verdient onze voorkeur aangezien dit veel werk bespaard op het kerkelijk bureau.

- Inleveren van uw toezeggingsformulier:

In de kerken staan grote afgesloten bussen waar u uw envelop in kunt doen.

- U stuurt uw toezeggingsformulier gratis terug met de retourenvelop.

- U geeft uw envelop af bij het kerkelijk bureau, Smidstraat 16A (in de brievenbus mag ook!)

- U geeft uw envelop af aan uw wijkouderling (dit geldt alléén als u uw envelop ook via uw wijkouderling hebt ontvangen).

Let op: Er is er een nieuw bankrekeningnummer voor de Actie Kerkbalans: **NL37 RABO 0373 7276 82 ten name van Protestantse Gemeente te Rijnsburg**. Wilt u dit ook aanpassen in uw adresboek van internetbankieren?

Van de kerkenraad. Lange tijd is gezocht naar een scriba voor de kerkenraad. De inspanningen zijn vergroot, toen de eerste scriba, Fransien Noort, haar taak in september 2018 neerlegde in verband met een op handen zijnde operatie. In Contact zijn oproepen geplaatst, onlangs is in de erediensten hiervoor voorbede gedaan. We zijn dan ook zeer dankbaar, dat br. B. (Bram) Breebaart heeft aangegeven dit ambt op zich te willen nemen. Tegelijkertijd bleek br. P. (Peter) Schreve bereid ouderling met een bijzondere opdracht te worden, namelijk het voorzitterschap van Wijkraad Kleipetten zolang de predikantsvacature niet is ingevuld. In de vergadering van de Kleine kerkenraad van 17 januari 2019 zijn br. Breebaart en br. Schreve benoemd tot ambtsdrager. Zij hebben beiden hun benoeming aanvaard. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk woensdag 30 januari 2019 om 20.30 uur schriftelijk en ondertekend op het kerkelijk bureau ter attentie van de kerkenraad te worden ingediend. Indien er geen bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 3 februari 2019 tijdens de ochtenddienst in de Grote kerk. Namens de kerkenraad, Dick van der Vijver, waarnemend scriba, scriba@pknrijnsburg.nl.

Bloemengroet. De bloemengroeten vanuit de kerk zijn gegaan naar: dhr. H. Noort, Swetterhage, Blankaartweg 2, Zoeterwoude; mevr. N.M. Wiesmeijer, Veilingmeesterhof 38; dhr. J. de Mooij, P. P. Rubensstraat 17; mevr. H. Kralt-Post, Revalidatiecentrum Topaz Revitel, Bargelaan 198, Leiden; mevr. E. de Mooij-Kralt, Kerkstraat 19a.

Gelegenheid tot dopen. 3 februari, Ds. A. Haasnoot, Immanuëlkerk, 17 februari, Ds. P.J. van der Ende, Grote

Kerk. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Oppasdienst Immanuëlkerk. 27 jan. 09.00 uur: Annetie Righarts en Miranda Glasbergen. **10.30 uur:** Ria Kraaienoord, Arine van der Meij en Ditta van der Meij.

De beroepingscommissie is alweer een paar maanden aan het werk met het vinden van een nieuwe predikant voor onze gemeente. We kunnen u niets vertellen over de voortgang, maar we kunnen wel iets vertellen over onze aanpak. Ten eerste hebben we van de PKN een lijst met namen. Hierop staan predikanten die op basis van onze profielschets bij de gemeente zouden kunnen passen. Daarnaast zijn er een flink aantal namen doorgegeven door gemeenteleden. We zijn blij met de betrokkenheid vanuit de gemeente. Al deze predikanten moeten worden beluisterd en beoordeeld. Hoewel we hierbij geholpen kunnen worden door de techniek, is het live luisteren een noodzaak. Via Internet beleef je de dienst anders, dit is niet te vergelijken met de sfeer van een echte dienst. Bovendien is het ook leuk om met 3 of 4 personen op zondag ochtend op 'missie' te gaan, andere kerken te bezoeken en de sfeer te proeven in andere gemeenten. We hebben diverse gesprekken gehad met predikanten. Wij hebben daarbij genoten van een grote mate van gastvrijheid in de betrokken kerken en bij de predikanten thuis. We weten dat de druk op de predikanten in de PGR groot is, zeker nu Lennart Hoftijzer is vertrokken naar Rijswijk. Daarom wensen we natuurlijk dat we spoedig een voorstel kunnen doen. Anderzijds moet de predikant natuurlijk goed passen binnen onze veelkleurige gemeente. De profielschets is daarbij een handvat, maar we weten ons ook gedragen door onze grote God. Hij zal leiden! Daarom nog steeds de vraag aan u: wilt u ons werk steeds meenemen in uw gebed?

Bedankt! Via deze weg willen we nog een keer van ons laten horen. We kijken terug op een prachtig afscheid! Vrijdagavond voelde als een soort bonte avond, we hebben hard gelachen. Zondagmiddag stond in het teken van waar het uiteindelijk om moet gaan: God en God alleen! Het klonk indrukwekkend toen dit vol overgave gezongen werd. Afgelopen zondag was in Rijswijk de bevestiging en intrededienst. Bijzonder dat daar ook Rijnburgers bij waren. De Rijswijkers hebben ons op hartverwarmende wijze welkom geheten en kunnen zich voorstellen dat het toch een hele stap zal zijn, van een stad naar een dorp (Ja, Rijnsburg is in hun ogen toch echt een stad. Eindelijk de erkenning waar al eeuwen op gewacht wordt!) Voor ons gevoel zijn we nu op vakantie in Brabant, maar het besef begint toch ook te komen dat dit ons nieuwe thuis gaat worden. Met vertrouwen zien we de toekomst tegemoet, omdat onze Herder voor Zijn kudde uit gaat. God gaat echt wel verder. Zijn weg is niet van mensen afhankelijk, al wil Hij er ons wel bij betrekken. We bidden u

allen toe dat Hij zijn trouw en goedheid zal blijven bevestigen, zowel in de gemeente als in ieders persoonlijk leven. Ontzettend bedankt voor het warme afscheid, de vele kaartjes, mailtjes, persoonlijke berichten en natuurlijk ook de prachtige geschenken! Rijnsburg zal altijd in ons hart blijven en in biddende verbondenheid leven we op afstand met u mee. Natuurlijk zullen we af en toe jullie kant op komen en als u in de buurt bent, doe ons dan gerust even aan! Hartelijke groet, Lennart en Ilona Hoftijzer.

Berichten uit de wijken

Wijk Westerhaghe & De Hoek

Predikant vacant.

Tijdelijk crisispastoraat mevr. Marianne Pompert,

06-28149719, pompertmarianne@gmail.com

Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815,

elderingg@gmail.com.

Geboortebericht. Op maandag 14 januari is Naomi Janneke geboren, zij is de dochter van Thomas en Ingeborg van der Kwaak, en zusje van Rebecca, Siegenlaan 91. Het gezin is erg blij en dankbaar met haar komst. Op het geboortekaartje staat: 'Uit onze liefde, Uit onze dromen Uit Gods handen ben jij gekomen'. Verder is op dinsdag 15 januari Ben Efraïm Noah geboren. Hij is de zoon van Lex en Annemarie Heemskerk en het broertje van Siem. De familie woont Wagenaarstraat 29 WM. Op het kaartje staat: 'Al ons later is met jou'. Wij feliciteren beide ouderparen en verdere familie van harte.

Jarig. Op vrijdag 1 februari hoopt dhr. J.H. Schaart, Boslaan 43 TT, de leeftijd van 84 jaar te bereiken. Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst. Gert Eldering.

Wij gedenken. Zondag 13 januari is toch nog onverwacht overleden Cornelis Jan van Iterson. In de leeftijd van 63 jaar. Cees-Jan woonde Siegenlaan 40. De afscheidsbijeenkomst heeft op zaterdag 19 januari plaats gevonden uur in de aula van Begraafplaats Duinrust te Katwijk aan Zee. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst hebben we met muziek, liederen en woorden ter herinnering van Cees-Jan afscheid genomen. Ook het Shantykoor 'Recht door zee' heeft twee liederen gezongen, want Cees-Jan was een enthousiast lid van dit koor. Cees-Jan werd al jong weduwnaar, toen zijn geliefde vrouw Nel Nijgh in 2007 overleed. Dit was een zwaar verlies voor Cees-Jan, daarnaast tobde hij geregeld met zijn gezondheid, daarom viel het leven hem soms zwaar. Tijdens de afscheidsdienst hebben we ook Psalm 84 gelezen en erbij stil gestaan, wat de woorden van deze Psalm voor Cees-Jan tijdens zijn leven hebben betekend. De Psalm biedt troost omdat er voor een mus een prominente plaats is in het Godshuis. Ook Jezus zegt ons dat een mens, als een musje, kostbaar is bij God. Mag het geloof dat Cees-Jan ook kostbaar was in Gods ogen en dat hij mocht thuiskomen in het Godshuis, een troost zijn voor zijn twee zusters en

zwager en voor allen voor wie Cees-Jan dierbaar was. Marianne Pompert.

Wijk Centrum & Oost

Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;

ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl; twitter: arendahaasnoot.

Scriba: Coby Passchier, tel. (071)4030279,

cobypasschier@hotmail.com

Jarigen. Op woensdag 30 januari hoopt br. A. Heemskerk, Collegiantenstraat 54 HL, de mooie leeftijd van 84 jaar te bereiken. Op zaterdag 2 februari hoopt zr. E.E. van Delft-van Egmond, Apollolaan 214, 2341 AZ Oegstgeest, de mooie leeftijd van 80 jaar te bereiken. We zijn dankbaar voor al de jaren die hen worden gegeven. Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen over hun gezondheid gebeden.

Gebed en meeleven. We leven mee met br. Gerrit Ravensbergen, Hofstraat 58 WX. Hij kon vorige week eerder dan gepland, geopereerd worden aan zijn hart. Zijn hartklep moest vervangen worden en hij kreeg een omleiding. De operatie duurde helaas langer dan verwacht en na de operatie zijn er complicaties opgetreden. Op moment van schrijven ligt hij nog op de medium-care afdeling van het LUMC. Hij heeft het erg zwaar. Laten wij hopen en bidden dat er spoedig verlichting en verbetering zal optreden. Als het beter gaat zal hij naar alle waarschijnlijkheid overgebracht worden naar het Alrijne Leiderdorp. Veel sterkte voor hem en zijn vrouw gebeden. Br. Hans Glasbergen, sinds 13 december de weduwnaar van zr. Wil Glasbergen-Oudshoorn, heeft een plekje gevonden in de De Wilbert, Overrijn 7, 2223 ER Katwijk. Hij verblijft op de afd. Clematis. We zijn dankbaar dat hij toch snel in De Wilbert kon komen, omdat hij eerst naar een verzorgingshuis in Den Haag gebracht moest worden. Maar dat was gelukkig van zeer korte duur. Nu is hij dichterbij huis, hoewel het verdrietig is dat hij in zo'n korte tijd zoveel veranderingen en verlies moet meemaken. Ook veel sterkte voor hem en allen die rondom hem staan gebeden.

Inmiddels ben ik weer op de been. Ik ben blij dat die griep achter de rug is. Uiteraard probeer ik mijn krachten wat te sparen, maar dat is geen makkelijke opgave met zoveel werk in de gemeente en ons gezin. Ik doe mijn best zal ik maar zeggen. Dank voor al het meeleven! Bemoedigende groet, Ds. Arenda Haasnoot en uiteraard ook namens mijn man, Ds. Jeroen Tiggelman, en de kinderen.

Wijk Frederiksoord & De Bloem

Ds. A.Meek,tel.(071)4079270,ds.meek@pknrijnsburg.nl

Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,

gerardnoort@solcon.nl

Medeleven. In de Wilbert mocht ik Chienie Zijlstra-Pruntel en Krijn Monster bezoeken (beiden afd. Korenbloem). Chienie is met Kerst een dagje naar huis geweest en heeft daarvan genoten. Ze kan toch al zo stralen met haar ogen. Nu is het dagelijks leven weer

gekeerd en zit ze vaak aan een tafel alleen in de eetzaal. Altijd hartelijk en vriendelijk en blij met een ontmoeting. Toch blijft het moeilijk haar hart te peilen en wat daar precies in omgaat. Met Krijn gaat het naar omstandigheden redelijk. Hij heeft zijn moeilijke momenten, is geduldig en ook dankbaar voor zijn leven en alle lieve mensen om hem heen. Ook bij hem mogen we opveren, als we een lach om zijn mond ontwaren en het licht in zijn ogen zien. Op bezoek bij br. Wim de Koning, Domineeswei 11 ZS, bleek, dat het hem goed gaat, ondanks zijn beperkte levensruimte door de ziekte van Parkinson. Hij is veel thuis, maar wordt gelukkig omringd door veel mensen. Hij blijkt nog van grote waarde voor zijn omgeving te zijn en dat geeft zijn leven betekenis, zin en vreugde. Voor alle drie genoemden geldt gelukkig, dat er partners zijn, die veel zorg op zich nemen. Het is goed ook voor hen te bidden, want de zorgen kunnen zwaar en groot zijn.

Jarige. Op dinsdag 29 januari wordt mevr. Vletter-van Zuijlen, Stienplaats 10 ZR, 81 jaar. We willen haar vanaf deze plaats van harte feliciteren en haar nog vele jaren onder Gods zegen toewensen.

Vriendelijke groeten van Ds. Albert Meek.

Wijk Oude Hart Noord

Ds. P.J. van der Ende, tel (071)5328161,
ds.vanderende@pknrijnsburg.nl

Scriba: M. Ravensbergen-Mooten, tel. (071)4024911,
m.ravensbergen@gmail.com

Verjaardag: br. P. van Egmond, Evertsenstraat 94 RD, hoopt 1 februari zijn 82e verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst!

Jubileum: Op 30 januari is het 40 jaar geleden dat br. H.W. Heemskerk en zr. J.W. Heemskerk-Maagdelijn, Hoefblad 97 WR, elkaar het ja-woord gaven. Wat mooi om met elkaar te vieren dat je elkaar in liefde en trouw hebt kunnen vasthouden. Da's een zegen van de Allerhoogste!

Lief en leed. De operatie die zr. Coby Kranendonk, Dubbele Buurt 30 GL onderging op 14 januari was een operatie waarbij baarmoeder en nog meer verwijderd is. Naar nu blijkt is de operatie goed gelukt en is alle 'onheil' verwijderd. Over een aantal weken zal er met bestralingen begonnen worden. We zijn met haar dankbaar voor de goede berichten tot nu toe en bidden om zegen op de vervolgbehandelingen.

Uit de wijk. Inmiddels zijn er 23 (!) bijeenkomsten geweest in de buurt, daarbij heb ik 173 mensen mogen ontmoeten uit de wijk. Dat was een verrijkende ervaring! Er waren er nog heel wat meer die zich voor deze bijeenkomsten hadden aangemeld, maar die bij nader inzien blijkaar niet meer konden. Hoe dan ook heb ik hierdoor een aardig beeld gekregen van wie er in de wijk woont en wat er in de wijk leeft, het waren fijne ontmoetingen en goede en open gesprekken. We hebben nagedacht over hoe de kerk bekend staat, welk 'gerucht' er over haar verspreid wordt, en hoe we er

voor kunnen zorgen dat dat een goed gerucht is. In het verlengde daarvan kwam het thema van buurtpastoraat aan de orde: omzien naar elkaar voorbij de muren van de kerk. Daar hebben we als het ware even 'aan geroken'; in de komende tijd willen we daar verder op borduren. Mooi om te zien hoe de kerkenraadschichtend van 19 januari daarop aansloot met een bezinning op wat het betekent om 'dorpskerk' te zijn; ook daarin kwam het buurtpastoraat aan de orde. Dat was het voor deze keer, een hartelijke groet aan u allen, en graag tot ziens, in de pastorie, thuis, in de kerk of onderweg! Ds. Pieter van der Ende.

Wijk Kleipetten

Wnd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838,

gerbenbremmer@outlook.com.

Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054,
scribakleipetten@pknrijnsburg.nl

Jubileum. Het echtpaar G.A. Hogewoning en A. Hogewoning-de Vries, Kleipettenlaan 268 MG, hopen op donderdag 24 januari 40 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag! Wij wensen jullie veel goedheid en zegen in de tijd die komen gaat.

Medeleven. Bij Rene Vliegenthart, P. Potterstraat 14 BX, is al een tijdje geleden een tumor ontdekt in zijn hoofd. Hij is daaraan geopereerd en alles leek weer goed te komen. Maar nu is ontdekt, dat de tumor weer aanwezig is en Rene moet nu vele kuren en behandelingen ondergaan. Hij, zijn vrouw Marieke en het gezin zijn ontregeld en onthutst. De toekomst is nu zo onzeker geworden. Wij willen hen in onze gebeden gedenken en bidden om genezing. Wij willen met hen meeleven, omdat God ook door mensen nabij wil zijn. Ds. Albert Meek.

Werk in Medellín en de klei. Begin januari is de familie Klaasse vanuit de GZB en de Protestantse Gemeente Rijnsburg uitgezonden naar Medellín in Colombia. Het bemoedigde mij hoe betrokken onze gemeente is met het missionaire werk in Colombia en de noodzaak hiervan inziet. Waar Colombia een ander land is met een andere taal, geschiedenis en cultuur, blijkt dat er toch veel overeenkomsten zijn tussen het missionaire werk in Medellín en in Rijnsburg, zoals in de Klei. En dat begint eigenlijk al bij de roeping van de familie Klaasse. Zij weten zich geroepen om tot zegen te zijn in Colombia, Medellín. Voordat ze naar Colombia gingen hebben zij zich verdiept in de cultuur, de geschiedenis, de religies van het land en zijn zij begonnen de taal te leren. Het spreken van de taal die de mensen in Medellín spreken is natuurlijk vanzelfsprekend. Dit alles is nodig om uiteindelijk een zo goed mogelijke vertaalslag te maken om de mensen in Medellín te bereiken met de blijde boodschap. In het maken van deze vertaalslag is het noodzakelijk om te beseffen wat nu precies het evangelie is wat alle culturen overstijgt. Waar de familie Klaasse zich geroepen weet voor het missionaire werk in Medellín, wordt elke christen geroepen om tot ze-

gen te zijn op de plek waar God hen neergezet heeft. Waar Colombia erkent wordt als zendingsgebied, is de vraag is of Rijnsburg ook zendingsgebied is of dit wordt. Zo heb ik verschillende mensen gesproken die vertelden dat 2 tot 3 generaties terug de grote meerderheid van alle Rijnsburgers naar de kerk ging. Vandaag de dag wordt echter zichtbaar dat dit helaas niet meer zo is. Zo leert het missionaire werk van de familie Klaasse ons allereerst dat we ons geroepen weten om tot zegen te zijn op de plek waar God je roept. Dat kan zijn in Colombia, in Rijnsburg op de bloemenveiling, op kantoor, in je straat. Elke plek kent zijn eigen cultuur, taal en achtergrond. De familie Klaasse is hard bezig om de vertaalslag te maken om de mensen uiteindelijk te bereiken met het evangelie wat alle culturen overstijgt. Doen wij dat ook op de plek waar wij geplaatst zijn?

Meer van het werk van de familie Klaasse is te vinden verderop in dit Contact.

Meeleven. Het herstel van Bas van Rijn na een herseninfarct gaat langzaam en heeft waarschijnlijk nog veel tijd nodig. Driemaal in de week moet hij naar de fysiotherapeut om de kracht in zijn been en arm stabiel te krijgen. Bas en Corrie hebben goede moed en zijn heel blij met alle reacties, kaarten, bloemen en fruit van verschillende lieve mensen en willen deze mensen daar hartelijk voor bedanken. We bemoedigen Bas en Corrie met Psalm 121: 1,2: 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die de hemel en aarde gemaakt heeft.' Adres: Geesterwaardelaan26 CP.

Mantelzorg. In de wijk wonen verschillende mensen die dag in dag uit de (mantel)zorg van hun geliefde op zich nemen, maar niet altijd bij naam genoemd willen worden. Deze mantelzorgers zijn onmisbaar door het mooie en zware werk wat zij, veelal in alle stilte, uitvoeren en waarvoor ze hun eigen tijd opofferen. We willen God danken voor deze mensen en bidden hen veel zegen toe. U kunt natuurlijk deze mensen bemoedigen met bijvoorbeeld een bosje bloemen, kaart, luisterend oor of helpende hand.

Musje. Vorige week had ik een mooi gesprek met een jongeman uit de Kleipetten. Hij zei het volgende: "Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Moeten wij daarom juist niet jongeren opzoeken die bijvoorbeeld aan de drugs zijn om hen te 'besmetten' met Jezus?". In Hem verbonden, Gerben Bremmer.

Ouderenpastor

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer,
tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com

Jarigen. Op 29 januari hoopt mevr. N.C. van der Meijden Haan, Bernardus, Hoofdstraat 82, 2171 AV Sassenheim, haar 81^{ste} verjaardag te vieren. Een dag later, op 30 januari, hoopt dhr. G. van Dijk, Anjelierenstraat 14 GT, zijn 82^{ste} verjaardag te vieren. En op 1 februari hoopt mevr. J. de Mooij-van der Gugten, Burg. Hermansstraat 50 KX, haar 88^{ste} verjaardag te vieren. Wij

wensen deze broeder en zusters Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe levensjaar. Mag het volgende gedicht hen en ons allen bepalen bij Gods Liefdegave die ons veiligheid biedt: 'Gij hebt een schuilplaats mij gegeven, mijn God, waar 'k eeuwig veilig ben. Mijn schuilplaats is in Jezus Christus die 'k als mijn Zaligmaker ken.' (Uit 'In de schuilplaats van de Allerhoogste' van N.C. Otgaar).

Medeleven en gebed. Op vrijdag 18 januari is mevr. Van Egmond-van Starckenburg uit de Tulpenstraat thuis lelijk ten val gekomen in huis en ligt momenteel met een schedelbasisfractuur in het LUMC. De toestand is best zorgelijk en voor de familie een heftige schok dat moeder nu zo in het ziekenhuis ligt. We wensen hen veel sterkte toe voor de komende tijd en Gods nabijheid in alles. Mag het stukje uit het volgende gedicht hen tot bemoediging zijn: 'Ja Heer, ik ben Gods kind dat troost en schuilplaats vindt in de armen van de Vader. Gij zijt in donkere nacht mijn licht. Gij geeft mij kracht en brengt me Uw hart steeds nader.' (Uit 'Rust in God', N.C. Otgaar) Pastor Rixt de Graaf.

Ouderenpastor

Vacant. Waarnemend: Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer, tel. (071)7113234; trdegraaf@hotmail.com

Jarigen. Deze week geen jarigen van 80 jaar of ouder in de wijk.

Overlijden. Afgelopen zaterdag, 19 januari, is na een afnemende gezondheid door haar hemelse Vader thuisgehaald Marrie van Muijen-Hoek. Een paar weken voordat ze 80 jaar zou zijn geworden. Sinds 2015 was ze de weduwe van Jan van Muijen en woonde in Vlietstede. Op de kaart staat de tekst uit gezang 440: 'Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht'. En: 'Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij in vrede en geloof afscheid genomen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma'. Donderdag 24 januari zal om 13:30 uur de afscheidsdienst plaatsvinden in de aula van De Laatste Eer, waarna zij op de naastgelegen begraafplaats bij haar man te ruste zal worden gelegd. We willen de achterblijvende familie sterkte toewensen en Gods nabijheid voor de komende tijd. Pastor Rixt de Graaf.

Activiteiten

Bidden in De Voorhof. Elke zaterdag 19.00-19.45 uur in zaal 6. Laat de kracht van het gebed en de kramp van het gebed naast elkaar staan: probeer de mooie, maar ook de moeilijke kanten van je gebedsleven beide te omarmen. Dit gaat vaak samen. Probeer de spanning niet op te lossen. Aanvaard dat we de werking van het gebed niet kunnen narekenen. Geef ook je lastige gebedservaringen een eigen plaats in je gebedsleven: geef je teleurstelling aan Jezus. Leg het in zijn handen en laat het daar. Hij wil je zijn vrede geven. Blijf uitzien naar de concrete verhooring van je gebeden, want zo werkt God: houd vol. Geef niet op. Stop niet met het zoeken, vragen en kloppen. God is goed en heeft het

beste met je voor. Volgende keer weer een citaat uit het boek gebed van Theo van den Heuvel.

Gebed om maandag- en donderdagochtend 6.00-7.00 uur. Vanaf zondag 20 t/m zondag 27 januari zijn we elke morgen bijeen in de B. Meijboomstraat 2. 'Samen bidden, brengt God in ons midden'. De Gebedsweek: 'recht voor ogen' is wellicht een mooie gelegenheid om eens voor het eerst te komen meebidden.

Gebedspastoraat. Vrijdag 25 januari en 1 februari is er gelegenheid voor gebedspastoraat, gesprek & gebed, rond 9.30, 10.30 of van 11.30-12.15 uur Burg. Meijboomstraat 2 in de werkruimte Ds. Haasnoot. Of desgewenst op een ander tijdstip. Informatie en opgave: 06-30777022.

Week van Gebed. We bidden voor de nood in deze wereld, ons dorp, de samenleving, onze kerken en allen die gebedsondersteuning kunnen gebruiken. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. Iedereen die wil komen bidden is welkom. Doe ook mee! Zeker een gelegenheid om eens voor het eerst te komen. Uw gebed zeer nodig! Contact of informatie: Kees van Egmond, email: cbach@telfort.nl en Ds. Arenda Haasnoot ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl en/of 0630777022.

Groentje van de Commissie Duurzaam: Gemak of duurzaamheid? Kant-en-klaarmaaltijden, blik- en diepvriesgroenten kosten extra grondstoffen en energie: verpakking, inblikken of invriezen, gekoeld transport en gekoelde opslag en (ingeval van haast) energie voor het ontdooien. Zelf koken kost meer tijd, maar vraagt minder energie en geeft minder milieubelasting.

Geloofsopvoeding. Op dinsdagavond 29 januari komen Jeroen en Feike van de Chr. Boekhandel Het Bakken van 19.45-21.30 uur naar De Voorhof. Ze verzorgen een avond over Geloofsopvoeding. Zij vertellen over het materiaal dat vandaag de dag beschikbaar is om kinderen bekend te maken met het christelijk geloof. Wat is er allemaal beschikbaar om in alle hectiek van het leven je kinderen toch opvoeden in het geloof. Wat is er beschikbaar voor verschillende leeftijden en karakters. Het team Geloofsopvoeding van de Protestantse Gemeente Rijnsburg is aanwezig om iedereen (ouders en grootouders) welkom te heten.

Kamp Leusden Rijnsburg 2019. Kamp Leusden is al meer dan 50 jaar een begrip in Rijnsburg en omgeving! Misschien zijn je vader en/of moeder of zelfs je opa en/of oma ook al mee geweest! Een week vakantie in de bossen van Leusden (bij Amersfoort). We verblijven in het YMCA-Kamp op Landgoed De Treek. Slapen doe je met 6 kinderen en 1 man of vrouw leiding in tenten. Het eten wordt verzorgd door de keukens die net als de

prima douches en toiletten, in de Kampschuur gevestigd zijn. Er worden echte kampspelen gedaan zoals levend Stratego, Kolonisten van Leusden, totemroof en nog vele andere! En we gaan naar het zwembad. Natuurlijk worden ook verhalen uit de Bijbel verteld! Dat is onze drive! De leiding bestaat uit Rijnsburgse jongeren (en wat ouderen), waarvan een aantal betrokken zijn bij kerkelijk jeugdwerk. Kamp Leusden Rijnsburg, daar moet je echt eens met mee! We vertrekken DV zaterdag 20 juli om 14.00 uur en we keren terug op zaterdag 27 juli om ca. 11.30 uur. Het vervoer is per bus. De kosten bedragen all-in slechts €160,- per deelnemer. (Vanaf het tweede kind uit één gezin krijg je €10,- korting per kind). Jongens en meisjes mogen mee vanaf groep 5 basisschool t/m de eerste klas van het vervolgonderwijs. Opgeven kun je op dinsdag 29 januari en woensdag 30 januari van 19.00 uur tot 20.15 uur in De Voorhof en neem rustig je vriendinnen of vrienden mee! Je kunt het bedrag ineens betalen of nu een deel en op de kennismakingsavond in juni, waar je een persoonlijke uitnodiging voor krijgt, de rest! Overmaken op IBAN NL81 RBRB 0825 0990 05 t.n.v. Kamp Leusden Rijnsburg, met vermelding naam deelnemer plus geboortedatum, kan ook.

Info: www.kampleusden.nl, Facebook en YouTube. Tel. 4022787/ 06-53714712 Jaap de Mooij, Christina-laan 15.

Zanguurtje. Dinsdag 5 februari is er weer een uur zingen met elkaar. Ik zie uit naar uw verzoeknummers. Liefst een beetje op tijd, zodat we de liederen kunnen inplannen en oefenen. Geeft u uw favoriete nummer(s) door aan Rixt de Graaf?

Winterwonderland. Wie op vrijdag 8 februari geen zin heeft om zelf te koken, kan voor winterse stamppotten, erwtensoep, patat en vele andere lekkernijen vanaf 16.30 uur terecht in De Voorhof. De taakgroep Jeugd en Jongeren organiseert in samenwerking met de tienerclubs Royal Rock (12-13 jaar) Friends XL (14-17 jaar) het jaarlijkse evenement WinterWonderland 2019. Er is een ontspannen en ongedwongen ontmoeting, smakelijk winters eten en drinken. Er is een loterij met mooie prijzen. De lokale middenstand en andere sponsors steunen het evenement. Ook de kinderen worden niet vergeten. Er is een flinke kinderhoek gerealiseerd waar kinderen onder begeleiding in de ballenbak kunnen spelen, een leuke kinderfilm kijken en nog diverse andere leuke activiteiten.

Het doel is geld in te zamelen voor het project van de taakgroep Jeugd en Jongeren: Stichting 'Labourward'. Deze stichting is werkzaam in het noorden van Ghana en zorgt voor het ondersteunen, verbeteren en veiliger maken van de zorg rondom de zwangerschap en de bevalling in het 'Central Hospital' in Tamale en het 'Yendi Hospital' in Yendi. De Stichting helpt door het verschepen van allerlei soorten medische materialen en instrumenten en door kennis van verloskunde en

geboortezorg te delen door samen te werken. Wij gaan specifiek sparen voor het opstarten van een bloedbank. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om nog meer bevallingen tot een goed einde te brengen. Entree is gratis, iedereen is welkom.

Mantelzorgmiddag. Op 12 februari is deze bemoedigende en gezellige middag in de voorzaal van De Voorhof. We hopen de mantelzorgers van onze gemeente een hart onder de riem te kunnen steken. Vergeet u niet om u uiterlijk 5 februari op te geven bij Rixt de Graaf.

Van TFC Colombia. De doos om uw machtiging ten behoeve van de uitzending van de Fam. Klaasse naar Colombia in te deponeren staat a.s. zondag ook nog bij de uitgang van onze kerkgebouwen. Stel niet uit maak er gebruik van, uw bijdrage is hard nodig. U kunt ook op internet naar TFC Colombia gebruik maken van de knop 'Doneer' of maak uw bijdrage rechtstreeks over op IBAN NL91INGB0690762445 t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. **TFC** Familie Klaasse. Namens de TFC Colombia, hartelijk dank, Cees de Mooij, 06 515 00 842.

Met Kerst aan tafel - terugblik. Afgelopen kerstperiode is er aandacht gevraagd voor het initiatief 'Aan tafel'. Het enthousiasme vanuit de gemeente om als gastheer/vrouw op te treden, was buitengewoon. Er waren meer dan 70 plekken verdeeld over 25 adressen beschikbaar. Dank daarvoor! Uiteindelijk zijn op 4 plekken een tiental mensen tijdens een van de kerstdagen aangeschoven voor een heerlijke maaltijd en ontmoeting onderling. We willen iedereen bedanken en hebben begrepen dat de ervaringen buitengewoon positief waren. Dankbaar! We willen ook onze gedachten eens laten gaan hoe we hier structureel, door het jaar heen, vorm aan kunnen geven. Hartelijke groet,
Ds. Pieter van der Ende en Joost Mens.