



## Kerkdiensten

No. 2- 2019

Zondag 20 januari 2019		
De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Ds. P.J. van der Ende en Sandra van Leeuwen
Grote Kerk	09.30	Ds. D.J.J. Thijs, Amsterdam
Grote Kerk Studiedienst	17.00	Ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer
Immanuëlkerk	09.00	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk	10.30	Ds. A. Haasnoot
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. D.C. Groenendijk, Klundert en Arjan Jonker
Collecten: 1. Diaconie. 2. Taakgroep Pastoraat. 3. Taakgroep Communicatie.		

Zondagsschool, groep 7&8 zijn welkom in de kerk.

### De Voorhof

In deze ontmoetingsdienst lees ik verder in Exodus, namelijk hoofdstuk 3 en 4. Mozes wordt geroepen door God, maar ziet allerlei leeuwen en beren. God ziet het echter anders, daarom is het thema vandaag 'De Ander ziet meer in jou dan jijzelf!' Er hebben zich voor deze dienst geen dopelingen aangemeld.

### Grote Kerk

In de Studiedienst denken we na over Hanna en Penina.

### Immanuëlkerk

Thema: Het gebed van Daniel: 'voor de leeuwen niet bang'.

Vanmiddag is er weer een boeketdienst (dus geen jeugdboeketdienst zoals in Licht vermeld). Zoals een pottenbakker telkens opnieuw begint te kneden tot hij de ideale pot gevormd heeft, zo is God. Laat jij je omvormen tot dienaar van Jezus? 'Hoe kneedbaar ben jij?' is het thema dat uitgelegd zal worden. Marc van Starckenburg zal voor de muzikale begeleiding zorgen. Vanaf 16.30 uur staat de koffie, thee en limonade klaar. Van harte welkom!

Vrijdag 25 januari 2019 19.00 uur	Weeksluiting Vlietstede Ds. A. Meek
--------------------------------------	--

**Kerkelijk bureau**, Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg.

071-2035013, kb@pknrijnsburg.nl

**Openingstijden:** Maandag van 09.30-11.30 uur;

Woensdag van 09.30-11.30 uur en van 19.30-20.30 uur.

**Kerkbalans 2019.** U kunt uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2019 digitaal regelen! Dit kunt u eenvoudig doen via <https://kerkbalans.protestantsrijnsburg.nl>

Zondag 27 januari 2019		
De Voorhof Ontmoetingsdienst	09.30	Ds. A. Haasnoot en Karine Kromhout
Grote Kerk	09.30	Ds. Z. de Graaf, Katwijk aan de Rijn
Grote Kerk Stilleven	17.00	Ds. A. Meek
Immanuëlkerk	09.00	Ds. D.J.J. Thijs, Amsterdam
Immanuëlkerk	10.30	Ds. D.J.J. Thijs, Amsterdam
Immanuëlkerk Boeketdienst	17.00	Ds. A. Haasnoot en Peter Ravensbergen
Collecten: 1. Diaconie. 2. Zondagsschool. 3. Taakgroep Erediensten		

Zondagsschool, ook voor groep 7&8.

### De Voorhof

Thema 'Gebed: geef nooit op'. Door teleurstelling of uitzichtloosheid kun je alle hoop opgeven dat het gebed iets doet. In deze dienst kijken we naar enkele voorbeelden in mensenlevens die ons tot steun of tot motivatie kunnen zijn. Dienstleider: Karine Kromhout. Muziek: Combo

Vrijdag 1 februari 2019 19.00 uur	Weeksluiting Vlietstede Ds. P. Niemeijer
--------------------------------------	---

## Berichten Algemeen

**Bloemengroet.** De bloemengroeten vanuit de kerk zijn gegaan naar: dhr. W. de Winter, Westerpark 151; mev. J.W. de Mooij-Heemskerk, Oegstgeesterweg 206; mev. A.M. van Duijn-Ouwehand, Tulpenstraat 56A; dhr. B.J. van Rijn, Geesterwaardelaan 26; dhr. P. Ravensbergen, Esdoornlaan 57.

**Gelegenheid tot dopen.** 3 februari, Ds. A. Haasnoot, Immanuëlkerk, 17 februari, Ds. P.J. van der Ende, Grote Kerk. Als u uw kindje wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

**Oppasdienst Immanuëlkerk. 20 jan. 09.00 uur:** Heidi Schreve, Joan de Mooij en Mandy Heemskerk. **10.30 uur:** Anouk van der Plas en Irene van der Spijk.

## Berichten uit de wijken

### Wijk Westerhaghe & De Hoek

*Predikant vacant.*

Tijdelijk crisispastoraat mev. Marianne Pompert,

06-28149719, [pompertmarianne@gmail.com](mailto:pompertmarianne@gmail.com)

Scriba: Gert Eldering, tel. (071)4020815,

[elderingg@gmail.com](mailto:elderingg@gmail.com).

**Mededeling van overlijden.** Zondag 13 januari is toch nog onverwacht overleden Cornelis Jan van Iterson. In de leeftijd

van 63 jaar. Cees-Jan woonde Siegenlaan 40. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 19 januari om 9.30 uur in de aula van Begraafplaats Duinrust, Parklaan 115 te Katwijk aan Zee. U bent welkom. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te condoleren. Om 11.00 uur begeleiden wij Cees-Jan naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats. In het volgende Contact zal een IM geplaatst worden. Marianne Pompert.

### **Wijk Centrum & Oost**

---

Ds. A. Haasnoot, tel. (071)8893677/06-30777022;  
[ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl](mailto:ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl); twitter: arendahaasnoot.

Scriba: Coby Passchier, tel. (071)4030279,  
[cobypasschier@hotmail.com](mailto:cobypasschier@hotmail.com)

**Jarigen.** Op maandag 21 januari hoopt zr. N.N.A. van der Kraan-Karlsen, Oude Vlietweg 50/K301 DS, de hoge leeftijd van 93 jaar te bereiken. Op dinsdag 22 januari hoopt br. J van der Spijk, Vliet NZ 48 GP, de mooie leeftijd van 80 jaar te bereiken. We zijn dankbaar voor al de jaren die hen worden gegeven. Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen over hun gezondheid gebeden.

**Jubilea.** Op maandag 21 januari hopen br. Th. van der Meij en zr. E. van der Meij-de Mooij, Noordwijkerweg 41 NJ, hun 55-jarig huwelijksjubileum te behalen. Wij feliciteren hen beiden van harte en bidden hen nog vele jaren samen in gezondheid toe!

**Gebed en meelevens.** Vorige week schreef ik deze zin 'tegenwoordig zou ik willen dat deze maand weer eens saai en lang was'. Deze zin had ik beter niet kunnen schrijven, want een dag later lag ik geveld door de griep in bed. Ik dacht dat ik na een 'dagje' ziek-zijn wel weer topfit zou zijn, maar op dit moment lukt het me nog nauwelijks om een paar uurtjes op te lopen. Ik help de kinderen naar school, beantwoord wat noodzakelijke mail, maar verdwijn dan weer in het ziekbed. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dit voor het laatst heb gehad. Nou ja, moet ik maar niet van die saaie dingen wensen. Nu lig ik saai in bed te wachten tot ik me weer beter voel. Deze week doe ik mijn uiterste best om zo op te knappen dat ik zondag op de kansel kan staan in de Immanuelkerk. Daarom kan ik weinig pastoraal nieuws vermelden, behalve dat ik een mooi bericht kreeg van zr. Ada van Winsen-de Mooij, Boerhaveplein 34, 2343 LV Oegstgeest. Ze is goed bezig om thuis en met revalidatie aan te sterken. Laten we haar in onze gebeden niet vergeten. Veel steun heeft zij aan u als gemeente. Zij schrijft ons een mooi bericht daarover. Bemoedigende groet, Ds. Arenda Haasnoot en uiteraard ook namens mijn man, Ds. Jeroen Tiggelman, en de kinderen.

**Dankwoord.** Het is inmiddels enige weken geleden dat ik een openhartoperatie heb ondergaan. Daarna verbleef ik enige tijd in 'Parledam' in Katwijk om aan te sterken. Tijdens deze periode heb ik ontzettend veel steun mogen ontvangen door middel van bezoeken, telefoontjes en vele lieve kaarten. Graag wil ik u daarvoor hartelijk bedanken. Mijn speciale dank gaat uit naar ds. Haasnoot: Heel fijn hoe zij mij tijdens deze heftige periode heeft bijgestaan! Ik hoop nu inmiddels revalidatie verder aan te sterken. Hartelijke groet, Ada van Winsen-de Mooij.

### **Wijk Frederiksoord & De Bloem**

---

Ds. A. Meek, tel. (071)4079270, [ds.meek@pknrijnsburg.nl](mailto:ds.meek@pknrijnsburg.nl)

Scriba: Gerard Noort, tel. 06-13934451,  
[gerardnoort@solcon.nl](mailto:gerardnoort@solcon.nl)

**Medeleven.** Vorige week wel bezoeken gebracht, maar niet om hier te vermelden. De week was trouwens tamelijk bezet. Naast drie keer (!) afscheid nemen van Ds. Hoftijzer; tijdens het pastoresoverleg op dinsdagmorgen, de vrijdagavond en de zondagmiddag en de voorbereidingen daarop, leidde ik een bijbelkring op donderdagmorgen, had een doopgesprek met de doopouders, een bijeenkomst van de cie. 'Kerk en Israël' en schreef ik een Verdiepingsartikel voor 'Licht' en een 'In Memoriam'. Op woensdagavond hadden we wijkraad, een heel fijne ontmoeting met de ouderlingen en pastorale werkers in de wijk. Daarbij moesten de zondagdiensten worden voorbereid en wordt ook verwacht, dat ik de morgen- en avondwijdingen en de avondmaalsdienst op 'Nieuw Hydepark' midden maart in Doorn op papier zet, zodat alles gedrukt kan worden. En daartussen de nodige bezoeken dus. Dan weet u een beetje, waardoor de tijd vliegt. Maar de komende weken zien er weer wat rustiger uit (zaterdag 19 januari toerustingmorgen in De Voorhof) en daarom verwacht ik volgende week weer wat namen voor de voorbeden te kunnen noemen. Overigens doe ik mijn werk met vreugde. Omdat er deze week geen jubilea en jarigen boven de 80 jaar te noteren zijn, rest mij u van harte en vriendelijk te groeten, Ds. Albert Meek.

### **Wijk Oude Hart Noord**

---

Ds. P.J. van der Ende, tel (071)5328161,

[ds.vanderende@pknrijnsburg.nl](mailto:ds.vanderende@pknrijnsburg.nl)

Scriba: M. Ravensbergen-Mooten, tel. (071)4024911,  
[m.ravensbergen@gmail.com](mailto:m.ravensbergen@gmail.com)

**Uit de wijk.** Bij zr. Coby Kranendonk, Dubbele Buurt 30 GL, werd in december een agressieve tumor in haar baarmoeder geconstateerd. Dat moest zo snel mogelijk verwijderd worden. Maar ook als voor jou gevoel elke dag telt, moet er maar net ruimte zijn. Een datum werd gepland, maar gelukkig kon die 10 dagen naar voren worden gehaald en zo is ze op maandag 14/1 geopereerd. Op het moment van schrijven is dat net achter de rug, dus het is nog afwachten hoe het verder gaat met herstel. Vervolgens zal bekeken worden welke verdere behandeling het beste past. We wensen haar en haar gezin daarbij van harte Gods zegen. Ditmaal zijn er geen jarigen of jubilarissen te vermelden. Ook andere bijzonderheden zijn mij op dit moment niet bekend. Afgelopen week namen we afscheid van Ds. Hoftijzer. Dat betekent nu 3 voorgangers in plaats van 5 (en zoals hij terecht memoereerde: een paar jaar geleden nog 6). Dus moeten we als collega's hier en daar inspringen, maar zal niet alles opgevuld kunnen worden. Dat is niet anders. We zijn blij met alle vrijwilligers die op allerlei fronten actief zijn, zoals in onze wijk(raad). U weet dat ze graag bij u langs komen als u daarom vraagt? Als u niet (meer) weet wie uw sectieouderling is, dan kunt u contact opnemen met de wijkscriba, Mariska Ravensbergen. Voor nu een hartelijke groet en graag tot ziens, in de kerk, thuis of onderweg! Ds. Pieter van der Ende.

## Wijk Kleipetten

---

Wnd. Gerben Bremmer, tel. 06-13254838,

[gerbenbremmer@outlook.com](mailto:gerbenbremmer@outlook.com).

Scriba: Sandra Vletter, tel (071)4035836/06-12715054,

[scribakleipetten@pknrijnsburg.nl](mailto:scribakleipetten@pknrijnsburg.nl)

**De eerste keer.** Zoals Ds. Hoftijzer vorige week had vermeld zal ik, Gerben Bremmer, de komende tijd de stukjes schrijven in het 'Contact'.

**Afscheid.** Tijdens de laatste wijkraad is er afscheid genomen van Ds. Hoftijzer. Namens de gehele wijkraad heeft Piet Both Ds. Hoftijzer met mooie en persoonlijke woorden toegesproken. Er is o.a. een spa gegeven, zodat hij tijdens het scheppen in zijn tuin in Rijswijk herinnerd kan worden aan zijn werk in de Klei(petten). Er waren 15 personen aanwezig, waarin dankbaar is teruggekeken hoe dit aantal gegroeid is sinds de herindelingen van de wijken en de wijkraad uit 4 personen bestond. De wijkraad zal Ds. Hoftijzer en zijn vrouw Ilona missen! Er is vertrouwen in toekomst, juist omdat God zichtbaar heeft gemaakt dat Hij in de wijk aan het werk is.

**Werk in de klei.** De afgelopen weken heb ik kennis gemaakt met verschillende mensen die betrokken zijn bij het werk in de Kleipetten. Wat bijzonder om tijdens deze gesprekken te horen hoe God aan het werk is en om te horen dat iedereen hetzelfde verlangen heeft. Namelijk dat zij andere mensen in de wijk de liefde van God gunnen, zoals zij die zelf ook hebben ervaren. Die liefde uit zich in grote dingen, maar ook in kleine gebaren. Zo was er iemand die zijn achterbuurvrouw een bloemetje gaf, omdat zij dat volgens diegene verdiende. Of een ander die aangeeft dat hij graag jongeren uit de wijk wil bezoeken, omdat hij weet hoe waardevol dat kan zijn. Verder is er vreugde in de wijkraad om de mensen die zich aanmelden als pastoraal werker of contactpersoon in de wijk Kleipetten. Dit zijn mensen die anderen in de wijk bezoeken en naar elkaar omzien. Mooi dat we zo samen het lichaam van Christus, de kerk, kunnen zijn om tot zegen te zijn voor elkaar en voor de wijk. Heb jij ook het verlangen om met jouw talenten tot zegen te zijn in de wijk, dan kun je contact opnemen met Wilco Korts of met mijzelf.

**Nieuws.** Lia Varkevisser is afgelopen vrijdag vertrokken naar Ghana om haar dochter Rosita te bezoeken. Rosita is daar namens de stichting 'Labour Ward', waar de vele acties in de kerk voor zijn bestemd. We wensen hen een mooie tijd in Ghana. Meer over het werk van Rosita is te lezen in haar blogs. De link staat op de website van de PGR.

**Meeleven.** Zaterdag 12 januari heeft de moeder van Peter Schreve een zwaar herseninfarct gehad. Na een kort ziekbed is ze maandagavond 14 januari door de Heer tot Zich geroepen. De familie is blij en dankbaar dat zij rustig vanuit de handen van de familie overgegaan is in de handen van God. Als gemeente willen we biddend om de familie Schreve heen staan en bidden hen veel liefde, troost en hoop toe in de komende tijd. Adres: Jan Steenstraat 30 BM.

**Musje.** Omdat ik een Katwijker ben, heb ik getwijfeld om dit onderdeel voortaan Meeuwte te noemen. Toch zal het 'musje' blijven, omdat dit in het algemeen als een vriendelijker vogeltje wordt ervaren. Musje: Doe niet de grote dingen klein, maar de kleine dingen groots. In Hem verbonden, Gerben Bremmer.

## Ouderenpastor

---

Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer,

tel. (071)7113234; [trdegraaf@hotmail.com](mailto:trdegraaf@hotmail.com)

**Jarigen.** Op 22 januari twee jarige broeders in de wijk, dhr. A.W. Heemskerk, Tulpenstraat 30a GX, hoopt dan zijn 81<sup>ste</sup> verjaardag te vieren en dhr. J. van Vliet, Smidstraat 115 ER, hoopt dan zijn 93<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. 25 januari hoopt dhr. J. van den Bosch, Petr. v. Saxenstraat 61 LS, zijn 89<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Wij wensen deze drie broeders een fijne verjaardag toe en heel veel zegen voor het nieuwe levensjaar. Verwonderd mogen we zijn over wat de Heer gedaan heeft met een stukje uit een gedicht van N.C. Otgaar: 'Omdat ikzelf, Heer, niets kon doen, zijt Gij dus tot mij neergedaald. Omdat ik niets dan schulden had, hebt Gij mijn ganse schuld betaald. O, 'k stamel, fluister telkens weer: ik dank, ik dank, ik dank U, Heer.' (Uit: 'Vrijgekocht'.) Pastor Rixt de Graaf.

## Ouderenpastor

---

*Vacant.* Waarnemend: Pastor mevr. R. de Graaf-de Boer,

tel. (071)7113234; [trdegraaf@hotmail.com](mailto:trdegraaf@hotmail.com)

**Jarigen.** Op 20 januari hoopt dhr. G. Slootweg, Smidstraat 101 ER, zijn 89<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Op 22 januari hoopt mevr. W.P.M. Zandbergen-de Ridder, Overrijn 7, 2223 ER Katwijk, haar 81<sup>ste</sup> verjaardag te vieren en op 25 januari hoopt mevr. H. van Egmond-Büter, Oranjelaan 4 ZG, ook haar 81<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Wij willen vanuit de gemeente deze broeder en zusters van harte feliciteren met deze bijzondere dag en hen veel zegen toewensen voor het nieuwe levensjaar. Mag ons loflied klinken op het volbrachte werk van Christus met Johannes de Heer 788:1: 'Halleluja! De Heer is mijn, en wat meer is: ik ben de Zijn! Vrijgekocht door des Heilands bloed; halleluja! Zijn werk voldoet!'

**Medeleven en gebed.** Op dit moment ligt dhr. K. van Klaveren, Gr. Florislaan 92 EG, in het Alrijne Leiderdorp. Er zitten drie kransslagaderen dicht en daar moet hij zodra er plek is aan geopereerd worden in het LUMC. Tijdens deze openhartoperatie zullen ze meteen de hartkleppen bekijken, want die functioneren mogelijk ook niet meer helemaal goed. Zelf is hij rustig en vertrouwend, maar toch is het een spannende tijd voor heel de familie. Ze gaven aan dat het een zegen is dat ze een grote familie hebben, want dan kunnen er veel mensen voor Karel bidden. Dat is zeker waar, maar we zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. Bidt u ook mee voor Karel, dat de operatie goed zal gaan en dat de familie Gods rust zal ervaren deze tijd en zich gedragen mag weten. Met de tekst uit Psalm 37:5 'Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;'.  
**Huwelijksjubileum.** Op 8 januari was het 60 jaar geleden dat Bert en Annie Loen-Driebergen, De Klok 503 DX, in het huwelijk zijn getreden. Een bijzondere mijlpaal! Vanuit de gemeente willen wij hen van harte feliciteren met dit jubileum en wensen hen nog vele goede jaren samen toe. Psalm 136:1 'Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.' Pastor Rixt de Graaf.

## Activiteiten

**Week van Gebed.** In deze gebedsweek hopen we iedere morgen samen te komen op de Burg. Meijboomstraat 2 van 6.00-7.00 uur in de morgen en 's avonds van 19.00-19.45 uur in De Voorhof. Het thema dit jaar is: 'Recht voor ogen'. We mogen ons verdiepen in het verlangen van God omdat Hij zich voor de zaken van zijn Koninkrijk afhankelijk heeft gemaakt van zijn biddende kinderen. Jezus zegt dat als je eerst het koninkrijk van God zoekt en zijn gerechtigheid, al die andere dingen erbij gegeven worden. Gebed is de ademhaling van de ziel. De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer en alles buigt voor de schoonheid van de Heer. In eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon. We bidden voor de nood in deze wereld, ons dorp, de samenleving, onze kerken en allen die gebedsondersteuning kunnen gebruiken. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. Iedereen die wil komen bidden is welkom. Doe ook mee! Zeker een gelegenheid om eens voor het eerst te komen. Uw gebed zeer nodig!

Contact of informatie:

Kees van Egmond, email: [cbach@telfort.nl](mailto:cbach@telfort.nl) Ds. Arenda Haasnoot [ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl](mailto:ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl) en/of 0630777022. Natuurlijk ben je ook 19 januari van 19.00-19.45 uur welkom in De Voorhof.

**Gebed om maandag- en donderdagochtend 6.00-7.00 uur.** Wegens griep van Ds. Haasnoot vervalt de bidstond op donderdag 17 januari. Daarna doen we mee met de 'Week van Gebed'.

**Gebedspastoraat.** Vanaf 25 januari is er weer iedere vrijdagochtend gelegenheid voor gebedspastoraat, gesprek & gebed, rond 9.30, 10.30 of van 11.30-12.15 uur in de werkruimte Ds. Haasnoot. Of desgewenst op een ander tijdstip. Informatie en opgave: 06-30777022.

**Groentje** van de Commissie Duurzaam: Op het internet surfen: voor velen van ons een bijna dagelijkse bezigheid. Wereldwijd worden er ruim 70.000 zoekopdrachten *per seconde* ingetypt (bijna 5 miljard per dag). Elke zoekopdracht kost energie en veroorzaakt CO2 uitstoot. Er zijn zoekmachines, zoals Ecosia, die van de winst bomen planten, nu al bijna 47 miljoen, om daarmee een duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving. Helpt u mee?

**Bijbelstudievereniging Timotheüs.** Het is een goede traditie geworden dat oud-Rijnsburger Joop Jungerius vanuit Soest naar ons dorp komt voor zijn jaarlijkse inleiding op 'zijn eigen' bijbelstudievereniging. Op maandag 21 januari zal hij het onderwerp 'Ode aan de synode (terecht of onterecht)' inleiden. Iedereen is van harte uitgenodigd om naar zaal 7 van De Voorhof te komen. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee en om 20.00 uur start de avond.

**Creaclub.** Op 22 januari is er weer Crea ochtend in de bovenzaal van De Voorhof. We hopen u daar weer te ontmoeten.

**Vrouwenvereniging Bethel.** Woensdag 23 januari is onze Jaarvergadering. Onze club bestaat dan 50 Jaar en dat willen we ook vieren maar helaas is dit ook onze laatste verenigingsavond. Dhr. Veldboer uit Rotterdam komt ons vertellen over 'Stichting Ambulance Wens'. Ook zal hij dia's vertonen. Het bestuur bedankt alle leden voor hun trouwe komst op

de clubavonden; daarom vragen we om zeker deze avond te komen zodat we afscheid van elkaar kunnen nemen. De deur van De Voorhof staat vanaf 19.45 uur open.

**Vrouwengesprek Groep Jong Present.** Woensdag 23 januari komen wij om 20.00 uur bij elkaar in de Immanuelkerk. Nel van Delft en Wil Vianen verzorgen deze avond.

**Geloofsopvoeding.** Op dinsdag 29 januari zijn Jeroen en Fijke van de christelijke boekhandel Het Bakken in ons midden. Zij vertellen over het materiaal dat vandaag de dag beschikbaar is om onze kinderen in geloof op te voeden. Hoe kun je in alle hectiek Gods aanwezigheid niet voorbijlopen en je kinderen toch meenemen op Zijn weg? Hoe ga je omgaan met verschillende leeftijden en verschillende karakters. Ook is er gelegenheid alle vragen te stellen die je op je hart hebt. Het team Geloofsopvoeding is aanwezig om jullie allen, zowel jonge ouders maar ook tienerouder welkom te heten. Opgave bij Ds. Haasnoot: [ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl](mailto:ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl) of <https://www.hetbakkenkatwijk.nl/nl/over-ons/>

**Zanguurtje.** Het eerstvolgende zanguurtje is op dinsdag 5 februari. Vanaf 9.30 uur bent u welkom in de bovenzaal van De Voorhof om een kopje koffie te drinken en van 10.00-11.00 uur gaan we samen zingen onder begeleiding van fluit en gitaar. Hebt u een verzoeknummer? Vergeet u niet uw verzoeknummers door te geven aan Rixt de Graaf?

**Winterwonderland.** Wie op vrijdag 8 februari geen zin heeft om zelf te koken, kan voor winterse stampotten, erwtensoep, patat en vele andere lekkernijen vanaf 16.30 uur terecht in De Voorhof. De taakgroep Jeugd en Jongeren organiseert in samenwerking met de tienerclubs Royal Rock (12-13 jaar) Friends XL (14-17 jaar) het jaarlijkse evenement WinterWonderland 2019. Er is een ontspannen en ongedwongen ontmoeting, smakelijk winters eten en drinken. Er is een loterij met mooie prijzen. De lokale middenstand en andere sponsors steunen het evenement. Ook de kinderen worden niet vergeten. Er is een flinke kinderhoek gerealiseerd waar kinderen onder begeleiding in de ballenbak kunnen spelen, een leuke kinderfilm kijken en nog diverse andere leuke activiteiten.

Het doel is geld in te zamelen voor het project van de taakgroep Jeugd en Jongeren: Stichting 'Labourward'. Deze stichting is werkzaam in het noorden van Ghana en zorgt voor het ondersteunen, verbeteren en veiliger maken van de zorg rondom de zwangerschap en de bevalling in het 'Central Hospital' in Tamale en het 'Yendi Hospital' in Yendi. De Stichting helpt door het verschenken van allerlei soorten medische materialen en instrumenten en door kennis van verloskunde en geboortezorg te delen door samen te werken. Wij gaan specifiek sparen voor het opstarten van een bloedbank. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om nog meer bevallingen tot een goed einde te brengen. Entree is gratis, iedereen is welkom.

**Mantelzorgmiddag.** Op dinsdag 12 februari van 14.00-16.00 uur organiseren we als Ouderenwerkgroep weer een beemoedigende middag voor de mantelzorgers in onze gemeente. Binnenkort nodigen we met een brief de bij ons bekende mantelzorgers uit voor deze middag. Hebt u geen brief ontvangen, maar wilt u ook graag komen dan bent u van harte welkom en kunt u zich opgeven tot en met 5 februari bij Rixt de Graaf, 7113234 of 06-15627249.

**Familie Klaasse geland in Colombia.** Beste mensen, Hier een eerste berichtje uit Colombia. Eerst een korte terugblik van een enerverende week die achter ons ligt! Vorige week de uitzenddienst, waar we met veel dankbaarheid op terug kijken. We voelen ons echt vanuit het midden van de gemeente uitgezonden: Dank u wel en glorie aan God! De afgelopen week stond in het teken van verhuizen en afscheid nemen. Afscheid van mensen (familie, vrienden, buren, bekenden), afscheid van plaatsen (huis, pleintje, strand etc.). Heel goed om te doen, maar niet altijd makkelijk. Zaterdag was de dag. Nederland vaarwelzeggen het avontuur in Colombia tegemoet: best een gek idee, ondanks dat we er al zo lang naar toe hebben geleefd. Op de vroege morgen had zich op Schiphol al een heus uitzwaicomité verzameld. Na de laatste knuffels, waarbij ook tranen vloeiden, gingen we aan boord. We kijken terug op een goed reis. Ook de kinderen hebben het fantastisch gedaan! Vermoeid kwamen we aan in Colombia waar we hartelijk werden opgevangen door Martha, voorzitter van de kerk en Germán, predikant in Bogotá waar we nu een paar dagen verblijven. De eerste indruk is dat Colombianen hele hartelijke mensen zijn, die erg behulpzaam zijn. Bogotá is een enorme stad waar veel armoede is, maar tegelijk alles te koop. Komende dagen gaan we de hoofdstad nog wat meer verkennen en woensdag vliegen we door naar Medellín. Dank voor uw meeleven, uw gebeden en uw financiële steun! We zijn dankbaar dat alles voorspoedig is gegaan voelen ons gezegend. Zo mogen we het avontuur tegemoet, niet alleen, maar achter Hem aan! Volg ons op [www.gzb.nl/kerkincolombia](http://www.gzb.nl/kerkincolombia) en via facebook.com/Johan.AstridKlaasse