

Automatische incasso

Kiest u voor automatische incasso? Dan wordt het te incasseren bedrag rond dag 28 van elke aangekruiste maand van uw rekening afgeschreven met de omschrijving "Kerkbalans" ten gunste van ons rekeningnummer: NL37 RABO 0373 7276 82. U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neemt u in dat geval binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Belastingaftrek

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans valt onder giften en komt daardoor in aanmerking voor belastingaftrek, net zoals uw collectebonnen, giften voor solidariteitskas, zending en overige bijdragen aan de kerk. Het is ook mogelijk om een periodieke gift te geven. Hierdoor is uw gift volledig aftrekbaar voor de belastingen. Hier zijn wel enkele spelregels van toepassing. Meer informatie op het Kerkelijk Bureau of bij de belastingdienst: <http://www.belastingdienst.nl/giften>

Bankrekening Kerkbalans gewijzigd

Vanaf 1 november 2018 is het bankrekeningnummer gewijzigd. Wilt u uw bijdrage voor de actie Kerkbalans overmaken naar **NL37 RABO 0373 7276 82 ten name van Protestantse Gemeente Rijnsburg**. (het oude nummer was NL32 FVLB 0226 1175 96) Wilt u uw adresboek van internetbankieren hierop aanpassen?

College van Kerkrentmeesters

LET OP! --UW ENVELOP WORDT NIET OPGEHAALD--

U kunt uw toezegging op drie manieren kenbaar maken.

- U kunt uw toezegging digitaal invullen via <https://kerkbalans.protestantsrijnsburg.nl>.
- Er staan grote, afgesloten bussen in de kerken. Daar kunt u uw envelop deponeren.
- Bij uw toezeggingsformulier is een retourenvelop bijgesloten. De envelop heeft een antwoordnummer, deze kunt u kosteloos in de brievenbus doen.

Voor meer informatie

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Rijnsburg
Smidstraat 16A
2231 EM Rijnsburg
Telefoon: 071-2035013
Email: kb@pknrijnsburg.nl



Protestantse
Gemeente
Rijnsburg



Protestantse
Gemeente
Rijnsburg

Actie 
Kerkbalans
2019

Geef
voor
je kerk (of liever) om

Maak
het verschil!

‘Geef voor (of liever) om je Kerk’

Iemand heeft eens gezegd, dat geloven het besef is van enorme afhankelijkheid. Daar is veel discussie over geweest, maar dat de uitspraak nog steeds genoemd wordt, betekent dat er veel waarheid of veel herkenbaars in zit. Geloven is weten afhankelijk te zijn.

Nu is afhankelijkheid in deze tijd geen eigenschap die enorm van waarde is. Onafhankelijkheid is van groter waarde. We vrezen zelfs afhankelijk te worden, omdat we in een tijd opgroeien, waarin we leren onafhankelijk te leven en te denken. Dat is het hoogste en alles wat daarmee in strijd is, is minderwaardig. En geloven - en al helemaal gevoed door de kerk - is afhankelijk denken. Als we al geloven, doen we dat het liefst op onszelf en gedragen door onze eigen gedachten en geest. Maar waar komen die eigen gedachten vandaan?

Afhankelijkheid wordt als zwak gezien. Onafhankelijk is sterk en volwassen. Een kind is afhankelijk, maar een mens moet zelfstandig worden. Toch kunnen we ons afvragen of het niet heel veel moed vereist om afhankelijk te zijn. In relaties zijn we afhankelijk, in de liefde het allermeest. En wat kan ons niet allemaal overkomen? En dan niet bang te zijn, maar in afhankelijkheid, ook van anderen, staande te blijven, is dat niet krachtig? En weten, dat je het alleen niet redt, maar dat om hulp vragen geen teken van zwakte is, maar van kracht. Zo geloven nog velen, dat onze hulp komt van God. Ze weten zich afhankelijk van Zijn komen, ook al ervaren ze dat lang niet altijd. We worden niet alleen gelaten, hoe wonderlijk ook. Want we stellen ons in afhankelijkheid van God voor Hem open. Dat vergt moed, omdat we onszelf naar achteren plaatsen. En dan hoeven we niet bang te zijn. We verliezen onszelf niet. We winnen er een leven mee.

De kerkelijke gemeente is afhankelijk. Daar leeft ze van. Die gemeente is ook afhankelijk van u. Zonder u kan ze niet. God heeft mensen nodig en Hij roept ze tot medewerkers. Als die kerk er niet zou zijn, waar zou God dan nog ter sprake gebracht worden? Waar zouden nog gezamenlijke gebeden klinken en er liederen over Hem gezongen worden? Het is allemaal niet perfect of ideaal, maar de kerk poogt in allerlei toonaarden en vormen over en met God te spreken. Ze wil een kanaal zijn. Die kerk leeft van mensen als u. God blijft wel staande, zo geloven wij, maar blijven wij wel staande? De geloofsgemeenschap is een geschenk van God aan ons. Schatten we dat wel op waarde? Die geloofsgemeenschap wordt ons in handen gegeven. Vullen wij onze handen als geschenk aan die gemeente? We zijn van u afhankelijk.

Geven wij om die kerk? Wij zijn die kerk. God wil niet zonder ons. Geven wij voor die kerk, zoals God Zich geeft voor ons in Jezus? Ons leven is afhankelijk van die gave. Die gave vult ons leven en daarom zijn wij niet bang onszelf te geven. In afhankelijkheid van Hem houdt Hij ons vast. Afhankelijk leven: dat is pas moedig en is waarachtig vertrouwen. Geven voor of om de kerk: we geven en leggen het in uw handen.

Hartelijke groet, ds. Albert Meek

Financiële informatie

We willen u op een eenvoudige manier een inzicht geven in de financiële situatie van de gemeente. Daarom vindt u hieronder een samenvatting van de begroting 2019.

Samenvatting begroting Protestantse Gemeente Rijnsburg 2019

Kosten PGR in euro



Opbrengsten PGR in euro



Toelichting op de begroting

In deze begroting is rekening gehouden met minder kosten pastoraat in verband met de vacature van twee predikantsplaatsen. Als alle predikantsplaatsen volledig bezet geweest zouden zijn, dan zou de begroting 2019 op een verlies van bijna € 43.000 zijn uitgekomen.

Tevens is in deze begroting (conform het beleidsplan) rekening gehouden met het aanstellen van extra kerkelijk werkers. Deze kosten hebben geen invloed op het resultaat, daar deze kosten aan de reserves worden onttrokken.

Geef voor je kerk (of liever) om

