



Piet Rozeboom

Met een vader als boekhouder en een moeder als verpleegkundige ligt dominee worden niet in de lijn van verwachting. Toch zag ik dit als kind al voor me: God vraagt dit van me. Als puber dacht ik er een poosje anders over. Maar uiteindelijk ben ik het toch geworden tot volle vreugde. Ik ben graag dorpsdominee voor jong en oud in het hele dorp omdat ik me daartoe door de HEER der Kerk geroepen weet.

Met liefde voor de Kerk ben ik door mijn liefhebbende ouders opgevoed in Hendrik Ido Ambacht. Met mijn vijftiende was ik er organist. Het was de tijd van de Jongerenvereniging en grote catechisatie groepen. Je geloof verwoorden leerde ik daar in mooie discussies. Ook was het de tijd van de koffiebar van Youth for Christ waar ik een andere kant van geloven leerde – hoe het diep je hart kan raken en je in beweging zet. Hier kreeg samen geloven vanuit meerdere kerken vorm. Van mijn oma heb ik geleerd dat geloven niet bij de kerkmuren ophoudt: zij had toen al een Bijbelclub voor vrouwen van buiten de kerkgemeenschap. En mijn opa uit Rotterdam, die scheepsbouwer was, vertelde me dat hij bij een grote staking op de fabriek de dominee uit zijn studeerkamer optrommelde: “we hebben je op de werf nodig!” Kortom: ik heb geleerd met de voeten in de praktijk te staan.

Met Margreet ben ik getrouwd – wij vormen een maatschap zoals we dit noemen. Zij is actief in de kerk: van een breicafé voor het hele dorp en de inzet voor het vluchtelingenhuis tot en met de bidstond en “Vrouwen lezen de Bijbel”. Maar ook hebben we verschillende werkvakanties georganiseerd met zo’n 50 jongeren. In ons huwelijk is ons Henk gegeven – onze zoon van 26 jaar die in Wolvega woont.

In Aldeboarn waren we met Pinksteren jongstleden zeven jaar actief. Deze gemeente heeft ervoor gekozen te pionieren. Zo hebben we tal van activiteiten ontwikkeld en heeft de kerk gezicht in het dorp. Een gespreksgroep met mensen van buiten de kerk, maar ook een dorpseterij of een buitendienst met medewerking van mensen uit de breedte van het dorp. Op dit pionieren rust veel zegen. Ik houd van de breedte van het predikantschap: van jong tot oud, van eredienst tot en met catechese.

In Rijnsburg lokt mij de dynamiek van de samenleving, de veelkleurigheid die zoekt naar eenheid in Christus, het samenwerken met collega’s, de variatie in erediensten, het zoeken naar buurtwerk, het geloven dat zich vertaalt in een brede diaconale inzet. Wij zien naar jullie uit.

